

# Kennismaking

met de wijsheid van

# Meester Morya



Een bloemlezing over emoties, gedachten, stilte,  
meditatie en intuïtie,  
samen met een korte geschiedenis van Geert Crevits  
en zijn telepathische contact met Morya

## Inhoud

Vraag en antwoord: Hoe kan ik weten of ik een keuze maak vanuit mijn hart of vanuit mijn gevoelens?	blz. 3
Een oefening: Breng de gedachte naar je hart	blz. 6
Over stilte en meditatie	blz. 8
Intuïtie, concentratie en liefde	blz. 10
Korte geschiedenis van Geert Crevits, zijn telepathische contact met Meester Morya, en Mayil Publishing House	blz. 13



“Vanaf het moment dat je je voor Mij openstelt, zal er in jouw leven een transformatie plaatsgrijpen. Niet zo dat je ze meteen kan vaststellen, maar je zal ondervinden dat Ik rond en bij je ben en dat er meer zachtheid in jouw leven komt.”

Meester Morya

© Deze brochure werd uitgegeven door Mayil Publishing House in 2016. Alle rechten voorbehouden. [www.mayil.com](http://www.mayil.com)

## Vraag en antwoord

Hoe kan ik weten of ik een keuze maak vanuit mijn hart of vanuit mijn gevoelens?

### Meester Morya zegt:

Wanneer je met het hart leeft, heb je altijd een zachtheid in je, een genegenheid en een duidelijkheid naar anderen. Het hart weet, het hart heeft de kennis in zich en het hart bestudeert ook. Het hart is dus niet zo dat het niet weet. In het hart is het bewustzijn aanwezig.

Wanneer je vanuit de gevoelens kiest, kies je vanuit een andere basis, daar zit geen bewustzijn in. De gevoelens gaan met iedereen mee. Iemand weent, de gevoelens wenen ook, iemand is blij, de gevoelens zijn ook blij, iemand zit in angst, de gevoelens zijn samen met de ander ook angstig. Dus, er kunnen vele redenen zijn om tot empathie of invoelen te komen, tot sympathie of medevoelen te komen

**Laat je niet op sleeptouw nemen door je emoties**

uit Morya Wijsheid 3  
“God woont in je hart”  
blz. 128-131



of tot antipathie, gevoelens die tegen de anderen ingaan. Er zijn dus verschillende soorten gevoelens die meegaan of tegengaan of wat dan ook. Vanuit de gevoelsfeer wordt dan, niet wetend, bepaald: ‘dit is aanwezig, zo kan ik het voelen.’

Wanneer je vanuit de gevoelens kiest, weet je niet altijd of het nu goed of slecht is, of je nu dit of dat moet kiezen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld antipathiek zijn en wanneer je dan kiest om niet met die mensen om te gaan, dan maak je dikwijls fouten. Want als je met hen in contact zou komen en over je antipathie heen zou stappen, zou je na één

gesprekje misschien al in staat zijn om de ander zelfs sympathiek te vinden. Dus op het eerste zicht zouden de gevoelens zeggen: “Neem daar geen contact mee”, en later kan je zien, wanneer je door de rede gegaan bent, dat je geen reden had om daar geen contact mee te nemen. Gevoelens geven dus niet altijd de juiste weg aan.

Als de gevoelens verlicht worden door het denken en door een open denken, een verlicht denken, dan kan het wel zijn dat ook de gevoelens zuiver worden, dat je op je gevoelens kan rekenen en dat de gevoelens dan de weg tonen. Want gevoelens en denken kunnen samengaan, en ze gaan zeker samen in het hart.

Er is heel veel verschil in mensen. Er is een basis van voelen waar de mens dus volledig op zijn gevoelens kan leven, los van zijn denken zelfs. Er is een vermengd zijn van voelen en denken. Er is de mens die alleen maar vanuit zijn denken leeft. En er zijn ook nog mensen die voorbij het denken vanuit

intuïtie kunnen leven en vanuit de hele hartelijkheid van hun bestaan. Heel veel in de mens kan op verschillende niveaus beleefd worden waardoor hij een worsteling kent om zichzelf te leren kennen.



Wanneer je in meditatie gaat en kijkt naar je eigen leven, kan je deze verschillende gebieden leren

kennen, vanuit deze verschillende gebieden leren leven en weten waar je mee verbonden bent. Je kan dus kijken naar jezelf: ‘Leef ik vanuit de gevoelens? Dan zal ik ook wel beslissen vanuit de gevoelens. Leef ik vanuit het denken? Leef ik vanuit een mengeling van gevoelens en denken? Of leef ik vanuit intuïtie?’ Dit is allemaal verschillend. Dit maakt het heel grote punt uit van het ervaren van de mens. Het is goed om de gevoelens te leren kennen, zoals het goed is de gedachten te leren kennen en zoals het heel goed is de intuïtie te leren kennen. Het is dus niet dat je één van deze gebieden moet uitsluiten en zeggen: “Dit of dat is niet goed.”

Wanneer je alles leert kennen - zowel gevoelens als gedachten als intuïtie - zal je steeds beter kunnen kiezen en beter kunnen omgaan met je eigen leven, met je medemensen en met de omstandigheden waarin je leeft. Als je wijs wil worden, moet je contact kunnen hebben met je hart en leven vanuit je hart. Dan ga je veel meer weten en met veel meer rekening houden. Wat je in de gevoelens op een beperkte manier aanvoelt, of wat je, wanneer je gaat denken, op een beperkte manier tot uitdrukking kan brengen, zal je op een ruimere manier kunnen aanvoelen wanneer je in je hart leeft.

Want het hart kan alles aanvoelen, zelfs het minste wat er op deze aarde gebeurt. Als het hart ontwikkeld is, komt het in contact met deze gebieden. Want in het hart zijn zeer verschillende *prana's* aanwezig die vanuit de verschillende lichamen komen en vanuit

de verschillende lichten in de kosmos. Als de mens zijn hart verfijnt en met grotere intuïties durft te leven, zal hij een steeds fijner instrument ontwikkelen dat alles opvangt. Zelfs de kleinste aardbeving op deze aarde of zelfs de kleinste gedachte van wie dan ook, kan opgevangen worden.

**Wat er in je gevoelens is en wat er in je denken is, moet hetzelfde zijn. Dan komt er zoiets als een eenvoud in je leven, dan is daar die schittering, want dan heb je contact met de diepte van je leven.**



Vandaar, wanneer Ik contact met jou opneem, dat Ik jou perfect kan kennen vanuit een soort oneindigheid in Mijn hart. En dit hart is gevormd door de tijden heen vanuit de liefde van het Goddelijke. Het Goddelijke weet alles en vanuit deze liefde kan Ik dus alles weten. Niet omdat Ik dat kan weten, maar omdat de liefde Mij op deze manier heeft gevormd. ❀

## Een oefening: Breng de gedachte naar je hart

Een oefening die Ik je zou willen geven, is het even stil in jezelf maken, waarbij je probeert naar je hart te gaan met je gedachten. Dat is niet gemakkelijk. Maar als je een gedachte hebt, stop die dan in je hart. Doe dat heel bewust. Zonder de gedachte af, neem ze en stop ze in je hart. Ik bedoel daarmee dat je de gedachte moet kunnen omvatten en afzonderen. Welke gedachte heb je, over wie heb je deze gedachte - over jezelf, over iemand anders, over je kind, over een dier, over een bloem ... En die ene gedachte moet je isoleren. Probeer ze duidelijk voor je te zien en naar je hart te brengen.

Wanneer je dit hebt gedaan, hoef je niets meer te doen, alleen maar die gedachte in je hart houden. Je zal zien dat je hart warm wordt, dat het oplicht, dat er iets gebeurt in je hart. Het is een heel klein oefeningetje want je moet flitsend te werk gaan, je hoeft er geen groot werk van te maken. Je probeert de

uit Morya Wijsheid 4  
"Vertrouwen in jezelf"  
blz. 52-54



gedachte vanuit je hoofd naar je hart te krijgen en dat moet heel vlug gebeuren. Verplaats de gedachte tot in je hart en laat ze eventjes in je hart blijven, laat ze dan los en ga een nieuwe gedachte halen die je weer in je hart brengt. En dat doe je drie, vier, vijf keer, het hangt ervan af hoe bekwaam je bent om dit te doen. Als je dit oefeningetje regelmatig doet, dan zal je een baan vrijmaken om je denken tot in het hart te brengen en te verlichten. Want iedere gedachte die je in je hart kan brengen, krijgt licht. En als je later dezelfde gedachte zou terugnemen, zou je zien dat er licht in gekomen is, dat je inzicht gekregen hebt in datgene waar je mee bezig bent.

Als je een probleem op deze manier in zijn totaliteit in je hart kan brengen, zal je zien dat het

probleem oplost. Het kan zelfs zijn dat het probleem al verdwijnt enkel door het in je hart te plaatsen. Dan is het probleem ook echt weg, omdat je ineens weet dat het uit elkaar valt en het dus geen echt probleem was. Als je echte problemen hebt, zullen er echte oplossingen komen. Dat kan heel vlug gebeuren want het kan zijn dat de oplossing er is vanaf het moment dat je het probleem in je hart hebt geplaatst. Ik wil hier dat je dit even probeert; neem daarvoor enkele minuten de tijd.

### De betekenis van de oefening: ze werkt als een inspirator

Wanneer je doorgaat met deze oefening en ze regelmatig doet, iedere dag één of twee keer, dan



Deze oefening vind je ook in het Morya Wijsheid Basiswerkboek als punt 34

## In je hart krijgt je denken de juiste richting en de juiste energie

zal je zien dat je geest ontlaadt, dat er een spanning uit weggaat en dat je in een alsmaar vrijere beweging komt ten opzichte van je denken. Je zal zien en ondervinden dat daardoor een heel grote vreugde in je bestaan komt, want als je dit volhoudt over een periode van pakweg een maand - dagelijks één of twee keer - dan zal je een heel grote verandering in je denken teweegbrengen. Het kan zijn dat je anders omgaat met je eigen denken en met de mensen rondom je, doorheen dat denken. Het is een bijzondere oefening omdat ze een heel grote energie in zich draagt. Want deze energie die naar het hart gestuurd wordt, werkt als een inspirator voor de andere ideeën die samengaan met bepaalde gedachten die je hebt over bepaalde problemen. Als je dus een bepaald probleempje aanpakt en in je hart plaatst, kan dat zijn licht ook werpen op de andere dingen die daarmee samenhangen. ✿

## Over stilte en meditatie

Ik heb al eens gesproken over meditatie, dat het belangrijk is om te mediteren. Maar zie het als een eenvoudige weg, het meest eenvoudige wat er bestaat, namelijk dat je probeert in jezelf te gaan en probeert de wereld te relativieren. Dat je zegt: “De wereld, okay, dat is allemaal goed, maar nu ontsla ik mijzelf van de zorg van de wereld. Ik laat nu de wereld over aan zijn eigen zorg en ik ga op mijn eiland zitten en ik ga kijken naar mezelf en naar de dingen vanuit mijn eigen innerlijk.” Dan laat je de wereld maar draaien, ga je op jezelf zitten en kijk je wat er in de innerlijke wereld gebeurt. Val dan niet in slaap maar wees aandachtig bij alles wat er in je innerlijk naar



uit Morya Wijsheid 5  
“Het woord in de stilte”  
hoofdstuk 9

boven komt. Je hoeft daar niets mee te doen. Je hoeft alleen maar de stilte te vinden in jezelf en dit alleen al is tegelijk ook weer gemakkelijk en moeilijk. Altijd de tegenstellingen. Wanneer je dit gaat doen, zal je voortdurend meer kracht krijgen in jezelf. Want kom je in de stilte dan word je opgeladen. Er is een soort dynamo die aanslaat en je zal zien dat je steeds vreugdevoller wordt. Kan je de stilte in jezelf vinden, dan is het zo dat je dit aangenaam vindt en prettig en dat dat nog gemakkelijk is ook.

### De stilte is een hefboom

Dan kan het zijn dat je denkt dat je dit meer en meer moet doen maar dat is niet zo. Je hoeft het maar eventjes te doen omdat je toch taken hebt op deze aarde en dat je dit niet moet verwisselen. Het is niet zo dat je volledig in de stilte moet gaan en je taken moet laten vallen. Nee, probeer de taken tot een goed einde te brengen en durf toch de stilte in jezelf op te zoeken. Het is van belang dat je dit samen kan zien. Zie dat het leven een afwisseling



in zich draagt, zoals werken en stil zijn, zoals slapen en waken. De tegenstellingen van dag en nacht zullen er altijd zijn. Ook kan je de tegenstelling in jezelf verwerkelijken, dat je dus de stilte van je innerlijk opzoekt en dat je weet dat dit een hefboom is van je eigen bestaan. Daardoor kan je je leven verheffen. Als je daar niet toe komt, is je leven niet hetzelfde. Als je naar de diepte van je eigen leven durft te gaan dan wordt je leven voller en anders. Besef dit goed.

Raak dus niet in paniek als Ik zeg dat je zou moeten kunnen mediteren. Nee, probeer het gewoon. Zeg dan niet: “Het is moeilijk, wat verschrikkelijk en ik word daar eigenlijk ziek van.” Want soms wordt dat zo uitgedrukt, dat mensen niet in de stilte kunnen komen, dat ze weglopen van zichzelf. Wanneer je vindt dat je

**Zoek en vind de stilte om te stilte, niet om een bepaalde ervaring te hebben. De stilte op zich is belangrijk.**

dit niet kan, dan moet je dit ook niet doen. Probeer het heel even en misschien over een jaar of twee probeer je het nog eens en dat is alles. Forceer je daar niet in want het is niet zo dat je wat dan ook móet doen op deze aarde. Probeer wat je doet plezierig te vinden en probeer jezelf erin te ontdekken: wat wil je in dit bestaan?

Wanneer je dit zo speelt, dan zal je zien dat je steeds zachter wordt ten opzichte van jezelf en met steeds meer geduld kijkt naar jezelf en naar de mensen. Want het zit allemaal in een verandering. Ook

jij zit in een verandering en wat je nu nog niet kan, dat kan je misschien morgen of overmorgen of binnen een jaar of binnen twee jaar. Probeer geduld te hebben en te zien dat je ook daarin een weg kan afleggen.

Maar het hoeft niet. Denk dus niet dat je *moet* mediteren. Denk ook niet dat je dat brave meisje of die brave jongen moet zijn die altijd haar of zijn best doet, zijn uiterste best. Nee, je mag gerust eens slordig zijn of vervelend want daar kan je evenveel uit leren. Weet dat je wel eens op tafel mag slaan en dat je misschien jezelf kan uitdrukken op een nieuwe manier, wat je misschien nooit eerder hebt gedaan. Dan kunnen de anderen wel even schrikken van: 'wat gebeurt er met haar of met hem?' Weet dan dat dit grappig kan zijn en dat je daaruit kan leren. ✚



uit Morya Wijsheid 8  
"In het centrum van je leven staan"  
hoofdstuk 7

### Intuïtie, concentratie en liefde

Weet dat elke intuïtie geboren wordt uit stilte en concentratie. Wanneer je je dus gaat concentreren en op een bepaald moment met één bepaald iets bezig bent en daar al je aandacht aan schenkt, dus dat je kijkt en voelt wat er aan de hand is, dan ga je vooruit, werkelijk vooruit. Ieder moment van concentratie is belangrijk. Waar, wanneer of waarmee je ook bezig bent, wanneer je in die concentratie staat, dan komen ideeën naar je toe. Dat zal je merken. Want ideeën, die zijn er, meer dan genoeg. En mooie ideeën cirkelen altijd rond je wanneer je intenties goed zijn en wanneer je op het

niveau van het hart gaat leven. Want als je op dat niveau leeft, kom je in feite in de goddelijke ideeën.

Verstrooidheid ontstaat omdat de mens vaak gehaast is en veel dingen tegelijk wil doen. Hij wil geen tijd verliezen en precies daardoor verliest hij tijd. Je kan in het leven niet alles tegelijk aanpakken. Je moet zelfs in staat zijn om bepaalde dingen te laten vallen, want enkel zo kan je je werkelijk concentreren.

Wanneer je met één ding bezig bent en daarbij in een fundamentele energie staat - dat wil zeggen dat je vanuit je hart durft te leven - dan kan je contact maken met datgene waar je mee bezig bent en kan van daaruit een soort dialoog ontstaan. Want dan gaan de dingen spreken. Het werk dat je doet of het voorwerp dat voor je ligt, of zelfs je eigen engagement spreekt, er ontstaat een dialoog. Je komt dan op bepaalde ideeën en je kan jezelf verbeteren.



Als je liefdevol omgaat met iets, bijvoorbeeld met eten koken, kan je zien op welke manier je vooruit kan gaan en dan spreekt de intuïtie. Je weet precies wat je wel en niet kan maken, hoe je het best van start gaat en welke ingrediënten je nodig hebt. Kortom, je weet hoe het verder moet. Je begint het proces te overzien. Dat komt omdat je vanuit die concentratie de volgende stap bijna voorvoelt. Je kent als het ware je volgende stappen al en je kan het hele proces voor je zien ontvouwen. Je hebt dan ook de overtuiging dat het niet fout kan gaan omdat je heel goed weet waarmee je bezig bent. Dit is altijd belangrijk. Op zo'n moment

**Door concentratie kom je tot een eenvoud.  
Wanneer je iets doet, wanneer je met je  
handen bezig bent, kan je in een  
concentratie komen. De handen leiden de  
mens tot een concentratie.**

kom je op een punt waarop je je in jezelf concentreert, dan weet je jezelf te veroveren en baan je in feite voor jezelf een weg, een weg die duidelijk is. Van het ene moment op het ander kan je dan ontwikkelen en zien dat je in een groei staat.

Want als je later op hetzelfde punt terecht komt, dan zal je je herinneren wat je de vorige keer gedaan hebt, omdat je toen ook in een concentratie stond. De volgende keer dat je dus opnieuw een maaltijd klaarmaakt, zal je weten wat je te doen staat. Je ziet de weg voor je. De verschillende fases beginnen op te lichten en aan elkaar te schakelen, zodat een toekomst en de hele ontwikkeling die ernaar leidt, getoond wordt. Dan zit je in feite op je eigen spoor, je eigen weg, je eigen pad van licht. Dit mag misschien banaal lijken, maar dat is het helemaal niet, omdat je op dat moment het raakpunt vindt van wat echte liefde is en op welke manier je echt vooruit kan.

Het is altijd belangrijk om je te concentreren. Zo engageer je jezelf

bij wat je aan het doen bent. Dan zie je waar je je bevindt in dat proces van denken, voelen, bezig zijn, handelen dus, en wat daar nog allemaal bij komt kijken. Want intuïtie kan altijd nieuwe ideeën aanbrengen. Dat is het belang ervan. Je ziet dus in dat je toch met nieuwe dingen geconfronteerd wordt, hoewel je in een bepaalde structuur en traditie staat. Het lijkt alsof dat nieuwe oplicht en vanuit de andere wereld naar je toe komt. ✚

**“Ik ben bezig met heel veel dingen op deze aarde en een van de dingen die Ik wil dat mensen gaan doen, is dat ze tot zichzelf komen”**

**Meester Morya**

## **Korte geschiedenis van Geert Crevits, zijn telepathische contact met Meester Morya, en Mayil Publishing House**

Geert Crevits (1944-2012) heeft van jongs af aan een intieme, persoonlijke band met het Goddelijke. Uiteindelijk kiest hij ervoor om voor priester te studeren. Tijdens zijn opleiding, wanneer hij 21 is, wordt zijn innerlijk zoeken beantwoord met een Godservaring die voorgoed in zijn hart gegrift zal staan en zijn verdere leven zal blijven bepalen. Na zijn studies geeft hij 10 jaar les, totdat hij besluit uit de Kerk te stappen. Hij ontmoet Lydia.



Na een meditatiecursus in het begin van de jaren '80 ontdekt Geert tamelijk toevallig zijn aanleg voor telepathie. Niet lang na zijn eerste experimenten neemt een zekere 'Meester Morya' contact met hem, en in de maanden en jaren nadien krijgen Geert en zijn vrouw Lydia dagelijks telepathische lessen over de Nieuwe Tijd, de Meesters, over de veranderingen in de wereld en allerlei aspecten van hun dagelijkse leven. Er groeit een diepe vertrouwensband tussen hen en de liefdevolle en wijze Meester.

In het begin van de jaren '90 krijgen Geert en Lydia de uitnodiging van Meester Morya om naar buiten te komen met dit telepathische contact. Ze geven hun natuurvoedingswinkeltje op en verhuizen naar Brugge om er een spiritueel centrum te openen. Ze organiseren openbare avonden waarop mensen kunnen komen om een persoonlijke boodschap van Meester Morya te ontvangen via Geert. Vanaf 1994 komen er ook cursussen 'Levensverdieping' (in België), vanaf 1998 cursussen 'Levensvreugde' (in Nederland). In



persoonlijke boodschap, ontelbare mensen worden geraakt doordat Meester Morya hen zo duidelijk en zo intiem kent en raad kan geven voor hun leven en de toekomst.

Begin 2012 richt Geert samen met zijn vrouw Lydia en een van zijn

dochters Marie een vzw op (non-profit stichting) om het werk van Meester Morya een goede vorm te geven voor de toekomst.

elke cursus komt Meester Morya gedurende drie namiddagen of avonden live aan het woord in het bijzijn van een groep mensen.

Niet lang na de eerste cursus geeft Meester Morya de wens te kennen dat zijn cursussen zouden verschijnen als boek; daarom richt Lydia een uitgeverij op: Mayil Publishing House.

In totaal komen er 42 cursussen die één voor één uitgegeven worden in verschillende reeksen van 9 boeken. De eerste reeks heet 'Morya Wijsheid', de vervolgreeks 'Morya Kracht'.

In de loop van bijna twintig jaar krijgen vele duizenden mensen een

In de zomer van 2012 krijgt Geert gezondheidsproblemen die op korte tijd zeer ernstig worden. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis. Op 6 september 2012 overlijdt hij met een stralende gloed rond zich. Dit is het einde van de persoonlijke boodschappen en cursussen van Meester Morya, maar het uitgeven van de cursussen en andere Morya publicaties wordt verdergezet door Marie en Lydia. Marie geeft ook voordrachten over de wijsheid van Meester Morya in België en het buitenland.

Een aantal mensen in België, Nederland, Polen en andere landen voelen zich geroepen om bij zich thuis kleine 'Morya groepjes' te organiseren waarbij ze met enkele mensen samenkomen rond de boeken van Meester Morya. Naar keuze worden stukjes tekst voorgelezen en besproken, wordt er gemediteerd en worden verhalen gedeeld. De boeken van Meester Morya worden ook vertaald en uitgegeven in andere talen (Engels, Pools, Duits en andere).

Sinds 2002 verstuurt Mayil elke maand een nieuwsbrief per mail met daarin een bezinningstekst van Meester Morya ter gelegenheid van de volle maan, een inleiding door Lydia of Marie, nieuws over publicaties bij Mayil uitgeverij en een agenda van activiteiten.

Vraag gratis het Mayil eNieuws aan via [www.mayil.com](http://www.mayil.com)



Voor meer informatie over Geert, Meester Morya en de groepjes en activiteiten die georganiseerd worden, bekijk de website:

[www.morya.org](http://www.morya.org)



Alle informatie over de boeken, audio en alle andere Morya publicaties vind je op

[www.mayil.com](http://www.mayil.com)



Informatie over de andere activiteiten en cursussen van Lydia en Marie vind je op

[www.hetleven.be](http://www.hetleven.be)



De buitenwereld zal je zoveel aanbrengen, zoveel dingen die je kan leren, maar het zal niet het echte leven zijn. Het zal het leven zijn op deze aarde, met al zijn mogelijkheden, maar niet dat waarvan je zal zeggen: “Dit brengt mij het ware diepe geluk.”

Het ware diepe geluk vind je in jezelf, doordat je tevreden kan zijn met jezelf, doordat je handelingen kan stellen in de richting van de openheid naar de diepte van het leven.

Wanneer je daarmee begint, zal je ondervinden dat je steeds meer jezelf wordt, en dat je aansluiting krijgt en vindt bij mensen die belangrijk zijn in jouw leven.

Hoe belangrijker je wordt voor jezelf, hoe belangrijker jouw ontmoetingen zullen zijn op deze wereld. Hoe liefdevoller de uitdrukking is die je in je eigen leven plaatst, hoe meer liefde je zal ontvangen in deze wereld.



[www.mayil.com](http://www.mayil.com)



uit Morya Wijsheid 2,  
“De weg van eenvoud”, blz 56