

Open komen voor de werkelijkheid

Morya Kracht 7

Geert Crevits



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord

De cursus Levensverdieping nummer 13 had plaats in Antwerpen op 22 september, 6 en 20 oktober 1995. Samen waren deze drie dagen goed voor 4 uur en 47 minuten transmissie van het hart van Morya naar het hart van Geert, opgenomen op audiocassettes en daarna gekopieerd voor de deelnemers. In de groep waren toevallig een aantal mensen die, beroepshalve of uit interesse, met geneeskunst bezig waren, onder andere als dokter, therapeut, healer, ziener en wat men in de 21ste eeuw 'gezondheidscoach' zou noemen.

Het ritme waarop Geert spreekt is heel vlug en helder, elk woord is op zijn plaats en versprekingen zijn er nauwelijks. Toch hebben we zoals in elk boek hier en

daar de tekst een beetje aangepast ten behoeve van de verschillen tussen gesproken en geschreven taal en de nog subtielere taalverschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Maar de tussenkomsten zijn beperkt, want het valt gewoon niet mee om te doen. Elk gesproken woord draagt zijn bijzondere betekenis.

Hier enkele voorbeelden, al lijken ze banaal: zien of kijken? De moeite waard om daarbij stil te staan. Open komen of open staan? Het ene houdt een beweging in, het andere een sterkte. Of bijvoorbeeld het woord ‘lijdzzaam’ dat op weerstand kan stuiten, maar dat je door geen enkel synoniem kan vervangen zonder de nuance van ‘lijden’ te verliezen.

Van de woordjes ‘kun’ en ‘kan’ die Geert door elkaar gebruikte en waarbij we in de eerste boeken moeite hadden om te kiezen, zei MM: “Hou het bij ‘kan’, het is gesproken taal en ‘kan’ zal in de toekomst meer en meer gebruikt worden.”

Onze worsteling met woorden komt dicht bij de uitdrukking: *‘traduttore, traditore’*, vertalen is verraden, en hoewel het nodig is een bepaalde huisstijl te hanteren die niet willekeurig is, willen we ook zoveel mogelijk trouw blijven aan het unieke telepathische contact van Geert met de geliefde Meester.

Het zijn tenslotte studieboeken, en de woordkeuze is meer dan eens een deel van de puzzel.

Voorwoord

Meester Morya zei ooit over deze cursus: “Dit wordt een boek voor mensen die ernaar getrokken zullen worden en erin kunnen bijten.”

Dit boek gaat over de essentie van vrijheid, de bedoelingen van de Aarde en geeft spiritueel advies voor het samenkomen in groep. Men hoeft niet onmiddellijk alles te snappen wat er staat, en er is er ook veel tussen de lijntjes te lezen. Wat breng ik mee uit vorige levens aan kennis en liefde en geneeskunde?

De tussentitels zijn hulpmiddelen voor wie het boek diepgaand wil bestuderen. Dat kan ook samen met een paar mensen, want dan heb je al een groep, kan je een steun zijn voor elkaar en vooruit komen op een heel mooie manier. Daar gaat dit boek over.

Lydia en Marie Crevits
Midzomer 2020

Maak van KRACHT 7 jouw studieboek

Als je alle verschillende “punten van bereiken” in het boek nagaat (in de hoofdstukken 3, 4, 6 en 13), dan krijg je een goed idee van het doel waar Meester Morya je wil brengen. Hij heeft het o.a. over ‘wakker’ zijn door op alle vlakken van jezelf tegelijk bewust te (leren) zijn, over de vreugde bereiken, je eigen goddelijkheid realiseren, en over een volheid die je bereikt door een eenheid die ontstaat in je hart, door de liefde in je hart te plaatsen en door bewust met je intuïtie te leven.

Wanneer je dit grote en veelzijdige doel voor ogen hebt, kan je in de rest van het boek talloze praktische hulpmiddelen ontdekken die je tot die “punten van bereiken” kunnen leiden.

De innerlijke weg van een mens is onzichtbaar voor de buitenwereld en wordt slechts zelden besproken met anderen, en daardoor lijken de ontelbare kleine gevechten die we in onszelf leveren soms even onzichtbaar. Meester Morya maakt die lange weg van minieme overwinningen op onszelf meer zichtbaar. Elke keer als we beseffen wat we voelen, elke keer als we beseffen wat we denken, elke keer als we erin slagen om daar een nieuwe keuze in te maken, telkens als we een intuïtie volgen, een moment van concentratie of een moment van vrijheid realiseren,... dan gaan we iedere keer een stapje vooruit.

Al die stapjes bij elkaar maken een weg van bereiken, want opeens is dat waar we gisteren nog voor moesten vechten in onszelf, vandaag vanzelfsprekend geworden. Zo'n grote, onzichtbare gebeurtenis kan men een stap van inwijding noemen, of dus een "punt van bereiken".

Tel je kleine stapjes niet, maar vertrouw dat geen enkele inspanning ooit voor niets is en dat je meer bereikt dan je vermoedt in jouw 'werk van transformatie', "want wanneer je eraan begint, dan kan je dat niet zien. Je kan de transformatie niet zien. Het is pas na een hele tijd dat je kan ontdekken dat je werkelijk met transformatie bezig bent." (Zie blz. 73 - 74)

Maak van dit boek je eigen werkboek

Maak eerst een studie van alle "punten van bereiken" (er zijn er minstens 13) en van de pagina's ervoor en erna. Ga daarna in de rest van het boek op zoek naar alle praktische tips, oefeningen, meditaties en aanwijzingen die voor jou toepasbaar zijn in je eigen leven. Soms is één zinnetje al genoeg! Kies elke keer één iets uit en *doe* er iets mee, probeer het een tijdje uit. Noteer jouw gekozen opdracht samen met het nummer van de bladzijde in een mooi schriftje en voeg nadien je eigen ervaringen toe.



*'Op welke manier kan ik
vooruitgaan met die ander?'*

*Soms moet je een stapje achteruit doen
en een tijdje wachten
voor je die ander kent,
totdat je de sleutel vindt
van het leven van die ander,*

*en dat ligt er altijd aan
dat je de mens laat zijn
wie hij wil zijn.*



2 - Probeer open te komen voor wat de ander wil

*De logica gaat niet altijd samen met
het vrijheidsbeleven*

Alleen al aan vrijheid denken, geeft te denken en geeft te vragen ook. Probeer je tot vrijheid te komen, dan stel je automatisch vragen van: 'hoe moet ik dat doen?' en 'op welke manier moet ik vooruitkomen?' en 'hoe moet ik daar samen met anderen aan werken?' Het kan dan zijn dat je tot bepaalde logische conclusies komt van: 'ik zou het zo en zo kunnen doen', maar dat is niet altijd de weg. De logica gaat niet altijd samen met het vrijheidsbeleven.

Je zal zien dat je onlogisch toch logischer kan zijn. Als je vrijheid probeert te krijgen in je eigen leven, als je met vrijheid aan de gang probeert te gaan, zal je tot de conclusie komen dat je bepaalde stappen achteruit moet

doen, dat je dus bepaalde dingen moet doen als toegevingen naar anderen toe, om vervolgens samen te kunnen vooruitgaan. En dat is niet logisch, namelijk: je wil vooruit en je gaat achteruit. Je wil dingen bereiken en je doet er afstand van. Je wil opnieuw kijken naar je leven en je zegt: “Het is niet belangrijk.” Dat zijn allemaal stapjes achteruit en dat betekent dat je soepel wordt. Het kan niet anders. Als je naar vrijheid streeft, dan moet je soepel zijn en vooral met goedheid werken.

Goedheid is niet altijd simpel. Dat wil zeggen: ze houdt niet altijd van de mens zoals hij is op dit moment, en ze durft dingen te doen die radicaal anders zijn dan wat de mens zelf naar voren zou brengen. Want vanuit goedheid kan het wel eens zijn dat je zaken naar voren brengt die helemaal niet logisch zijn en die zelfs niet verstandig zijn in de ogen van anderen, maar waarvan je weet: ‘het is een goede energie en ik moet dit doen.’

Als je dus goedheid probeert te betrekken in je leven, dan zal het zijn dat je geen schade wil toebrengen aan anderen en dat je ook zelf geen schade wil ondervinden en dat je opkomt voor de juiste waarden. Maar dat is dikwijls tegen het streven van anderen in, het is dikwijls tegen je eigen gedachten in. En toch, als je dat wil, als je dus met die wil werkt, met die vonk werkt, dan zal je werkelijk vooruitgaan en weten: ‘dit is de bedoeling, om de dingen op een eenvoudige, nieuwe manier te leren zien.’

*Goedheid en vrijheid en liefde samenbrengen gaat
niet eenvoudig*

Ga je kijken vanuit vrijheid, dan zie je de wereld op een andere manier. Ga je kijken vanuit deze standpunten die je dan inneemt - zoals goedheid en vrijheid en liefde - dan zal je zien dat je werk te doen hebt om dat samen te brengen, want ze zijn niet eenvoudig samen te voegen. Het ligt eraan hoe je het aanpakt.

Begin je met liefde, dan zal je in liefde vooruitgaan en dan zal je in een heel korte tijd meer bereiken dan je dacht te kunnen bereiken. Maar begin je met vrijheid, dan zal het lastiger zijn en moeilijker en wordt je ontwikkeling vertraagd, en dan kan het wel eens heel ingewikkeld worden waar je aanvankelijk dacht dat het eenvoudig zou zijn.

Want vrijheid brengen op deze aarde is een heel ingewikkelde situatie brengen. Dat wil zeggen dat er dingen zijn die met goedheid gepaard gaan, maar die in wezen niet zo blijken te zijn. Als je met goedheid bezig bent, dan kan het zijn dat je *te* goed bent voor mensen en dat je het te eenvoudig ziet, dat je het dus niet genuanceerd genoeg ziet en niet genuanceerd genoeg toepast.

Vandaar dat het zo moeilijk is om naar vrijheid te streven, want dan moet je rekening gaan houden met de *mens*

waar je mee samen bent en die mens kan soms zo anders zijn dan jij bent. En dat alleen al is een hele studie van: 'hoe is die ander bezig? En hoe kan ik die ander benaderen? En op welke manier kan ik vooruitgaan met die ander?'

Dat houdt dus in dat je soms een stapje achteruit moet doen en soms een tijdje moet wachten voor je die ander kent, totdat je de sleutel vindt van het leven van die ander, en dat ligt er altijd aan dat je de mens laat zijn wie hij wil zijn. Dus ook daar moet je weer naar de wil kijken en kijken waar die ander naartoe wil en op welke manier die ander vooruit wil gaan. Dan is het niet eenvoudig om je eigen wil daar ook naast te plaatsen, zodat je ziet dat je een tijdje in dezelfde richting wil marcheren als die ander gaat, om van binnenuit die ander te leren kennen en om van binnenuit te leren zien waar die mee bezig is en hoe jij daar een rol in kan spelen en hoe jij daar voor een tijdje in kan samenwerken en in kan samengaan, maar zonder je eigen standpunt te verloochenen.

Daar zit de moeilijkheid: dat je soepel genoeg bent om je te laten meenemen in het leven van die ander en toch jezelf trouw blijft. Daarvoor moet je nederig zijn en daarvoor moet je stil kunnen zijn, daarvoor moet je eenvoudig kunnen zijn en je moet de juiste stappen kunnen en durven zetten op het juiste moment. Maar wie kan dat?

Op een gegeven moment ga je je eigen gang

Dat betekent, als je naar vrijheid streeft, dat je zal moeten wachten en wachten en wachten tot er een moment is dat je zegt: “Kijk, hier laat ik mij niet beperken en hier kan ik werkelijk vooruit op mijn manier.” En dat kan dan een andere weg zijn dan wat die ander dacht dat jij zou gaan. Maar op dat moment ga je dan je eigen gang.

Maar eerst moet je samen een liefde beleefd hebben, eerst moet je samen goedheid beleefd hebben, zodat die ander dat kan aannemen van je en zodat die ander kan zien waarom je een andere weg inslaat en hoe het komt dat je bepaalde dingen op jouw manier doet.

Dan is er dus een splitsing in de weg, dan laat je die ander zichzelf zijn, dan word je ook meer jezelf en dan weet je dat je met elkaar nog een stukje verder kan gaan, maar dat het sporadisch zal zijn, dat je dus een eigen weg zal gaan en dat je op je eigen manier verder kan gaan ook. Je moet dit kunnen doen en toch contact blijven houden met die ander.

Vrijheidsbeleving heeft altijd te maken met wakker zijn

Je beleeft dus de vrijheid op jouw manier, maar je ziet ook dat dat samengaat met de vrijheidsbeleving van die ander. Dit is een ingewikkelde zaak. Het is een zaak van

Inhoud

Voorwoord	5
Maak van dit boek jouw studieboek/werkboek	8
1 - Vrijheid is altijd groot	11
• <i>Vragen stellen om tot inzicht te komen samen met anderen</i>	
• <i>Vrijheid geven en maken voor anderen</i>	
• <i>Vrijheid is niet van deze aarde</i>	
• <i>Er zijn veel soorten vrijheid, er is één vrijheidsenergie</i>	
• <i>Wat betekent het voor jou om vrij te zijn?</i>	
• <i>Deze liefde is niet van deze aarde</i>	
• <i>De mens is van nature gemaakt voor vrijheid</i>	
• <i>Naar elkaar luisteren met goedheid</i>	
• <i>Vrijheid moet je kunnen beleven in vrijheid</i>	

- *De vraag zal je tonen op welke manier je met vrijheid kan omgaan*
- *Het woord 'vrijheid' zelf hoeft niet letterlijk ter sprake te komen*
- *Goedheid brengen naar de mens houdt een heel grote beperking in*
- *Er zijn mensen op deze aarde die niet weten wat vrijheid is*
- *Innerlijke vrijheid tot uitdrukking brengen*
- *De weg naar bevrijding is niet erg moeilijk maar wel lastig*
- *Je wordt beperkt door te denken dat je beperkt bent*
- *De juiste woorden tot uitdrukking brengen*
- *Eerst het vuur in het hart vinden*
- *Vrijheid is altijd groot*
- *Vrij willen zijn geeft een vonk*
- *Waar het om gaat is 'bewustzijn', met andere woorden: het 'nu'*

2 - Probeer open te komen voor wat de ander wil 33

- *De logica gaat niet altijd samen met het vrijheidsbeleven*
- *Goedheid en vrijheid en liefde samenbrengen gaat niet eenvoudig*
- *Op een gegeven moment ga je je eigen gang*
- *Vrijheidsbeleving heeft altijd te maken met wakker zijn*
- *Vrijheid zonder kennis is geen vrijheid*
- *In je verleden zitten en tot vrijheid komen is onmogelijk*

- *De werkelijkheid is geen droom, geen fantasie, niet zomaar iets*
- *Je krijg een kracht in je handelen en in je woorden*
- *Je zal willen wat het is om de dingen op een juiste manier te doen*
- *Eén gemeenschappelijk willen, één gemeenschappelijk doel*
- *De hart-tot-hart-verbinding*
- *Er is geen oppervlakkig leven dat Mij kan vinden*

3 - De mens in zijn volheid

49

- *De brede stroom van aandacht en van inzicht*
- *Je gedachten openen voor de werkelijkheid, zo verwerkelijk je je leven*
- *Wakker zijn is je hele bewustzijn op één punt brengen*
- *Benader je lichaamselementwezen bewust én liefdevol*
- *Ruimer en ruimer en ruimer*
- *Je hoeft jezelf niet te genezen, het lichaam moet zichzelf genezen*
- *Vreugde in de vereniging man-vrouw*
- *Het onderscheiden van de gevoelens van anderen in mijn gevoelens*
- *‘Liefde is in mijn hart en ik kan dat tot uitdrukking brengen’*
- *Leer de verwisseling kennen: jezelf - de ander, de ander - jezelf*

4 - Het vraagteken

67

- *Is de vreugde aanwezig in je werk?*
- *Kan je ontvangen van deze aarde?*
- *Kan je de energie die voor jou bestemd is, toelaten in je hart?*
- *Breng licht in je leven, breng hart in je leven*
- *De vorm van het vraagteken*
- *Advies voor auteurs en schrijvers*
- *'Ik heb een verleden en ik moet mij daarvan kunnen losmaken'*
- *Het kan zijn dat het beter is te zwijgen, het kan zijn dat het beter is te spreken*
- *Wat met het leed op deze aarde? Waarom is er zoveel lijden?*

5 - De aarde heeft haar eigen bedoelingen

87

- *Houd van deze aarde en neem deel aan haar problemen*
- *Denk niet dat je de aarde moet veranderen*
- *Vanuit je hart kan je zien wat anderen niet zien*
- *Je kan de ander de weg tonen, maar doe het niet in zijn plaats*
- *Een nieuwe tijd in alle vrijheid, in alle eerlijkheid, in alle openheid*
- *Meditatie:*
'In verbondenheid met elkaar'
- *Het onaffe van deze aarde is toch af*

6 - De openbaring 107

- *Durf het onderscheid te maken: ‘dit past bij mij en het andere past niet’*
- *Eigenlijk is alles aanwezig in je leven om gelukkig te zijn*
- *Gewoon leren kijken*
- *De mens moet de dingen opnemen die voor hem bestemd zijn*
- *Klare begrippen vol met licht*
- *Er is geen begin en geen einde aan jouw leven*

7 - Het leven is mooi 123

- *In de gedeelde vreugde ontstaat de groep*
- *Beschouw je eigen leven als een deel van een groter leven*
- *Als je met details bezig bent, kan je vaak de grote lijnen niet zien*
- *Wees radicaal op bepaalde momenten en zeg: “Kijk, nu wil ik rust”*
- *Je kan evengoed weinig of niet denken*
- *Oefening met de appel om jezelf in handen te krijgen*
- *‘Dit zijn niet mijn gedachten’*
- *‘Ik kan zoveel doen met het leven wat de moeite waard is’*
- *‘Hoe kan ik schoonheid brengen in het leven van alledag?’*
- *Het ritme van eb en vloed*
- *Het ritme van je ziel*
- *Het ritme van de ziel van de ander*

8 - Het Grote Leven is persoonlijk

141

- *Het ritme van het grotere leven*
- *Ineens een enorm respect voor alles*
- *De schoonheid van de gevoelens*
- *In duister zit licht*
- *Meditatie:*
 - *‘Over de eenvoud van jouw leven’*
- *Een beetje verstrooidheid en een beetje aandacht - heb daar vrede mee*
- *Als je het aan het toeval overlaat, duurt het erg lang*
- *Het leven met zijn duizend zorgen versus meditatie*
- *De manier waarop je met vrede, met liefde, met geduld bezig bent*
- *‘Het is inderdaad mijn ervaren. En ik kan inderdaad een weg afleggen’*
- *Leer te geloven in je eigen goddelijkheid*
- *Waar vind je de vrede die deze wereld niet kan geven?*

9 - Liefde wil zich uitdrukken, ook in de groep

163

- *Wees nooit bang om liefdevol te zijn, want liefde gaat nooit verloren*
- *Zonder liefde kan deze aarde niet bestaan*
- *Beginnen met een groep op basis van liefde*
- *Een groep met veel liefde*
- *Je kan jezelf zien in een stroom van liefde vanuit de Hiërarchie*

- 10 - Liefde komt niet zomaar uit de
lucht gevallen 181
- *Je zal werkelijk gesteund worden, maar het moet zuiver zijn*
 - *Liefde is een werk dat tijd vraagt*
 - *Wat zijn de nodige ingrediënten voor een groep?*
 - *De eenheid van deze aarde is hierbij een sleutelwoord*
 - *'Ik heb hetzelfde licht in mij'*
 - *'Ik weet wat het is liefde te ontvangen en daardoor kan ik liefde geven'*
 - *'Het is belangrijk om ver te kunnen reizen met mijn liefde'*
- 11 - De groep, de graal, de stilte 191
- *De kracht van het nieuwe is heel bijzonder vandaag de dag*
 - *Waar je de vreugde brengt, ben je een steun voor andere mensen*
 - *Zie wat er gedaan kan worden voor de medemens*
 - *Hoe kan je tijd creëren als je weinig tijd hebt?*
 - *Stilte is goud*
 - *Als groep vorm je een soort beker, een soort graal, een soort bewustzijn*
 - *Groepsenergie en bewustzijn*
 - *Als je uit meditatie komt*
 - *Wees heel voorzichtig met wat je naar buiten brengt*

- *De moeilijkheid waarover veel groepen struikelen*
- *Van hetzelfde belang, zonder eigenbelang*
- *Niet vanuit het denken maar vanuit het zielsbewustzijn*

12 - De wereld vraagt een engagement 209

- *Meditatie:*
 - *'De innerlijke zon'*
- *Hoe stiller je hart geweest is, hoe groter de vrucht van je meditatie*
- *Je staat in een fractie van de tijd*
- *De kracht van de zon ligt altijd in het nieuwe*
- *Wanneer je samen de weg aflegt, gaat het beter*
- *Onthouden, het nalatenschap van je verleden*
- *Eerst tot rust komen om het probleem te kunnen zien*
- *Ga niet twijfelen aan je hart*
- *Een driehoek van kracht, een vrede voor de aarde*
- *Wees nooit bang om deel te nemen aan de moeilijkheden van deze aarde*

13 - Het "punt van bereiken" 229

- *De diepe contacten van je hart leren kennen*
- *Wat je hart je vertelt, moet je durven uitdrukken*
- *Vroeg of laat zal je je hart volgen in het dagelijkse leven*
- *Al wat je zegt of doet vanuit je hart, draagt de kracht van het licht van de zon*

Inhoud

- *Overdracht van kracht vanuit de grote wereld naar de kleine wereld*
- *Wie vanuit liefde leeft met de meest eenvoudige dingen...*
- *Mensen die leven vanuit liefde weten dat ze verbonden zijn met elkaar*
- *Het grote idealisme in de mens moet opnieuw geboren worden*
- *Geneeskunde vanuit het hart*
- *Wees heel voorzichtig als je met je hart gaat werken*



Ga traag, nooit haastig.
Wees diep in je leven en wees stil,
en vertrouw op jezelf.

Meester Morya

Mayil Publishing House

Mayil vzw heeft als doel het Morya Materiaal uit te geven van 30 jaar telepathisch contact van Geert Crevits met Meester Morya, in de vorm van boeken, audio, enz.

Ontdek alle publicaties tot op vandaag:

www.mayil.com



‘Mayil eNieuws’

Sinds 2002 versturen we bij elke volle maan een bezinningstekst ter inspiratie.

Woorden van steun, inzicht en perspectief.

Vraag ook het ‘Mayil eNieuws’ aan via

www.mayil.com



Meester Morya

Website rond de wijsheid van Meester Morya

www.morya.org