

De Aarde als Wezen

MORYA - BEZINNING 1

GEERT CREVITS



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord

Deze aarde is volmaakt, en alles wat naar je toe komt, goed en slecht, komt van de Goddelijke Moeder. Het zijn grote, diepe inzichten die Meester Morya verwoordt in dit kleine boekje. Als je erin slaagt om je denken om te vormen naar deze zienswijze, kan dit grote, diepe - en vooral gelukkige - gevolgen hebben op je leven van alledag.

Rustig zijn in de veranderingen die op deze aarde aan het gebeuren zijn, dat is misschien

wel de belangrijkste raad die Meester Morya ons geeft. De eerste stap die alle volgende stappen mogelijk maakt.

Marie Crevits
17 november 2011



I - De Aarde als Wezen

De aarde is enorm

Altijd weer is er iets in de mens wat streeft naar duidelijkheid, naar verduidelijking en naar dingen die belangrijk zijn in zijn bestaan. Wanneer hij streeft naar duidelijkheid en verduidelijking, dan wil hij zoveel zeggen als: “Ik hou van de wereld, maar ik begrijp de wereld niet.” Want de wereld is groot, heel groot, oneindig groot en altijd weer is er iets in de mens wat wil begrijpen en wat de dingen in een orde wil krijgen. Nochtans

is de wereld op zichzelf niet ordevol en niet voldoende in orde met de bestemming die haar gegeven wordt. De kracht van de aarde is enorm en de betekenis van de aarde is even enorm. En de mens moet de aarde proberen te begrijpen, hoe dan ook.

De mens en zijn eigen leven

Wanneer de mens in een verduidelijking probeert te komen ten opzichte van zijn eigen leven, maakt hij een orde op deze aarde, en dat kan. De mens moet niet denken dat het nut heeft zijn best te doen om verkeerde handelingen te stellen of verkeerde dingen te zeggen, want die zijn van geen betekenis. Als iemand verkeerde handelingen stelt en verkeerde dingen zegt, valt dit zo weer weg. Er is iets op deze aarde

wat wast en zuivert en verandering aanbrengt uit zichzelf en dit iets is altijd voor op de mens. De mens moet proberen de aarde te begrijpen in haar veranderingen. Het is niet aan de mens om te zeggen: “Zo moet het gebeuren.” De mens moet leren luisteren naar de aarde, kijken naar de aarde en de heel grote veranderingen zien.

Leren kijken

De gebeurtenissen op de aarde brengen soms vertwijfeling, opdat de mens zou leren kijken. Wat je rampen zou kunnen noemen, is niets anders dan het wakker schudden van de mens. Als een heel grote beer die ineens gaat schudden en beven om te tonen: ‘je bent op deze aarde en je hebt rekening te houden met mij’, zo kan je dat vertalen.

Wanneer je rekening houdt met deze aarde, zal je veel leren. Want de aarde is een levend museum waar voortdurend vernieuwingen in komen. Het oude valt vanzelf weg, het wordt vernietigd, en het nieuwe neemt uit zichzelf de plaats van het oude. En je kan daarin meegaan. Wanneer de mens het nieuwe op deze aarde ziet verschijnen, bij elke nieuwe generatie, bij elke nieuwe gedachte, bij elke nieuwe stap, neemt hij deel aan de veranderingen.

De mens werd voorbereid

Het grote gebeuren in het denken van de mens werd voorbereid in het denken van de aarde. Het grote gebeuren in het voelen van de mens werd voorbereid in het voelen van de aarde. En de kracht is zo groot dat de

Inhoud

Voorwoord	5
1 - De Aarde als Wezen <i>Brugge, 3 februari 1995</i>	7
2 - Je verantwoordelijkheid opnemen <i>Brugge, 14 februari 1995</i>	19
3 - Het lijden van God <i>Brugge, 16 december 1994</i>	31
4 - Verloochen jezelf niet <i>Kasterlee, 19 december 1995</i>	41

5 - Het wordt een moeilijke tijd	
<i>Brugge, 29 november 1995</i>	49
6 - Een strijd	
<i>Brugge, 22 januari 1996</i>	59
7 - Mensen op deze aarde	
<i>Brugge, 19 september 1996</i>	69
8 - De vreugde zal je leiden	
<i>Brugge, 18 september 1996</i>	75
9 - Het Goddelijke Plan	
<i>Brugge, 20 september 1996 (1)</i>	85
10 - De komende twintig jaar	
<i>Brugge, 20 september 1996 (2)</i>	93

Blijf in contact

Mayil Publishing House stuurt elke maand een gratis nieuwsbrief per email met daarin een bezinningstekst van Meester Morya ter gelegenheid van de volle maan van die maand, met nieuws over publicaties en de agenda van onze activiteiten.

Vraag het eNieuws aan op:
www.mayil.com

Meer over Meester Morya
vind je op:
www.morya.org