

*Een groter
leven*

MORYA - BEZINNING 3

GEERT CREVITS



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord

Eenvoudige woorden en duidelijke raad, zo kennen we Meester Morya. De zalvende woorden lezen zo makkelijk en vervullen ons hart, maar daarna staan we stevast voor een grote uitdaging... Om nu zijn woorden ook echt in de praktijk te brengen. Maar áls we het doen, worden we meteen beloond met nieuwe kracht en de zegen van de Meester die ons naar een groter leven leidt.

Marie Crevits
2 februari 2012



- 3 -

Het werk dat gedaan moet worden

De kracht van het Zelf

Wanneer je voor jezelf denkt dat je anders moet zijn dan je bent, dan ben je fout. Je moet jezelf blijven in alle omstandigheden en weten dat er zoiets is als een vreugde in je hart wanneer je dit doet. Wanneer je dus jezelf blijft en je niet te veel aanpast aan de

anderen, maar je eigen weg durft te gaan, zal je een vreugde ondervinden. Het is belangrijk om dit te ontdekken in je hart.

Zelfontplooiing en oneindigheid

De kracht van het Zelf is heel groot. Ieder mens wordt geduwd en gedwongen om bepaalde beslissingen te nemen in zijn leven. Wanneer je dit doet in de richting van zelfontplooiing, en jezelf tot uitdrukking probeert te brengen, zal je ondervinden dat je daarin steeds verder kan gaan. Wanneer je dit doet, word je eigenlijk wie je bent en wie je zou moeten zijn.

De kracht daarvan is zo groot dat er een oneindigheid mee gemoeid is en dat je steeds verder kan gaan in deze richting.

Vandaar dat je een nieuwe weg kan inslaan, een weg kan gaan die nooit door iemand anders is gegaan. Als je dit durft te doen, zal je worden zoals je bedacht bent door het Goddelijke. Als je vanuit het Goddelijke durft te leven in je eigen hart, dan zet je alles opzij wat daar enigszins tegenin gaat.

Je geweten wordt steeds zuiverder

Probeer de diepte van je eigen hart te proeven, daarmee te leven en vanuit je eigen hart in de richting te gaan die je geweten je zegt. Want aanvankelijk zal het geweten je tonen wat je kan doen en wat je niet kan doen. En in die mate dat je dit kan volgen, zal je ondervinden dat het geweten steeds zuiverder wordt, een hogere trilling krijgt en een fantastische kleur in zich draagt. Dit

geweten wordt steeds fijner en aangener om mee te leven.

In het begin, als je naar je geweten gaat luisteren, heeft het een scherp kantje dat toont wat je niet moet doen. Maar altijd zal je geweten meegaan tot het een weten wordt, een weten dat een oneindigheid aan liefde in zich draagt en dat steeds zachter wordt. Het verandert in kleur, in opdracht, in gelegenheid om je te inspireren.

Deze inspiratie gaat zo ver dat ze de dingen op een gouden schaalje aanbrengt. Want dat is het: het komt naar je toe met de opdracht van: 'doe dit' of 'doe dat.' En wanneer dit gebeurt, zal je ondervinden dat je wakker wordt in het leven en dat je de kracht vindt om het inderdaad ook te doen.

Een gesmoorde intuïtie

Veel mensen leven met intuïtie, maar deze intuïtie is gesmoord in een verlangen om het anders te doen dan wat de intuïtie inspireert. De Goddelijke Werkelijkheid is zo groot dat ze altijd anders is dan wat de mens kan zien. En wanneer de mens geconfronteerd wordt met de Goddelijke Werkelijkheid, dan schrikt hij, want het behoort niet tot zijn denkwereld.

Zijn denkwereld komt in opstand en ziet alleen wat er allemaal is aan mogelijkheden binnen zijn eigen wereld. Maar de mogelijkheden van de andere wereld worden niet gezien. Nochtans zijn deze duizendvoudig en zo groot dat er een oneindigheid mee gepaard gaat.



Inhoud

Voorwoord	5
1 - De bedoeling van de Nieuwe Tijd Brugge, 7 januari 1994	7
2 - De sleutel van het leven Izegem, 20 januari 1994	15
3 - Het werk dat gedaan moet worden Brugge, 25 augustus 1994	25

4 - Eerlijk zijn	
Gent, 6 november 1994	39
5 - Je ogen zullen geopend worden	
St-Denijs-Westrem, 30 maart 1995	51
6 - Een tijd om te bidden	
Brugge, 3 augustus 1995	67
7 - Een groter leven	
Brugge, 22 oktober 1995	73
8 - Uitzien naar het goede	
Brugge, 15 december 1995	89
9 - De nood lenigen	
Brugge, 21 januari 1997	99

Blijf in contact

Mayil Publishing House stuurt elke maand een gratis nieuwsbrief per email met daarin een bezinningstekst van Meester Morya ter gelegenheid van de volle maan van die maand, met nieuws over publicaties en de agenda van onze activiteiten.

Vraag het eNieuws aan op:
www.mayil.com

Meer over Meester Morya
vind je op:
www.morya.org