

Zoeken en vinden

MORYA - BEZINNING 4

GEERT CREVITS



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord

Om te vinden, moet je eerst zoeken, zegt Meester Morya. Dat lijkt misschien banaal, maar toch is het niet altijd zo vanzelfsprekend. En wat zoeken wij dan? Onszelf.

Oprechtheid, geduld, strijdvaardigheid, eerlijkheid en openheid zijn onze wapens; ons hart is onze gids. De weg en de antwoorden liggen in ons leven, onmerkbaar verborgen maar vindbaar voor wie het leren zien wil.

Marie Crevits
10 maart 2012



- 6 -

Eenvoud

Rust is heel belangrijk

Altijd zijn er wegen die de mens kan openen voor zichzelf. Je moet nooit wanhopen. Er zijn altijd momenten dat het lastig is in het leven, maar er zijn ook altijd momenten die heerlijk zijn en rustig. Als je daarvan kan genieten, dan is het alsof je je batterij oplaadt, en het is goed om dat af en toe eens te

doen. Wees af en toe eens rustig en weet dat de wereld ook zonder jou verder draait. Dat er geen haast is om dingen te doen, maar dat je in die rust jezelf kan leren zijn. Rust is heel belangrijk. Er moet een ritme zijn in het werk. Zeer zeker, werk is belangrijk, maar rust is even belangrijk als werk.

Geen goed voorbeeld

Denk niet dat de maatschappij daar een voorbeeld in is. In de maatschappij zijn mensen gewoonlijk slaaf - ofwel van werk, ofwel van anderen, ofwel van dingen die ze willen hebben, ofwel van een groot verlangen dat ze dan zagezegd willen vervullen en absoluut willen bereiken. En dikwijls proberen mensen vooruit te gaan op hun eigen pad, naar hun eigen manier van zijn

en daardoor komen ze in verwarring, kunnen ze of durven ze niet meer in zichzelf te geloven.

'Ook mijn leven heeft zijn zin'

Durf een ander pad te gaan. Een pad van rust, maar ook een pad van contact. Je moet weten dat er een contact kan zijn tussen jou en de hogere werelden; je staat niet alleen in je zoeken, je kan vooruitgaan op jouw eigen manier. En je hoeft niet altijd bezig te zijn, maar zeg af en toe eens: "Kijk, nu doe ik het rustig aan en ik kijk naar het leven, ik kijk naar mijn leven, ik doe mijn dingen op mijn manier zonder te denken aan anderen en zonder te denken dat ik flink moet zijn of dat ik nog beter moet zijn dan ik al ben." Gewoon aanvaardend, de zon of de regen,

het licht of de duisternis, de mensen om je heen, de bloemen, de planten, de dieren, de zaken die op je afkomen, gewoon weten: ‘het is er. Op dit moment ben ik in mijzelf gekeerd en kan ik rustig doorgaan op mijn manier en ik weet dat al die zaken een bepaalde bedoeling hebben, een bepaalde zin, maar ook mijn leven heeft zijn bedoeling en zijn zin.’

Gewoon aanvaarden

Sta rustig in je eigen leven. Iedere keer dat je in je eigen leven staat, dat je rekening houdt met jezelf op de eerste plaats, dat je min of meer weet wie je bent, waar je naartoe wil en op welke manier je verder wil, dan kan je bepaalde stappen zetten die belangrijk zijn. Je weet: ‘vandaag kan ik dit doen, ik



Inhoud

Voorwoord	5
1 - Je hoeft nooit wanhopig te zijn Izegem, 15 september 1994	7
2 - De drie pijlers Gent, 21 december 1994	23
3 - Je wordt gedragen naar vernieuwing Brugge, 16 maart 1994	35
4 - Je denken omvormen Izegem, 28 maart 1995	47

5 - Deugd	
Brugge, 6 maart 1995	57
6 - Eenvoud	
Brugge, 21 oktober 1995	71
7 - De wereld van waarheid	
Gent, 15 november 1995	83
8 - Een eerlijke poging	
Brugge, 22 juli 1995	93
9 - Zoeken en vinden	
Izegem, 11 januari 1996	103
10 - Een grote verwachting naar de jeugd toe	
Brugge, 7 juni 1996	111

Blijf in contact

Mayil Publishing House stuurt elke maand een gratis nieuwsbrief per email met daarin een bezinningstekst van Meester Morya ter gelegenheid van de volle maan van die maand, met nieuws over publicaties en de agenda van onze activiteiten.

Vraag het eNieuws aan op:
www.mayil.com

Meer over Meester Morya
vind je op:
www.morya.org