

# Liefde is niet blind

MORYA - BEZINNING 5

Geert Crevits



[mayil.com](http://mayil.com)

# Inhoud

1 - Over ware liefde	
Brugge, 18 augustus 1998	9
2 - Over liefde en vernieuwing	
Brugge, 19 augustus 1998	19
3 - Over liefde en vreugde	
Brugge, 20 augustus 1998	29
4 - Over liefde delen met anderen	
Brugge, 21 augustus 1998	37
5 - Over liefde en leven vanuit de ziel	
Brugge, 22 augustus 1998	50
6 - Over de liefde van God	
Brugge, 25 augustus 1998	58
7 - Over liefde en persoonlijke transformatie	
Brugge, 26 augustus 1998	70
8 - Over liefde als drijvende kracht	
Brugge, 27 augustus 1998	82

## Voorwoord

Door meditatie en bezinning kom je op het spoor van je hart, op het spoor van ware liefde. Mede door deze boekjes misschien? Voel je hart kloppen en geef de woorden van de Meester een plaatsje. Gebruik ze als basis om je gedachten te voeden, zodat je naar je hart kan klimmen. Gebruik ze als basis om je stilte te voeden, zodat je in je hart kan blijven. Daar kan je jezelf vinden, de ander vinden, de Meester vinden.

De eerste avond van een reeks ‘openbare telepathie’ in augustus 1998 was het meteen

duidelijk dat het over liefde zou gaan. We keken er elke dag erg naar uit, het waren spirituele hoogdagen.

De boodschappen werden later gebundeld in twee bezinningsboekjes, het kleinood dat je in handen hebt en nr 7: 'Ga naar de wereld met liefde'.

De essentie, de idee, wordt gegeven door Meester Morya en Geert zet daar woorden op. Een boodschap (is gelijk aan een hoofdstuk) wordt in vijf à tien minuten uitgesproken, zo eenvoudig is dat.

*Lydia Crevits*  
*Nazomer 2003*



## 1 - Over ware liefde

*Liefde is onvoorwaardelijk*

Wanneer men spreekt over liefde, heeft ze niet altijd de inhoud die men in zijn eigen leven ziet. In zijn eigen leven kan het zijn dat men aan liefde denkt terwijl men met andere soorten werkelijkheden bezig is. Werkelijkheden, daarmee bedoel Ik dat er een aantal dingen zijn die lijken op liefde maar die

eigenlijk geen liefde zijn. Het is meer een houden van zichzelf op een manier dat men dan denkt: zo kan ik mijn leven invullen. Door het mooi te zeggen of door het zogezegd mooi te doen, denkt men dat de ander zal denken dat het liefde is; dit is geen liefde. Liefde op zich is onvoorwaardelijk, ze stelt geen voorwaarden aan God, aan de medemens, aan het zelf.

*In jezelf weet je wat liefde is*

Liefde is wat ze is, dat wil zeggen, ze raakt de grond van het bestaan, ze raakt de schoonheid op zich, ze raakt de grootheid op zich. Doordat ze weet heeft van deze grootheid, doordat ze weet van de grond van het bestaan, doet ze de juiste dingen vanuit het weten dat er iets is wat haar draagt, wat haar tot een

werkelijkheid laat worden. Dit moet je goed beseffen wanneer je met liefde bezig bent. Dan moet je die grond van je eigen wezen zichzelf laten zijn. Dan moet je de kracht zichzelf laten zijn. Dan moet je de dingen laten gebeuren die in jouw hart een wezenlijke inhoud vertegenwoordigen. Want in jezelf weet je wat liefde is. Je hoeft het niet van iemand te leren, je hoeft het niet te weten met je verstand, met je gedachten, met je gevoel, maar je moet weten dat je in wezen jezelf kan zijn. Als je vanuit het leven zelf kan leven, vanuit de grond van het bestaan je leven kan leven, dan is het liefde.

*Liefde toont wie ze is*

Wanneer je dingen zegt tegen anderen en het wordt niet begrepen, als het uit liefde

komt, zal het wel begrepen worden. Uiteindelijk zijn klaarheid, licht en liefde hetzelfde. Waar liefde is, is er licht en ook vrede, een diepe vrede die naar voren komt op een manier dat ze zichzelf toont, dat ze toont wie ze is. Liefde heeft niet moeten leren, ze is niet naar school geweest om te leren wat liefde is. Ze is zichzelf. Ze toont ook zichzelf. Liefde toont wat liefde is. Ze toont: zo is liefde. Niet omdat men het zou zien, maar omdat ze weet: zo moet het gebeuren, er is geen andere weg.

*Dan gebeuren de dingen vanzelf*

Op die manier kan je ook tonen hoe te leven. In de moeilijkste omstandigheden kan je leven met liefde. Daar waar anderen niet vooruit kunnen, kan jij wel vooruit wanneer



je in liefde leeft. De grond zal nooit wegslaan van onder je voeten omdat je vanuit die grond leeft, vanuit de diepte van het leven zelf. Het leven wordt niet vervormd, het wordt getoond wat het is. Er wordt niet gezegd dat het zo is of dat het anders is. Er wordt alleen getoond: dit is liefde. En vanuit dat tonen is het zo dat ook de woorden hun betekenis krijgen. Maar eerst moet er het leven zijn, eerst moet er een raakpunt zijn met de diepe grond van het bestaan. Dan gebeuren de dingen vanzelf, komen ze vanzelf op de juiste manier naar voren, dan vormen ze het getuigenis van wat ze eigenlijk zouden moeten zijn voor iedereen.

*In liefde zijn alle wegen besloten*

In liefde is een grote kracht aanwezig. Liefde is niet bang, liefde voelt zich ook niet schuldig

omdat ze liefde is. Liefde zal zich niet verontschuldigen dat ze dit of dat zegt of dat ze dit of dat doet. Liefde doet en liefde zegt net zoals ze het niet zou zeggen en niet zou doen. Het maakt geen verschil wat liefde brengt of niet brengt. Ze is zichzelf. Ze is dus altijd aanwezig als de getuige van: zo moet het gebeuren, er is geen andere weg. Maar in die 'er is geen andere weg' zijn alle wegen besloten, want wanneer men liefdevol is, kan niets nog volmaakter zijn.

### *Liefde wil praktisch zijn*

Uiteraard kan liefde vanuit de grond van haar bestaan de dingen openbaren en tonen wat ze zouden moeten zijn. Vandaar, als je de liefde ontmoet in je leven, als je mensen ontmoet die liefdevol zijn, dat je verwonderd

Blijf op de hoogte door je op te geven  
voor de maandelijkse Nieuwsbrief bij:

**[www.mayil.com](http://www.mayil.com)**

Bezoek ook de internationale WebSite

**[www.morya.org](http://www.morya.org)**