

# DE WERELD IN VERANDERING

MORYA - BEZINNING 6

Geert Crevits



mayil.com

# Inhoud

- 1 - De mens en de volkeren krijgen  
een grotere betekenis  
*(Brugge, 13 april 1999)* 9
- 2 - De aarde op zich komt in vernieuwing  
*(Brugge, 14 april 1999)* 17
- 3 - Een universele aanpak in het  
verzachten van het leed  
*(Brugge, 15 april 1999)* 25
- 4 - Angst voortvloeiend uit een  
bewustwordingsproces  
*(Brugge, 17 april 1999)* 37

5 - De ziel van een volk <i>(Brugge, 20 april 1999)</i>	51
6 - Eerlijkheid lost de raadsels op <i>(Brugge, 21 april 1999)</i>	63
7 - Engelen leggen lijnen van licht neer op de aarde <i>(Brugge, 22 april 1999)</i>	77

## Voorwoord

De wereld wordt niet zomaar door elkaar geschud, de goede zorg van de Meesters is alomtegenwoordig, en dit boekje met woorden van wijsheid en troost kunnen helpen voor het opbrengen van geduld, van mededogen en voor meer inzicht.

Dit zijn teksten van een reeks openbare telepathie avonden in Brugge in april 1999, over de mens en de wereld. Een avond, een hoofdstuk, en verdeeld over dit boekje en Bezinning 8 'Sta in je kracht'.

Voor de kinderen van deze nieuwe eeuw.

*Lydia Crevits* 2003



## 1 - De mens en de volkeren krijgen een grotere betekenis

*Verbetering door persoonlijke ijver  
van mensen*

Wanneer je de verwantschap ziet tussen volkeren, het ene volk dat naar het andere kijkt met een zekere liefde, met een zekere innemendheid, dan zie je dat de solidariteit toeneemt tussen de mensen. In werkelijkheid is dat een goed teken. Er gebeurt heel veel op

deze wereld, niet zo dat je dat onmiddellijk kan zien, maar er komt een kentering, een verbetering op verscheidene punten, in verscheidene landen en dat heeft te maken met een persoonlijke ijver van mensen. Het zijn mensen die zich persoonlijk inzetten voor anderen, die de betekenis uit de wereld halen om te zeggen: dit moet gebeuren.

Zeer zeker zijn er structurele problemen op deze aarde. Dit zijn grote problemen, maar de mens die een zelfstandige koers vaart, die zijn eigen leven een betekenis geeft, doet eigenlijk het grootste werk. Het gebeurt steeds meer dat mensen vanuit hun persoonlijke inzet, een aantal dingen stellen om te zeggen: dit is belangrijk, daarop moeten we het accent leggen en dit moeten we duidelijk maken aan anderen.

*Mensen beginnen elkaar aan te voelen  
over grenzen heen*

Zeer zeker is het ook zo dat volkeren hun betekenis krijgen: bepaalde volkeren zullen naar voren komen met bijna een ideaal, met iets van: dit zou de wereld moeten kunnen zijn, dit zou de wereld moeten kunnen tonen. Vandaar dat er heel veel nagedacht wordt over problemen, over toestanden, over mensen en situaties, meer dan vroeger. Dat komt doordat er als het ware op wereldniveau een balans opgemaakt wordt.

De grootste dingen die aan de gang zijn op deze wereld zijn onzichtbaar, want er is een grote ontwikkeling op mentaal niveau. Dit wil zeggen dat er in het diepste innerlijk van vele duizenden mensen een grote inhoud

komt. Dat wil ook zeggen dat die mensen over grenzen heen elkaar beginnen aan te voelen, te begrijpen en dat ze de grotere inhoud van het leven beginnen te zien.

*Het Goddelijke is aanwezig,  
meer dan vroeger*

Je moet niet wanhopig zijn, ook al komen we in moeilijke tijden, ook al zijn er grote dingen aan het gebeuren. De zin van het leven zal steeds duidelijker worden, althans in grote delen van de wereld, bij heel veel mensen. De innerlijke betekenis van de mensen neemt toe, ze gaan dus met een grotere betekenis, met een grote aspiratie leven omdat ze dingen op een concrete, reële manier benaderen. Je zou kunnen zeggen dat het Goddelijke aanwezig is in het leven van deze aarde, meer



Blijf op de hoogte door je op te geven  
voor de maandelijkse Nieuwsbrief bij:

**[www.mayil.com](http://www.mayil.com)**

Bezoek ook de internationale WebSite

**[www.morya.org](http://www.morya.org)**