

Ga naar de wereld met liefde

MORYA - BEZINNING 7

Geert Crevits



mayil.com

Inhoud

- (1) Over eenheid en verandering op de wereld
(Brugge, 28 augustus 1998) 9
- (2) Over eenzaamheid met of zonder liefde
(Brugge, 29 augustus 1998) 22
- (3) Miljoenen mensen van goede wil
(Brugge, 1 september 1998) 34
- (4) Over liefde en innerlijke vrede
(Brugge, 2 september 1998) 53
- (5) Over liefde en verlangens
(Brugge, 3 september 1998) 68
- (6) Over liefde en strijd
(Brugge, 5 september 1998) 81

Voorwoord

De Nieuwe Tijd, de vernieuwing, de vooruitgang met oplossing voor vele problemen heeft één grote vijand: geslotenheid. Vasthoudendheid aan het oude. Klinkt nogal logisch, maar doen we dat niet allemaal een beetje?

Zijn het nu jonge mensen in een oude wereld of oude mensen in een nieuwe wereld?

Open je ramen en je deur, open je hart en geef de zon een kans. Wie kan dat begrijpen?

Lydia Crevits - 2003



- 4 -

Over liefde en innerlijke vrede

Ga niet mee in de woede van mensen

Wanneer mensen in hun betrachtingen gedwarsboomd worden, raken ze soms helemaal buiten zichzelf omdat er een woede kan zijn in hun innerlijk en dat ze vanuit die woede een perspectief willen geven aan hun leven en anderen daar willen in meetrekken.

Dat zal je steeds meer zien in de wereld, in bepaalde omstandigheden. Omdat er moeilijkheden komen, zullen er een aantal mensen als het ware gaan leven vanuit hun woede. Daar moet je absoluut niet in meegaan. Je moet het van je af kunnen zetten op een nuchtere manier door in je eigen leven te staan, door alle bitterheid op te geven en te weten dat je met liefde vooruit kan gaan.

Er zijn zaken die je enkel vanuit jezelf kan weten

Liefde moet de draagkracht zijn van je leven. Als je met moeilijkheden geconfronteerd wordt, wees daar enigszins dankbaar voor, omdat dit je kan helpen tot een duidelijkheid te komen in je leven. Er zijn zaken die je enkel vanuit jezelf kan weten en anders niet. Wanneer je naar de wereld kijkt, zal je ver-

wonderd zijn over het grote ongeluk dat er is, over de argwaan die sommige mensen hebben tegenover veranderingen en verbeteringen, of omdat er een aantal structuren zijn die moeten aangepast worden en waar men een langere tijd over doet, of omdat er aantal omwentelingen zijn die niet voorzien konden worden, of vanwege een zekere tragiek, gewoon van het leven zelf.

Tot een verstandige houding komen in je leven

Er zijn mensen die uit de boot vallen en die vanuit hun woede reageren op de totaliteit van de wereld of op hun eigen leven of op de ongelukkige sfeer die er heerst.

Maar wanneer je ziet hoe je in je eigen leven tot een verstandige houding kan komen om de dingen op de juiste manier te doen vanuit

je innerlijk, dan neemt de liefde hand over hand toe in je leven, omdat je weet dat daar de reële kracht ligt van het bestaan.

Er zijn dingen die zeer mooi kunnen zijn in je eigen leven, ook al gaat het moeilijk met mensen. Je moet je eigen leven durven zien als een schitterende werkelijkheid waar je alle aandacht kan geven aan mensen die het nodig hebben.

Denk niet te vlug dat anderen het beter weten dan jij

Maar denk niet te vlug dat je moet meegaan in hun leven. Denk niet dat je het onderscheid moet maken in heel veel mensen, je moet gewoon kijken wat je kan doen op een bepaald moment.

Blijf op de hoogte door je op te geven
voor de maandelijkse Nieuwsbrief bij:

www.mayil.com

Bezoek ook de internationale WebSite

www.morya.org