

# De stap naar oneindigheid

Morya Kracht 4

Geert Crevits



MAYIL  
PUBLISHING HOUSE

## Voorwoord

Mijn vader sprak dit boek uit in Brugge op zaterdagnamiddag 2, 16 en 30 september 1995. Het was de telepathische cursus 'Levensverdieping 12'. Zelf was ik ook twaalf, en niet aanwezig in de groep toehoorders. Toen ik zo'n twintig jaar later begonnen was om de uitgetypte versie van deze cursus tot een vlot leesbaar boek te maken, had ik geen idee waar het boek over ging.

Op een nacht had ik een levendig droompje: iemand vroeg me naar de titel van ons laatste boek dat pas verschenen was. Ik zocht in de droom naar een exemplaar van het boek en las de titel op de cover voor: "*De weg naar oneindigheid*". Pas nadat ik wakker werd, realiseerde ik me dat dit boek nog niet bestond. Snel ging ik naar de tekst van de 'Kracht 4' waar ik aan bezig was en zocht elk woord 'oneindigheid' op. Al gauw werd duidelijk dat dit

de essentie van het boek weerspiegelde. Hoe bijzonder! Blij vertelde ik het goede nieuws van de geïnspireerde titel aan enkele vrienden. “Ja maar,” zei Guido ietwat ongelukkig, “de weg naar oneindigheid, die is vast héél lang!” – “Nee nee, het is maar een stapje” kon ik hem troosten... “en dat staat ook zo in het boek.”

De oneindigheid ligt binnen handbereik, om preciezer te zijn: ze ligt binnenin je hart. Als je naar de stilte van je hart gaat en daar de vrede een plaats geeft, krijg je contact en aansluiting bij je medemens, de aarde, de kosmos, de eenvoud, de liefde en het immense, heerlijke plan van God. Je moeilijke leven van gisteren wordt vandaag geleidelijk aan gevuld met vreugde, met leiding, met troost, met goedheid, en je vindt je weg door de moeilijkheden heen.

Laten we elkaar vinden in ons hart en samen  
vooruitgaan, op weg naar een nieuwe aarde.

Marie Crevits  
10 januari 2016



## 1 - Een omwenteling op aarde

*De stilte in je hart is een wapen tegen de verwarring*

De weg naar bevrijding, de weg naar vrijheid ligt in het hart van de mens. Wanneer de mens naar vrijheid streeft, zal hij ook vrijheid kunnen vinden, maar het is een moeilijke weg. Deze aarde kent haar beslommeringen, kent haar oorlogen en haar zorgen, kent haar rampen en kent haar tegenspoed; en toch is er een weg naar bevrijding, naar openheid en naar vernieuwing.

De eenvoud van het leven ligt erin dat de mens in al zijn kracht kan staan en gaat staan. Wanneer je in je eigen leven gaat staan, kijk dan naar de eenvoudige dingen. In je eigen ziel, in je eigen hart ken je deze eenvoud. Wanneer je naar je hart gaat, wanneer je in je hart verblijft, wanneer je vanuit je hart leert denken, dan kom je in die kracht, dan kom je in die eenvoud, en dan weet je raad. Want in deze tijd is er - en komt er - heel veel verwarring.

Heel veel mensen zullen zich vragen stellen, nieuwe vragen stellen, zullen kijken naar deze aarde en zullen proberen om het te begrijpen, maar zullen er dikwijls niet in slagen om tot begrip te komen.

Wanneer je naar je hart gaat, kan je tot begrip komen van je eigen leven. En langs het begrijpen van je eigen leven kan je komen tot het begrijpen van de levens van anderen. Sla niet in paniek wanneer het lastig wordt in het leven, want de tijd is zo dat er een versnelling komt, een intensivering en een ingewikkeldheid die nieuw is.

De ingewikkeldheid komt er omdat mensen het ingewikkeld maken. Het is niet dat mensen geen zin hebben om de dingen eenvoudig te doen, maar vaak vinden ze niet op welke manier ze eenvoudig kunnen worden. De een zegt dit, de ander zegt iets anders, er zijn nieuwe dingen die gezegd worden en die opgenomen en verwerkt moeten worden en er is vooral een strijd die zich zal vertonen in de mensheid, een strijd die te maken heeft met ideeën en met een vermenigvuldiging van mogelijkheden van communicatie. Wanneer mensen in deze communicatie intreden, zullen ze zien dat ze overspoeld worden door nieuwe dingen. Heel veel nieuwe dingen zullen in zekere zin ontredderend zijn en in een andere zin zo dat men het niet zal kunnen vatten in het begin. Er is heel veel informatie die zowel uit oude bronnen als uit nieuwe bronnen naar de mensen zal worden gebracht, zodat ze

zich nieuwe vragen zullen stellen en het zal vooral in een versneld tempo gaan, en daartegen zou je je moeten kunnen wapenen.

De stilte kan je het wapen in handen geven. Wanneer je tot een stilte komt, kan je het onderscheid maken in de dingen. Wanneer je dus in de stilte van je hart gaat leven, kan je weten wat het betekent de dingen op een juiste manier te leren zien. Want het hart kan zien. Het hart weet. Het hart kent de weg en het is je ziel die je zal leiden. Wanneer je naar je ziel verlangt, dan kan je die ziel ook in je leven ontdekken en weten wat een zielenkracht betekent.

Ieder moment in jouw leven zou een moment moeten kunnen zijn van zegen en van stilte. Maar het is zo moeilijk op deze aarde, omdat de aarde in haar verwar- ring en in haar zoektocht als het ware aan het tolleren is omdat er zoveel is wat ze wil opnemen op dit moment. De aarde is onrustig, de mens is dat mede. De mens die op deze aarde leeft, deelt in die onrust. Dat betekent dat hij dikwijls de dingen als een dreiging ervaart hoewel ze helemaal geen dreiging zijn.

Heel veel mensen zijn bezig hun eigen leven in handen te nemen. Ofwel worden ze verplaatst, ofwel komen ze in contact met een heleboel dingen die hen uit hun evenwicht brengen - met als gevolg dat ze raad willen van

anderen en willen zien op welke manier ze vooruit zouden kunnen gaan. De eenvoud van het leven kan deze raad geven.

Wanneer je in je eigen leven staat, weet dan dat je geleid wordt, want dit is de manier om vooruit te gaan. Ga niet kijken naar de anderen, of toch niet te veel; ga zeker niet vergelijken waar de ander staat en waar jij staat. Kom in je eigen leven. Leef in je eigen gedachten, in je eigen verlangens, in je eigen bewustzijn, in datgene wat je wil zoeken. Wanneer je in je eigen leven komt, dan krijg je steun. Dan zal je zien dat je je eigen intuïtie ontdekt en dat je je kan ontplooiën op een nieuwe manier.

Heel veel mensen weten de weg naar zichzelf, maar durven er niet aan te beginnen omdat ze te beïnvloedbaar zijn door anderen. Natuurlijk, anderen spelen een zeer grote rol in elk leven. Wanneer je in je eigen leven staat, weet dan dat je toch last kan hebben van anderen. Hoewel je dus in je eigen leven staat en hoewel je je concentreert op jezelf, kan het toch zijn dat de ander een zeer grote rol speelt in jouw leven en dan moet je de verhouding leren bepalen. Vaak hebben kinderen of mensen in je familie een heel grote invloed op jou. Als dat zo is, zou je moeten kunnen zien hoe je tot rust kan komen ondanks deze mensen die rond je zijn en die een bepaalde druk op je uitoefenen. Dit is een heel groot punt. Het is ook een grote ervaring wanneer je erin slaagt om je, te

midden van het gewoel van het dagelijkse leven, niet te laten opzwepen en toch in de rust en in de stilte te staan hoewel andere mensen aan het hollen en tollen zijn.

Want de meeste mensen voelen een druk in die zin dat ze *willen* meegaan met de vernieuwing, dat ze *willen* meegaan in de verandering, en ze weten ook dat het interessant is op zich, maar ze doen al zoveel en ze zijn zo hard bezig dat ze de indruk hebben dat ze dit ook *moeten* doen of dat ze anders de boot zouden missen. En daar maken ze een fout. Heel veel mensen zouden de omgekeerde weg moeten kunnen gaan: de weg van stilte, van eenvoud, van vrede. Dat kan je alleen wanneer je weet dat er meer is dan deze aarde.

*Het punt van rust ligt in jezelf, niet in de aarde*

Wanneer je je totaal aan deze aarde geeft en aan haar ontwikkeling, kom je niet in een vrede. Je zou dus ruimer moeten gaan kijken, zo ruim dat je ziet dat de aarde één deel is van de ervaring - misschien wel een heel belangrijk deel van de ervaring, maar het is als een basisgegeven en er is dus meer dan dat. Het heel grote gebouw van het leven steunt op de fundamenteën van deze aarde, omdat we op deze aarde verblijven en op deze aarde zijn, maar het heeft ook verdiepingen, die niet tot deze aarde behoren en wanneer je daar weet van hebt, dan kan je de dingen van deze aarde relativeren en dat is heel



belangrijk. Het is een interessante bezigheid om, levend op deze aarde, met alles verweven te zijn en alles te proberen te doorgronden en te weten. Maar toch kan je niet alles weten omdat de aarde in haar totaliteit een wezen is dat zichzelf als het ware wortelt in de andere werelden, in de andere verdiepingen van het gebouw.

Wanneer je naar de aarde kijkt in haar totaliteit, krijg je de indruk dat er een heel groot wezen aan het werk is, en dit is het ook in werkelijkheid. Dat heel grote wezen weet wat het wil, weet waar het naartoe wil. Wanneer we op deze aarde leven en de indruk krijgen dat we deelnemen aan het leven van dat grote wezen, kunnen we en mogen we daar gelukkig mee zijn, maar we zullen ook in de war geraken doordat er zoveel gebeurt op deze aarde. Dit is altijd zo geweest, maar nu, door de intense communicatie, nemen we op een andere manier deel aan de gebeurtenissen. Het zou weleens kunnen dat mensen daardoor het roer uit handen geven en dat ze zeggen: “Het zijn de gebeurtenissen die ons leiden” of “Het zijn de anderen die ons leiden en die moeten zeggen wat we moeten doen”. Maar in wezen is het zo dat je toch je eigen leven in handen kan krijgen en dat je op deze aarde levend, toch in jezelf kan staan. Dat inzicht alleen al is een grote stap vooruit.

Als je je ervan bewust wordt dat je een eigen leven hebt en dat je dat eigen leven in handen kan krijgen, dan kan

# Inhoud

Voorwoord	5
1 - Een omwenteling op aarde	7
<i>De stilte in je eigen hart is een wapen tegen de verwarring</i>	7
<i>Het punt van rust ligt in jezelf, niet in de aarde</i>	11
<i>De geboorte is achter de rug</i>	14
<i>Vernieuwing, verwarring, eenvoud en contact</i>	16
<i>Zoeken naar openheid</i>	19
2 - De juiste contacten	27
<i>In jezelf staan, maar de verbondenheid bewaren</i>	27
<i>Een cultuur van vernieuwing en van samengaan</i>	29
<i>Hoe ruimer en positiever, hoe krachtiger</i>	30
<i>Elkaar vinden vanuit het hart</i>	32
<i>Een strenge zachtheid</i>	34
<i>Een nieuwe aarde met kernen van licht</i>	36
3 - Een goddelijk plan van vernieuwing	41
<i>Ieder ontdekt een stukje van het plan</i>	42
<i>'Wie ben ik? Wat wil ik?'</i>	45
<i>Je eigen weg geeft inzicht in het plan</i>	48
4 - De klank van vrede	51
<i>Vrede zijn klanken die harmoniëren</i>	51
<i>De trilling van het wezenlijke in jou</i>	52
<i>Wezenlijke klank als basis voor communicatie</i>	54
<i>Geduld hebben met mensen die zoeken</i>	56

<i>De klank achter je woorden</i>	59
<i>Je oneindige innerlijke tuin</i>	61
<i>De wezenlijke klank, het parfum van de ziel</i>	63
5 - De bloem van verwondering	69
<i>Er zit schoonheid in alles</i>	69
<i>De bloem kan vrucht worden</i>	71
<i>In de stilte raak je de oneindigheid</i>	73
<i>Het juiste perspectief</i>	74
<i>Je kan alles vinden in jezelf</i>	76
<i>Het grote leren zien</i>	80
<i>Jeugdige frisheid</i>	81
<i>Het spanningsveld van de dienst</i>	82
6 - Een weg van geduld	85
<i>De verleiding om het te goed te willen doen</i>	85
<i>Er is een kracht die zorgt</i>	87
7 - De stap zetten naar het pure leven	91
<i>De moeilijke opdracht om tot eenvoud te komen</i>	91
<i>De eenheid zien achter de verdeeldheid</i>	94
<i>Een bewustzijnsverandering, omdat je ze wil</i>	97
<i>Met de oneindigheid durven leven</i>	99
<i>Spelen om te leren, op het toneel van je hart</i>	101
8 - Willen zijn waar je bent	105
<i>Eenvoud is mogelijk op elk moment</i>	105
<i>Het geduld om je leven te leren zien zoals het is</i>	107
<i>De weg terug naar de eenheid</i>	108
<i>Het komt niet vanzelf</i>	110
<i>Op deze aarde kan je het vuur leren kennen</i>	112
<i>Je eigen leven uitdrukken</i>	115
<i>De grote revolutie van deze aarde</i>	117

## Inhoud

9 - Tot een verstandhouding komen met anderen	119
<i>De ander hoeft niet te zijn zoals jij</i>	119
<i>Ruim worden</i>	120
<i>Nieuw worden</i>	122
<i>De ander een kans geven in het grote leven</i>	123
10 - Het mysterie van de liefde	127
<i>Liefde bouwt op en brengt verder</i>	127
<i>Liefde vraagt een offer</i>	129
<i>Liefde hanteert haar eigen tijd</i>	131
<i>De stilte wordt gevuld met liefde</i>	134
<i>Groeien in openheid</i>	136
<i>Openheid vinden zelfs in geslotenheid</i>	139
<i>Liefde kan alles aan</i>	142
11 - De spanning van vrede	145
<i>Je vindt Mij op je weg</i>	145
<i>Tot inzicht komen vanuit het leven zelf</i>	147
<i>De weg naar meer licht gaat via de vrede</i>	148
<i>Vrede kan je je niet voorstellen</i>	150
<i>Vrede wekt spanning op</i>	151
<i>Licht brengt de oplossing aan</i>	152
<i>Vrede kan vechten</i>	154
<i>Mensen samenbrengen</i>	156
<i>Zelf de vrede bewaren is voldoende</i>	157
12 - Een roos worden	159
<i>Eenvoud brengt orde en orde vraagt tijd</i>	159
<i>De indruk dat je meer moet doen</i>	160
<i>Je eigen richting binnen de stroom</i>	162
<i>De impuls van de roos</i>	164
<i>Een weg van doornen met een zalvend parfum</i>	168

13 - Mediteren en het leven leren zien zoals het is	171
<i>Durven kijken, leren zien</i>	171
<i>Een confrontatie met jezelf</i>	173
<i>Niet hollen</i>	175
<i>Gesprek met de elementen in jezelf</i>	177
<i>Deze aarde is ook een stukje van jezelf</i>	178
<i>Het oneindige een plaats geven in je leven</i>	179
<i>Luisteren naar de stilte</i>	181
<i>Gespecialiseerd in jezelf</i>	182
<i>Rustig, maar wakker werk</i>	183
<i>In meditatie maak je contact</i>	184
<i>De vurige wereld</i>	187
14 - Contact met de aarde, contact met de mensheid	189
<i>Richt je tot de aarde als tot een geliefde</i>	189
<i>De aarde is een moeder</i>	191
<i>In een dialoog met de aarde</i>	192
<i>'Wat kan ik doen vandaag?'</i>	195
<i>Het wezen 'mensheid'</i>	196
<i>Het verlangen om duidelijkheid te maken</i>	198
<i>'Ik kan vooruit met de mensheid'</i>	200
15 - De belofte van de aarde	203
<i>De aarde weet wat nodig is voor de mens</i>	203
<i>Je eigen lot mee bepalen door bewust te zijn</i>	204
<i>De mens wordt uitgedaagd</i>	207
<i>De medemens opnemen in je leven</i>	208
<i>De problemen aanpakken</i>	209
<i>Dit is wat men noemt 'aarden'</i>	211
16 - In verbinding met de aarde	215
<i>Ga niet buiten jezelf staan</i>	215
<i>Verder dan het denken</i>	216

## Inhoud

<i>Een vrede vanuit het contact met de aarde</i>	218
<i>Verlangen naar een mooie mensheid</i>	220
<i>Ook de aarde staat in een verbondenheid</i>	222
<i>Blij zijn met de aarde</i>	226
<i>De juiste afstand en de juiste verhouding</i>	228
<i>Meditatie is heel belangrijk op dit moment</i>	232

17 - Ik ben als een broeder	237
-----------------------------	-----



## Mayil Publishing House

‘Morya Kracht’ is een vervolgreeks op ‘Morya Wijsheid’ en bestaat uit 9 boeken. Op het moment dat dit boek verschijnt, zijn de eerste vijf hiervan uitgegeven:

- 1 - Kiezen om jezelf te zijn
- 2 - Sleutel tot de Nieuwe Tijd
- 3 - Mens en maatschappij
- 4 - De stap naar oneindigheid
- 5 - Trouw aan jezelf

Bij Mayil vindt u naast de Morya Wijsheid en Kracht boeken ook nog heel wat andere interessante Morya publicaties.

Kijk op: [www.mayil.com](http://www.mayil.com)

## **Mayil Nieuwsbrief**

Mayil Publishing House maakt deel uit van Mayil vzw, een non-profit organisatie voor bewustwording en spiritualiteit.

Elke maand verstuurt Mayil vzw een nieuwsbrief per mail, met daarin een bezinningstekst van Meester Morya gekozen ter gelegenheid van de volle maan, met nieuws over publicaties en acties bij Mayil uitgeverij en met de agenda van activiteiten.

Vraag gratis het 'Mayil eNieuws' aan via

**[www.mayil.com](http://www.mayil.com)**

Website over Meester Morya

**[www.morya.org](http://www.morya.org)**