



Licht op de weg

Bloemlezing met citaten
van Meester Morya

1

Door in jezelf te gaan en je dingen af te vragen, in overweging te nemen en ermee bezig te zijn, vind je rust.

Het ene doel is het andere niet. Het maakt een groot verschil of je een grote energie aandurft en vraagt in je leven, of met banale, futiele dingen bezig bent.



Morya Wijsheid 1:
Bewust handelen
Geert Crevits

Wanneer je ooit zover komt dat je bij jezelf denkt: 'nu gaat het niet meer', dan moet je weten: 'dit is een test'.

Elke hulp die je nodig hebt, ligt in jezelf. ... Omdat mensen echter niet bij zichzelf kunnen komen, vragen ze hulp aan anderen.

Een handeling die je doet vanuit een kracht brengt vreugde. ... Wanneer je iets tegen je eigen kracht in doet, omdat je bijvoorbeeld iets moet doen, jezelf ertoe hebt verplicht, er een traditie is die je drijft of je gewoon bent dit te doen - allemaal redenen om tot handelen te komen - dan ontbreekt daar iedere keer weer de kracht en bijgevolg komt er geen vreugde uit voort.

Het is niet toevallig dat je mensen ontmoet, het is niet toevallig dat je bepaalde ideeën in je hoofd haalt, ze hebben een betekenis. Maar een betekenis die niet altijd de juiste is en daarom moet je proberen jezelf te corrigeren daar waar je voelt dat je verkeerd bezig bent. ... Als je dat voor jezelf niet kan, vraag dan het licht.

Als je te druk bezig bent, is jouw leven niet subtiel. Af en toe moet je jezelf tot rust brengen en in verbinding met de hogere werkelijkheid.

Je hoeft niet alles op te pakken wat anderen van jou willen.

Probeer er rekening mee te houden dat je maar een kleine druk aankan in het leven. Je kan niet voortdurend bezig en bezig zijn, in een soort roefbouw op jezelf.

Wanneer er dingen zijn die moeilijk zijn naar de ander toe, moet je die moeilijkheid niet op de eerste plaats verwoorden. ... Dan is het beter om geen woorden te gebruiken, maar toch een blijk te geven van jouw geduld, jouw vriendelijkheid, jouw openheid.

In de stilte van je eigen wezen is het zo dat je veel meer weet dan je toegeeft aan jezelf.

Leef niet als een gesloten iemand die alleen maar probeert te zien wat haalbaar is.

Denk nooit: 'ik kan mijn leven niet aan.' Want wat er ook komt, welke moeilijkheden er ook zijn, bid en je zal verhoord worden. Maar plaats er geen tijd op. ... Je moet weten, als je bidt tot God, dat God het invult op een manier dat het beter is dan wat je kan denken.

Het is niet jij die de dingen zal regelen, het is God die het regelt voor jou.



Morya Kracht 5:
Trouw aan jezelf
Geert Crevits

Geef de ander de tijd om zichzelf te worden.

Weet, als je tijd neemt voor mensen, als mensen hun verhaal kunnen doen, als ze kunnen leren luisteren naar zichzelf doordat iemand luistert naar hen - want daar komt het op aan - dan komt er een rust en een vrede in hun hart.

Je staat niet alleen in jouw leven, ook niet als het moeilijk is.

Het gaat er niet om dat je heel veel dingen doet. Het gaat erom dat je tot rust kan komen, tot vrede, en dat je die vrede kan toelaten in je eigen hart, zodat je jezelf kan terugvinden in het leven op een gelukkige manier.

Als je ziet dat mensen oordelen over anderen, ga daar zelf niet in mee. Zet je niet aan de ene of de andere kant, sluit geen mensen uit omdat ze toevallig behoren tot een bepaald volk.

Mensen kunnen een zekere solidariteit voelen met elkaar en kunnen de misère van anderen lenigen.

Als je dat materieel niet kan, doe het dan gevoelsmatig of doe het op een spirituele manier. Dit laatste wil zeggen dat je bidt voor die mensen. Dit is heel belangrijk, want zo worden er lijnen van licht gezet die beschermend werken voor mensen, hoe ver ze ook van je verwijderd zijn.



Morya Bezinning 6:
De wereld in verandering
Geert Crevits

Er kan een blijheid zijn in je hart die je niet ontdekt tenzij je op een bepaald moment de stap zet vanuit jezelf om te zeggen: ik wil eerlijk leven. En dan kom je op een juiste manier in het leven te staan en dan krijg je ook aansluiting op grotere energieën, op grotere krachten.

De Inspiratie van de mensheid, de Hiërarchie, is steeds meer op het voorplan aan het komen. Dat wil zeggen dat er mensen met grote kennis, liefde en integriteit aanwezig zijn daar waar er moeilijkheden zijn.

Deze tijd is confronterend, maar het wil niet zeggen dat je leven lastig moet zijn. Je mag een goed en aangenaam leven hebben. Ook al gaat het moeilijk bij anderen en is er in je hart een zekere bekommernis, je eigen leven is ook heel belangrijk. Dus als je iets kan doen voor iemand anders, doe dat dan, doe het op een voorzichtige manier, en hou rekening met jezelf en met wat je kan.

Als je iets geeft, als je materiële zaken geeft aan anderen, geef ze dan vanuit je liefde.

Dat wil zeggen dat je jezelf niet tekort doet, maar dat je ook probeert de ander niet tekort te doen.

Het is niet dat men moet spreken van een komende wereldoorlog, bijlange na niet. Er gebeuren wel mooie dingen op wereldniveau.

Innerlijk kan je je daarbij aansluiten, ook je gebed daarin is belangrijk, en blijf vooral op een rustige manier de opgave uitwerken die je in je eigen leven ziet om bepaalde verantwoordelijkheden te nemen, zowel in je eigen individuele leven ten opzichte van je gezin en van je werk als naar de grotere werkelijkheid.

Er komen steeds meer spirituele mensen die bepaalde beslissingen zullen nemen, zodat de waarden meer op de voorgrond gebracht worden in het bestaan. Ook is het zo dat mensen zich daartegen afzetten, dus dat bepaalde volkeren daar niet willen in meegaan.

Probeer in de duikerklok van je eigen bewustzijn te gaan en neer te dalen in je eigen bewustzijn. Zo kan je alles wat rond je is laten gaan en de vrede van je eigen hart betreden en daar zien wat naar voren komt.

Je hoeft daar geen inspanning voor te doen. Je hoeft je alleen maar te laten zinken tot in de diepten van je eigen zelf en te weten dat je daarmee een weg aflegt die je kan herhalen.

Luister naar mooie dingen, schrijf mooie dingen, doe mooie dingen want het is de schoonheid die je zal leiden en het is de schoonheid die je bij je eigen ziel zal brengen.

Oordeel niet. Wat voor nieuwe dingen de mensen ook zeggen, luister en onthoud dat je zelf degene bent die kiest en dat je niet op alles moet ingaan.

Heb alsjeblieft geduld met jezelf.

Niet alles wat op je weg komt, zal goed zijn. Weet dat je geleid wordt. Dit is de betekenis van deze boeken, dat je weet dat je altijd een beroep kan doen op Mij en dat je een beroep kan doen op Goddelijke Wezens die samenwerken in dit geheel.

Telkens als je voor jezelf opkomt en jezelf probeert te zijn, zal Ik je steunen.

Weet dat de moeilijkheden op je weg altijd zullen blijven, hoe dan ook, maar dat ze lichter zullen vallen en dat je er met meer gemak doorheen gaat.

Wanneer je uit liefde spreekt zal een gesprek over om het even welk onderwerp, een andere inhoud hebben dan wanneer je niet uit liefde spreekt.

Zorg voor een gezond leven met een ritme. Wanneer je het ritme bewaart dan zal je de vernieuwingen aankunnen.

Blijf jezelf in alle omstandigheden.



Morya Wijsheid 5:
Het woord
in de stilte
Geert Crevits

Wanneer je jezelf leert kennen in alle omstandigheden, dan krijg je vertrouwen in jezelf en daardoor ga je zo om met jezelf dat je weet dat je alles aankan.

Wanneer je vanuit je hart kan leven, zal je de verzoening kennen met alle mogelijke elementen in je bestaan.

Je kan je verzoenen bijvoorbeeld met bloemen en die bloemen mogen dan om het even hoe zijn: ze mogen fris zijn en jong en pas ontloken of ze mogen verwelkt zijn en verdwenen.

Je hele omgeving, het hele wezen Aarde op zichzelf is een enorm symbool van het Goddelijke dat erachter zit en je kan de symboliek van alle dingen ondervinden wanneer je je daarvoor openstelt. Daardoor krijg je contact met je ware zelf want je ware zelf bevat alles.

Ben je iemand zonder doel, dan worden je handelingen futiel en van weinig belang. Heb je wel een bepaald doel in je leven, een groot doel dat heel waardevol is, dan is elke kleine handeling met deze waarde en deze kracht geladen.

Alles zal steeds draaien, keren, veranderen, en als je daar vrede mee kan hebben, bevind je je in de echte rust.

Wanneer je aanvaardt dat het leven in een voortdurende toestand van wisselwerking verkeert, kan je tot een stilte in jezelf komen, tot het aanvaarden van deze beweging. Dan ben je waar je moet zijn.



Morya Wijsheid
Basiswerkboek
Geert Crevits

Weet dat er met jouw gevoelens gespeeld kan worden en wees daar alert op!

De omstandigheden laat je beter voor wat ze zijn, probeer ze niet voortdurend te veranderen. Deze houding zal een heel grote ontspanning met zich meebrengen.

Als je het gevoel hebt dat je een bepaald iets moet doen, probeer dit gevoel te onderzoeken en te volgen. Ga dan bij jezelf na: 'als ik dat gevoel volg, ben ik daar dan wel of niet gelukkig mee?'

Liefde betekent dat de mens, rekening houdend met zichzelf, de ander ziet. Dit is heel belangrijk, dat je dus blij bent met jezelf, bij jezelf blijft en toch de ander kan zien. Dat is liefde.

Je verlangen moet niet kleiner worden, maar groter. Je verlangen moet groeien, steeds maar groeien, steeds oneindiger worden.

Het heeft geen zin je te haasten in wat dan ook, in welke richting dan ook. Zowel in je werk als in je levensverdieping kan het zijn dat je gehaast bent, maar dat heeft geen zin omdat dat niet vlugger gaat en omdat je dan zelfs iets mist.

Je moet de wereld durven zien zoals ze is, maar je er niet druk in maken.

Heel veel fouten in het leven worden gemaakt doordat mensen te vlug dingen willen bereiken.

Als je met mensen praat, controleer dan even de gevoelens die je hebt als je bij die mensen bent, of het wel of geen mooie gevoelens zijn. Als het geen mooie gevoelens zijn, betrek dan mooie gevoelens in je conversatie. Spreek over mooie dingen, over mooie ervaringen, en je zal zien dat de gevoelens veranderen, ook ten opzichte van je medemens en dit is heel merkwaardig.

Weet: iedere keer dat je je schoonheid naar buiten brengt in je leven, bemoedig je de ander om hetzelfde te doen. Omring je dus met schoonheid, probeer te streven naar schoonheid, wees niet tevreden met iets wat maar half is. Weet dat je je kan inspannen, maar niet nodeloos, dat je je energie moet sparen om de dingen op de juiste manier te doen - maar niet zo dat je afhankelijk bent van het oordeel van anderen.

Je hebt een concreet denken dat zich kan bezighouden met het concrete dat voor je ligt, en ondertussen kan je met een andere manier van denken grotere dingen benaderen in je eigen leven, waardoor je als het ware intuïtief voelt wat je kan doen en hoe je verder kan gaan.

Streef dus niet naar een perfecte wereld - want dat is niet haalbaar - maar streef naar een liefdevolle wereld. In die zin moet je ook met werk dat onaf is tevreden kunnen zijn. Niet alles moet perfect neergezet zijn en altijd tot in de puntjes.

Als je tot handelen komt in je leven, zorg dan dat je die ontspanning kan vinden en dat geluk kan vinden in het werk dat je doet. Dit is heel belangrijk.

Als je je opgejaagd voelt door iemand anders, dan is het gewoonlijk omdat je te veel rekening houdt met die andere, en niet omdat het werk dat vraagt.

Ook in spirituele zaken moet je zakelijk durven zijn. Wees dus open, maar zakelijk. Ga niet te veel doen voor mensen, ook niet spiritueel, ook niet vanuit je hart. Kijk en zie dat energie een kostbaar iets is en dat je daarmee moet omgaan als met iets precieus.

Als je te veel doet voor iemand die daar niet open voor is, dan sluit hij of zij zich nog meer, want door dat gesloten zijn bereikt de ander zijn effect.



Morya Kracht 3:
Mens en maatschappij
Geert Crevits

Je eigen bewustzijn dat doordrongen is van liefde, zal in staat zijn het juiste te doen voor de ander.

Door op een praktische manier naar je leven te kijken, kan je bijvoorbeeld een aantal doelloze stappen of handelingen vermijden, zoals wanneer je aan de slag bent gegaan met iets zonder er eerst over na te denken, zodat je al snel van het een naar het ander moet lopen om allerlei dingen die je nodig hebt nog bij de hand te halen.

Denk na over hoe je praktisch te werk gaat, waar je kasten staan, waar je gereedschap ligt, de dingen waar je mee bezig bent, dagelijks. Geef die routinehandelingen aandacht zodat je er een vreugde in kan beleven. Want heel veel handelingen maken de mens moe en futloos omdat ze niet juist gesteld worden.

Meestal zijn de mensen om je heen of de wereld een soort afleiding, een idee dat misschien dit of misschien dat ook mogelijk zou zijn, maar wat dan misschien ook wel niet jouw ding is. Maar als je terug kan gaan naar jezelf, dan sluit je aan bij jouw persoonlijke verhaal.

Vertel nooit te vlug aan jezelf dat je iets niet kan.

Heb heel veel geduld én met jezelf én met die ander. Maar het geduld moet normaal zijn, het is niet iets lastigs, het is niet iets surplus, het is gewoon 'mijn leven is belangrijk, het leven van die ander is belangrijk en innerlijk zal ik tot het weten komen wat dit te betekenen heeft.'



Morya luister-cd
Vraag licht
Geert Crevits

Als je wordt geconfronteerd met een bepaald probleem, kijk naar het probleem en plak er woorden op, geef het een vorm, jouw vorm, om dan eventueel te zien waar je met je gedachten niet bij kan, of wat niet juist omschreven werd, of welke implicaties er kunnen zijn die wijzen in een andere richting.

Je zou kunnen denken dat dat lastig is, maar als je een keer begint, vind je daar vreugde in omdat je voelt dat je inderdaad juist daardoor, door een bepaald probleem aan te pakken, iets doet met jouw leven. Je komt in een soort ernst die bevrijdend werkt.

Het is belangrijk om te proberen heel voorzichtig te zijn met mensen, vooral mensen die het moeilijk hebben; niet onmiddellijk komen aandragen met oplossingen, maar meestal eerst samen leren kijken naar het probleem: 'wat is juist het probleem? En hoe kan ik dat probleem toelaten in mijn leven? En hoe kan die ander leren het probleem toe te laten in zijn of haar leven?' Dit op zich is niet zo moeilijk als je denkt. Maar het is wel een stap in een goeie richting.

Het geluk van mensen durven zien zonder jaloers te zijn, betekent dat je zelf ook gelukkig durft te zijn, kan zijn of gelukkig geweest bent.

God geeft,
God neemt,
maar de twee
zijn belangrijk en
innerlijk weet je dat.

Het mag nooit zoveel zijn dat je jezelf vermoeit en uitput, want dan heb je tien keer meer kracht, Ik zou bijna zeggen, zakelijke kracht nodig om tot een resultaat te komen, waar je als je uitgerust bent als vanzelf in de dingen rolt die belangrijk zijn omdat je voelt: 'het gaat goed met mij.'

Als je mediteert, moet je kunnen je gedachten brengen bij jouw concrete leven van vandaag. Niet zomaar zitten wachten tot er iets op je hoofd valt uit de hemel, dit gebeurt trouwens niet. Je moet innerlijk durven schouwen, innerlijk durven kijken naar: 'wat zegt mijn ziel? Wat zegt mijn diepere zelf, wat is interessant, wat is belangrijk? Waarvoor ben ik hier op deze aarde? Wat kan ik concreet uitwerken?'

Denk niet, vanuit de chaos en vanuit de verwarring die blijkt, dat het ook allemaal zo is. Neen, in de diepte is er een diepe levensstroom die kalm is en die rustig doorkabbelt en die mensen in dat vertrouwen zal stellen om hun leven opnieuw te bekijken en om hun leven in handen te nemen. De grote kracht is aanwezig op deze aarde.

Ook in jouw hart is het Goddelijke Plan aanwezig.

Het wordt een moeilijke tijd voor heel veel mensen. Probeer daarom een steun te zijn voor anderen, door niet zozeer over je eigen leven te gaan nadenken als wel over het leven van de anderen, wat niet gemakkelijk is.

Als iemand verkeerde handelingen stelt en verkeerde dingen zegt, valt dit zo weer weg. Er is iets op deze aarde wat wast en zuivert en verandering aanbrengt uit zichzelf en dit iets is altijd voor op de mens.

Je hoeft niet te verlangen naar een andere plaats, want deze aarde is volmaakt. Probeer dat te zien, probeer dat te begrijpen.

Je kan je huis, je straat, je stad veranderen met je energie, als je zelf gaat leven vanuit die bron die eeuwig is in je eigen hart. Denk niet dat dat moeilijk is, je moet er alleen maar een begin mee maken in schoonheid. En weten: liefde kan altijd aanwezig zijn in je eigen hart.

Jouw hart is een schat van informatie. In jouw hart kan je alles te weten komen wat je moet weten. Volg je eigen hart en weet dat je in je hart een bepaalde discipline kan hebben om liefdevol te zijn. Want liefde is een groot werk en het veronderstelt dat je een kracht hanteert. Een zwakke liefde bestaat niet. Vandaar: je moet een krachtig mens worden op ieder vlak van het bestaan.

Het is omdat je liefde zou leren dat je op deze aarde bent.

Goed en slecht, het is altijd gemengd. Rustig worden in het leven is belangrijk op dit moment.

Als je je voorstelt dat je alles aankan is dat een grote kracht.



Morya Bezinning 1
De Aarde als Wezen
Geert Crevits

Wat de materie betreft, die staat altijd in dienst van het Goddelijke. Wat er ook gebeurt - iets wordt je afgenomen of het wordt je gegeven, het maakt niets uit - het betekent dat je gevormd wordt in de richting van het Goddelijke.

Hoe mooier de dingen zijn die je naar buiten brengt uit jezelf, hoe meer je de indruk zal hebben dat je in je kracht komt en in je kracht staat. Dit gebeurt telkens wanneer je een poging doet om jezelf te veroveren - met andere woorden, om dingen naar buiten te brengen die nieuw zijn, ook voor jou.

Zoals je nu leeft, hoef je zelfs niet te streven naar een vlugge verandering, want die gebeurt vanzelf. Je zal merken dat heel veel dingen waarmee je op je weg geconfronteerd wordt bij jou de vraag oproepen van: "Hoe moet ik daarmee leven?" Er zijn namelijk grote veranderingen op komst, zowel op aarde als in je persoonlijk leven, en dat gaat samen - volkomen parallel.

Vanuit het contact met je ziel kan je altijd verder gaan. Daarin zal je geleid worden. Dit betekent dat wat vandaag nuttig en goed is voor je, morgen alweer anders kan zijn. Het is je intuïtie die je dit zal leren.



Morya Wijsheid 8:
In het centrum van
je leven staan
Geert Crevits

Liefde is aanwezig overal waar de mens zichzelf durft te zien zoals hij of zij is. Wanneer de mens zichzelf kan zien op een reële, nuchtere manier, is daar liefde in aanwezig, want liefde houdt van de dingen zoals ze zijn.

Het heeft geen zin om steeds achteruit te kijken. De kracht ligt in de vernieuwing.

Het is de stilte die nieuwe dingen toelaat in het leven. Het is de stilte die vanuit de kracht van haar bestaan de dingen tot stand brengt. Het is in de stilte dat je kan ontdekken wat je moet en kan doen. Het is in de stilte dat je duidelijkheid verkrijgt over je leven.

Het is geen zaak van te protesteren of op straat te komen of ineens revolutionair te gaan doen. Dit is wel degelijk een grote revolutie - als je het zo wil noemen - maar ze gebeurt in de harten van de mensen en ze komt vanuit liefde, eenvoud en kracht.

Het is belangrijk dat je tot het inzicht komt dat je de weg niet alleen hoeft af te leggen maar dat je dat samen met anderen kan doen.

Forceer niets en wanneer je merkt dat je vermoeid bent of je last hebt met bepaalde zaken, laat los. Het betekent dat dit voor jou niet het goede moment is.

Lichtwerkers zijn werkers die in zichzelf en in hun eigen leven staan. Ze hebben het aangedurfd om met liefde te leven en staan daardoor in een verbondenheid met het Goddelijke.

Als er fouten gemaakt worden, is dat helemaal niet erg.

Weet dat, op het moment dat je bidt, je gebed reeds verhoord is. Daarna is het alleen nog een kwestie van tijd voordat het uitgewerkt wordt, zodat het op de perfecte manier in je leven komt.

Zet geen stappen louter omdat je denkt: 'kijk, dat moet ik doen want het is noodzakelijk.' Nee, de vreugde moet erin te voelen zijn, het vuur moet erin zitten, de kracht moet erin vervat zijn.

Probeer af en toe eens te herbronnen bij jezelf en dat kan ook wanneer er vragen zijn in jouw leven. Denk niet: 'nu gaat het juist moeilijk, dus ik kom niet meer aan die bezinning toe, ik kom niet meer aan die gerechtvaardigde tijd toe die ik voor mezelf nodig heb.' Integendeel, die tijd moet je dan wel eens durven grijpen, er gewoon zijn, kijken naar je eigen leven en dingen doen vanuit jezelf. Dat kan een fantastische herbronning worden.

Je kan soms vasthoudend zijn aan zaken of toestanden die geweest zijn, of aan je traditie of aan je verleden en eigenlijk hoeft dat niet.

Aanvaard dat de ander anders is. Aanvaard dat het wel eens moeilijk kan zijn tussen jou en een ander, zonder het verlangen om daar iets aan te doen.

Het is niet de angst die je zal leren wat het leven is maar de vreugde.

Als je voelt dat mensen niet eerlijk zijn tegenover jou, wees niet kwaad, maar trap er niet in.

Doe niet je uiterste best, alleen maar een klein beetje, zodat je ego geen kans krijgt.

Je kan en mag keuzes maken, ook tegenover mensen. Je hoeft niet met iedereen bezig te zijn, je hoeft ook niet dienstbaar te zijn tegenover iedereen. Maar wat je doet, doe het vanuit je hart en dan worden de lasten van jouw schouders genomen en komt de vreugde in de plaats.

Verhinder en voorkom gedachten die kwetsend zouden kunnen zijn en dat moet je leren. Wees nooit kwetsend. Geef jezelf in de dingen vanuit de liefde van je hart en weet, dan bouw je aan de wereld op een nieuwe manier.

Jij kan ieder mens begrijpen en het is belangrijk dat je dit weet.



Morya Bezzinning 9
Gelukkig durven zijn
Geert Crevits

Als je het goed hebt, dan heb je het goed, blijf daar dan bij. Ga niet denken: 'ja, maar ik ben aan veranderingen toe.' Neen, gewoon een beetje volhouden. Als er iets is wat echt belangrijk is in jouw leven, dan zal dit komen.

Durf jezelf te zijn in elke richting van jouw leven.

Wees lief en vriendelijk, maar doe niet alles.

Denk niet dat je medemens je kan omduwen.

Dit moet je af en toe eens durven doen op de meest eenvoudige manier: zoals regen uit de hemel valt en de natuur nieuw leven inblaast, zo moet je voor God kunnen staan en toelaten dat God Zichzelf is voor jou. ... Als je je af en toe herbront in dat licht, dan zie je dat de vele vragen zullen verdwijnen en plaats maken voor een grote oorspronkelijkheid om dingen te doen in die morgenfrisheid.

Heb het gevoel dat je vrede hebt met de mensen die bij jou zijn; dat je je niet ergert, dat je niet wegloopt van ze. Dat je je niet gekwetst voelt, maar dat je weet: 'ik heb vrede in mijn hart en ik kan dingen doen die interessant zijn.'



Zoeken en vinden:
Begeleiding
(uit de Levensoefeningen)
Geert Crevits

Als jou iets gevraagd wordt, denk erover na. 'Kan ik dat wel? Wil ik dat wel? Past het wel in mijn leven op dit moment? Of zijn er zaken die op een andere manier gedaan kunnen worden en die misschien voorrang krijgen in mijn leven?'

Als je diep in jezelf rustiger wordt, blijer wordt, een evenwicht vindt, komt er ook orde in je leven door juiste gedachten.

Het is belangrijk af en toe eens te kijken naar wat je hebt gedaan om dan in het gevoel te komen 'ik kan beter, ik kan meer.' Niet om de slaaf te zijn van de dingen die je wil, maar om rustiger te zijn en efficiënter.

Er zijn bepaalde zaken die je in orde wil brengen in jouw leven - doe dat. Maar wees niet haastig.

Je hoeft nooit bang te zijn,
Ik zal er zijn voor jou.

Meester Morya

© 2024, Geert Crevits
Mayil Publishing House
Mayil vzw
BTW BE 0844.313.437

www.mayil.com
www.morya.org