



Licht op de weg

Bloemlezing met citaten
van Meester Morya

2

In die mate dat je vertrouwen krijgt in het leven, zal je vertrouwen krijgen in je eigen mogelijkheden, en zien dat je geleid wordt op momenten dat je het moeilijk hebt.

Als je bouwt aan het leven van een ander, bouw je aan je eigen leven. Als je het leven van een ander afbreekt, breek je je eigen leven af. Zo is het leven, het is één.

De grootste kracht ligt in de eenvoud. Hoe eenvoudiger iemand spreekt, denkt en is, hoe duidelijker zijn kracht tot uiting komt. Hoewel de mens het niet kan zien, is het dat wat de wereld bouwt.



Morya Wijsheid 2:
De weg van eenvoud
Geert Crevits

Het ware diepe geluk vind je in jezelf, doordat je tevreden kan zijn met jezelf, doordat je handelingen kan stellen in de richting van de openheid naar de diepte van het leven.

Deze wereld zit in een fantastische verandering, je zal het meemaken.

Het leven is een eeuwige stroom die je niet helemaal hoeft te doorgronden. Als je denkt: 'ik moet moeite doen', dan is dit het leven niet. Het leven is vreugde, het leven is moeiteloos, het leven is een onderstroom die zichzelf kenbaar maakt.

Denk niet: 'wat moet de ander doen voor mij? En hoe moet de ander zijn voor mij voordat ik gelukkig kan zijn?' Want dan maak je de fout dat je een te groot gewicht op de schouders van de ander legt.



Morya Kracht 1:
Kiezen om
jezelf te zijn
Geert Crevits

Het is niet zo dat je moet denken dat je altijd alles aankan in dit leven of alles moet aankunnen in dit leven.

Gegarandeerd, je doet iets voor iemand en je komt zelf tot inzicht.

Het is niet God die jou ellende geeft en je verdrietig maakt, het is God die oplossingen aanbrengt in jouw leven.

Leer je te concentreren door in het moment zelf, net zoals een kind, gewoon jezelf te zijn en de anderen en het grotere en de tijd en alles los te laten en gewoon daar te zijn waar je moet zijn, die dingen te doen die je kan doen en die goed zijn op zich. Dan komt de goedheid in je en dan herstel je ook jezelf.



Jouw leven is een leven dat je gekregen hebt. Alles in het leven is iets wat je krijgt.

Op het moment dat je gelukkig bent, moet je echt durven helemaal gelukkig zijn en weten dat dit belangrijk is, dit ene moment. En als het moment van je wegslaat, kijk dan welke verandering er in jouw energie plaatsgrijpt ... als je je bewust wordt van het verschil dat er komt nadat je zo gelukkig geweest bent en vanwaar dit verschil ontstaat, dan zie je dat je er iets aan kan doen.

Als je gaat bidden voor de ander, is er altijd een energie die stroomt, je maakt iets vrij, je helpt een gebondenheid op te lossen, je leert iets te voorzien.

Soms is het geduld waarmee je iets zegt, de waarde van wat je zegt. Soms is de liefde waarmee je iets zegt, de waarde van wat je zegt.

Eigenlijk moet jij onderaan beginnen: 'hoe word ik mijzelf?' Niet: 'hoe kan ik God bereiken?' want God zal jou bereiken, maar: 'hoe word ik mijzelf?'

Stuur de vreugde niet weg als je bij iemand staat die lijdt en die ongelukkig is. Jij moet niet meegaan in dat verdriet. Hou de stilte, de vreugde, de diepte van jouw leven vast, ook als je bij iemand staat die verdrietig is.





De engelen zijn altijd aanwezig op momenten dat het moet.

Ieder mens die wil veranderen, wordt gesteund.

... Je zal nochtans zien dat de verleiding groot is om in de oude patronen te blijven denken en werken. Dit moet je niet doen. Werken is heel belangrijk, maar je moet het kunnen doen vanuit een vreugde.

Als je in je eigen leven staat, dan is daar ook tijd voor ontspanning. Soms weet de mens dat niet.

Als je niet zwaarmoedig bent en als je niet gefocust bent op het slechte, het verkeerde van deze aarde - wat er evident altijd is - dan kan je de schittering ontdekken van je eigen bestaan en dan kan er langs jou heel veel genade naar deze aarde komen en meteen ook in je omgeving.

Wanneer je het geduld leert ten opzichte van mensen die verschrikkelijk zijn op de een of andere manier, zal je gesterkt worden en krijg je als het ware een doordringbare bolster van licht rond je.

Als je de trilling van de vreugde kan voelen in je eigen hart, weet dan dat er een engel naast je staat die dit veroorzaakt.



Hoe gelukkiger je durft te zijn, hoe beter voor deze aarde.



Morya Wijsheid 6:
Ontmoeting met Engelen
Geert Crevits

De stilte moet er kunnen zijn, de rust. Als je dit element begrijpt, dan zal je zien dat het volkomen is. Dan is er nooit een uitputting, dan is er altijd een activiteit die leidt tot rust en een rust die leidt tot activiteit. En zelfs de activiteit is rust en de rust is activiteit.

Je zal zien dat door gebed rampen vermeden kunnen worden.

Dat is een deel van de verwarring in het mentale: dat de mens niet rustig genoeg werkt en niet open genoeg is voor hetgeen hij werkelijk wil en dat hij het werk dat hij dan doet, niet afwerkt.

Af en toe moet je mensen kunnen opzoeken die alleen zijn, die eenzaam zijn en die niet weten op welke manier hun leven gestalte te geven. Dit kan een grote betekenis hebben, want dan kan het zijn dat jouw engel voor hen zorgt. Dan moet je weten dat dat een heel bijzonder iets is, want dan krijg jij een zegen.

De aarde verkeert nu in haar totaliteit in zo'n periode dat er enorm veel duisternis is, maar er is ook nog nooit zoveel licht geweest als nu.





Durf gelukkig te zijn met je leven, concreet elke dag met wat je doet. Kies vanuit wat je innerlijk voelt belangrijk te zijn.

Durf jezelf te zijn ook in kleine zaken, zoals: 'niemand doet dit zoals ik en toch hou ik daarvan.' Doe dat dan. Maar verwacht niet van anderen dat ze hoera roepen en daarin meegaan. Gewoon doen wat je in je hart draagt, dat is heel belangrijk.



Morya Bezinning 10:
Je bent je eigen leraar
Geert Crevits

Zoek niet naar liefde die aan jou gegeven wordt, want die is er, ze is in jouw wezen. Leef vanuit die liefde en geef ze door aan anderen.

Wees niet bitter naar de wereld maar doe dingen die mooi zijn, die belangrijk zijn.

Zit er niet over in dat je van mening verschilt met anderen.

Vertrouw op wat je diep in jezelf aanvoelt als belangrijk. En dat kan het ene moment zo liggen, een ander moment anders, dat maakt niets uit. Gaandeweg ontdek je daardoor de richting van jouw leven.



Wanneer je straks voor jezelf in een vertrouwen komt, dan ben je goed bezig. Laat je niet meeslepen door de theorieën, de gedachten van mensen, van de wereld, want het kan zijn dat je heel veel opneemt, misschien zelfs te veel, en dat je daardoor onrustig wordt.

Wees niet bang om liefdevol te zijn. Ook al kunnen anderen grof zijn en berekend, leugenachtig, vals. Wees niet bang om liefdevol te zijn, want daarmee hanteer je de hefboom van het leven.

Het is goed om trouw te zijn aan jezelf, dat heeft een heel diepe betekenis. Denk niet dat je je moet plooiën in de richting van anderen, omdat je zou kunnen denken: 'zij weten het misschien beter, zij hebben meer ervaring, ze zijn objectiever.'

Weet dat je geleid wordt. Als je eerlijk bent met jezelf, word je geleid en kom je als vanzelf in de juiste dingen terecht.

Laat je niet afleiden door de onzin van de wereld, door het verdriet van de wereld, door de ellende van de wereld.

Sta in je kracht en doe dingen die belangrijk zijn vanuit jezelf.



Het grootste respect wat je kan hebben voor je medemens is dat je luistert naar zijn opwerpingen, naar zijn klachten, naar alles wat van de ander komt maar dat je daar verder niets mee doet.



Het is van belang dat je een doel hebt in je leven. Als jouw doel ver ligt dan leg je een hele weg af. Als je doel dichtbij ligt leg je een kleine weg af. Je mag je doel zelf bepalen, maar weet dat ieder doel belangrijk is.

Denk niet dat je anders bent dan je bent.

Ieder antwoord dat je in jezelf kan vinden is belangrijk voor dit leven en voor je volgende levens. Zo'n antwoord is iets subjectiefs wat binnenin jezelf gebeurt, het is een verworvenheid die je nooit meer loslaat.

Let eens op het moment dat je ontgoocheld bent. Je bent ontgoocheld omdat je bepaalde verwachtingen hebt gesteld en gedacht hebt: 'zo is het.' Maar in werkelijkheid blijkt het anders te zijn.



Er zijn altijd uitdagingen in het leven; houd daar rekening mee. Het is nooit zo dat je kan denken en wensen voor jezelf van: 'alles weg en alleen vrede, alleen maar de hemel op aarde.' Dat zal nooit het geval zijn. De hemel mag dan wel bestaan, maar hij is een stukje van deze aarde en de aarde is een stukje van de hemel.

Er is geen enkel leven op deze aarde dat niet door moeilijkheden heen gaat, maar de manier waarop je erdoor gaat, is heel belangrijk. Als je tot rust kan komen ondanks de moeilijkheden, dan leer je eruit en kan je jezelf daarin kennen en kan je zien dat je daardoor gevormd wordt. Want je zou wel eens meer kunnen leren uit de moeilijkheden dan uit de mooie momenten van het leven.



Morya Wijsheid 9:
Het overvloedige leven
Geert Crevits

Het mag nog zo druk zijn rond je, je moet die innerlijke openheid, die innerlijke stilte, die innerlijke verwondering kunnen meemaken en wel bewust, zodat je voeling krijgt met je eigen leven in alle omstandigheden.

Als je vooruit durft te gaan in je eigen leven zal je altijd gesteund worden.

Welke leeftijd je ook hebt,
je kan altijd vooruit.

Wanneer je op deze aarde
een blij mens kan zijn,
heb je jezelf veroverd.

Het is nooit af.

Ga je nooit ergeren aan mensen. Weet dat mensen hun vrijheid hebben en dat ze hun tijd nodig hebben zoals iedereen op deze aarde tijd nodig heeft.

Niet alles wat jij beleeft geldt als norm voor het leven van anderen.



Waak erover dat je stipt bent in zaken. Als er dingen zijn die gedaan kunnen worden, stel dat niet uit maar doe, handel! Dit is heel belangrijk, dan kom je dicht bij jezelf en bij je verantwoordelijkheden.

Als je bijvoorbeeld eten klaar- maakt en je doet dat op een liefdevolle manier, dan zit die energie van liefde daarin. Dit maakt een groot verschil.

Als je te goed bent voor mensen kan het zijn dat je juist daardoor een hekel krijgt aan die mensen.

Weet dat je niet hoeft te twijfelen aan de liefde van je hart ook al zeg je eens nee tegen iemand.

De liefde in je hart kan dan wel oneindig zijn, maar je lichaam moet daarin mee, dat wil zeggen: je energie moet daarin mee, en dat is niet altijd eenvoudig.

Probeer een klein beetje vriendelijk te zijn naar mensen want daar zit een gouden sleutel in om heel veel dingen te begrijpen over de mens. Als je aangevallen wordt, kritiek krijgt, antwoord dan met vreugde en met liefde, en weet wel dat de tevredenheid onaantastbaar is. Als je diep in het leven staat dan kan jou niets gebeuren.



Morya Bezinning 13:
Gewoon jezelf zijn
Geert Crevits

Doe nooit te veel, wees eerlijk met jezelf en weet dat de liefde in je hart zal groeien.

Een groot punt is dat je de anderen niet verandert, niet wil veranderen, maar dat je ze aanvaardt zoals ze zijn.

Durf af en toe eens gewoon jezelf te zijn.

Het is heel belangrijk om een soort regelmaat te hebben in de dagen: vroeg slapen, vroeg opstaan, je tijd niet verliezen, af en toe een kleine meditatie inlassen, één minuutje, twee minuutjes, vijf minuutjes, niet meer, en er een gewoonte van maken om innerlijk tot rust te kunnen komen, tot vrede.

Weet dat er altijd een uitweg is uit problemen.

Als je een beroep doet op Mij als je het moeilijk hebt, dan sta Ik naast je. Als je Mij toelaat in je hart dan zal je Mijn warme liefde voelen.

Er kunnen in het gezin, op het werk of waar dan ook spanningen zijn, grote spanningen. Weet dan dat je redelijk moet zijn, dat je niet het uiterste moet vergen van jezelf om die spanningen bij te leggen, maar vraag ook niet aan anderen dat ze het uiterste doen om het zover te krijgen.



Je bewustzijn verruimt wanneer je in de stilte komt, omdat je dan een andere mentaliteit krijgt. Ineens ga je ruimer kijken, ruimer begrijpen en met meer dingen rekening houden. Het is de stilte die openbarend werkt en vanuit een andere mentaliteit de dingen aanbrengt.



Als je jezelf verzwijgt en wegcijfert, kan er geen harmonie komen.



Morya Wijsheid
Werkboek
voor het leven
Geert Crevits

Denk niet dat je dat brave meisje of die brave jongen moet zijn die altijd haar of zijn best doet, zijn uiterste best. Nee, je mag gerust eens slordig zijn of vervelend want daar kan je evenveel uit leren. Weet dat je wel eens op tafel mag slaan en dat je misschien jezelf kan uitdrukken op een nieuwe manier, wat je misschien nooit eerder hebt gedaan.

Het kan zijn dat je denkt dat je moet vechten tegen het kwaad. Ik zeg je dat je dat niet moet doen.

Ik raad elke lezer aan om de moed te hebben om enkele minuten per dag tot de stilte door te dringen. Dit betekent niet dat je gaat nadenken of in één keer fantastische ideeën aanvoert. Het betekent alleen maar stilte in acht nemen.

Je gedachten en gevoelens willen verschillende richtingen uit, maar toch is het noodzakelijk dat je ze op één lijn probeert te krijgen. ... Wat je zegt en wat je doet moet overeenstemmen. Wat er in je gevoelens is en wat er in je denken is, moet hetzelfde zijn. Dan komt er zoiets als een eenvoud in je leven, dan is daar die schittering, want dan heb je contact met de diepte van je leven.

Weet dat je gedragen wordt in je leven, want de hulp die je nodig hebt zal je krijgen.

Als je gehaast bent, zal je nooit komen waar je moet zijn.

Het is altijd belangrijk om je te concentreren. ... Wat je ook aan het doen bent, je kan altijd beslissen om in jezelf te gaan staan en de wereld laten draaien zoals ze draait.

Dit is het doel: dat je een vreugdevol, liefdevol iemand kan zijn en dat je tot het besef komt dat dit misschien het belangrijkste is in je bestaan.



Ook al ben je in je leven nog zo druk bezig met van alles en nog wat te doen, toch kan je ineens de indruk krijgen dat het allemaal zinloos is. Dat komt omdat je in feite gevluht bent van wat je werkelijke taak is. Je werkelijke taak bestaat eruit dat je datgene in je leven betreft wat jijzelf waardevol vindt.





Aanvaard jezelf
zoals je bent.

Probeer altijd te voorkomen dat je jezelf vermoeit, vermoeid wordt en vermoeid blijft, dit is niet goed. Als je voelt: 'ik heb een tijdlang te veel gedaan, het heeft mij te grote inspanningen gevraagd, het kostte mij te veel moeite', zet een stapje terug.

Het is heel belangrijk om praktisch te kijken naar jouw leven, en niet zomaar in een straatje te zitten van gewoontes en van: 'ja, we zullen wel zien', maar inderdaad in te grijpen in jouw leven en dingen te doen die belangrijk zijn.

Je kan tot het besef komen dat
God in jouw leven is, hier en nu.

Je moet door je dag heen komen op een manier dat je voelt van: 'het is belangrijk wat ik doe en 's avonds ben ik blij dat ik dit en dat en dat heb gedaan, dat ik zo en zo heb gehandeld, dat ik dit en dat heb gezegd.' Het moet vrede kunnen brengen. Iedere dag waar je tot vrede komt én met jezelf en misschien voor een stukje met een ander, kan heel belangrijk zijn.

Elk mens heeft als het ware het gevoel nodig
belangrijk te kunnen en te mogen zijn.



Morya luister-cd
Shakti
Geert Crevits



Loop niet weg uit je gezin, uit je werk, uit je toestand, uit de moeilijkheden op je werk. Het is juist die moeilijkheden die getransformeerd moeten worden vanuit dat innerlijke perspectief.



Morya luister-cd
De vreugde van het
samen Zijn
Geert Crevits

Eén woord kan belangrijk
zijn, één glimlach kan
belangrijk zijn, één
moment waarop je je
innerlijk concentreert op
de nood van een ander
kan belangrijk zijn.

Als je iets goed gedaan
hebt voor iemand anders,
dan pas kom je tot jezelf.

Als je wil, ben Ik bij jou, in
jouw hart, altijd. Als je wil,
kan je die leiding ervaren, die
inspiratie, die zachte liefde
die Mij eigen is.

Als je Mijn naam
uitspreekt in je hart
ben Ik er.

Meester Morya

Jouw gebed is belangrijk. ... Er zijn mensen die bidden voor anderen, er zijn mensen die zich openstellen voor God in de plaats van de ander. En dit is wat die goddelijke energie laat stromen op deze aarde. En op dit moment is het zo dat die energie van God zeer, zeer noodzakelijk is omdat ze zoals nooit voorheen op deze aarde aanwezig kan zijn.



De aarde op zich bevat geen leven. Het leven komt uit God en vanuit de grotere waarden die meegegeven zijn in het bestaan.

Kijk naar je eigen leven en probeer een oplossing te zoeken voor je eigen problemen en doe het op je eigen manier. Wanneer je dit doet, kan je natuurlijk fouten maken, maar dit is niet erg, want uit fouten kan je leren en op die manier ga je vlugger vooruit dan wanneer je niets had gedaan.



Morya Bezzinning 4
Zoeken en vinden
Geert Crevits

Het is de bedoeling dat je het Goddelijke steeds meer in je leven durft te betrekken. Dat je steeds meer gedachten aan God opdraagt en steeds meer met God bezig bent. Dat je durft te leven vanuit die andere werkelijkheid die op deze aarde gestalte kan krijgen. Want het moet een nieuwe aarde worden en een nieuwe mens.

Ga niet oordelen. Als je mensen ziet die verkeerd bezig zijn, laat ze begaan, weet dat het hun weg is. Laat je niet beïnvloeden door wat ze zeggen of doen.

Probeer je gedachten aan te passen aan de werkelijkheid en niet de werkelijkheid aan je gedachten.

Je hoeft nooit wanhopig te zijn dat je een trage weg aflegt, want door traag te gaan, ga je eigenlijk vlug, omdat je diep kan gaan.

De schittering van de liefde kan alles aan en dit is de moeilijkheid. Wanneer je liefdevol probeert te zijn, dan komen er een hoop moeilijkheden op je weg. Je leert ze aan te kunnen, en zo kom je tot liefde.

Probeer te leven met grote krachten. Probeer te leven met liefde, met geduld, met waarheid.

Elk mens zou moeten beginnen met zichzelf graag te zien.

Gedachten zijn altijd belangrijk tot je ze kan doorprikken en tot je weet dat je bewustzijn veel ruimer is dan je denken, dan je gedachten.

Je moet weten dat er heel veel op deze aarde tot stand komt door mensen die durven leven. Durf te leven met grote waarden, met een groot doel en weet dat je dan gesteund en geleid wordt. Dit is de manier om vooruit te gaan: dat je zoekt en blijft zoeken naar de waarden die bij jou passen.

Er is heel veel informatie die zowel uit oude bronnen als uit nieuwe bronnen naar de mensen zal worden gebracht, zodat ze zich nieuwe vragen zullen stellen en het zal vooral in een versneld tempo gaan, en daartegen zou je je moeten kunnen wapenen. De stilte kan je het wapen in handen geven. Wanneer je tot een stilte komt, kan je het onderscheid maken in de dingen.

Aan jonge mensen zou de vraag gesteld moeten worden van: "Wat wil jij zijn, wat wil jij doen, hoe wil jij dat dan doen?"

Als je met liefde naar iemand toe gaat, dan doe je iets, dan breng je iets tot stand. Dat betekent dat er iets komt wat er nog niet was, en wat blijft als je weggaat. ... Zorg dan ook, als je met liefde naar iemand toe gaat, dat je bij liefde blijft.

Als je liefdevol bent,
kijk dan niet naar resultaat.

De kracht van de vernieuwing ligt er ook in dat je positief durft te zijn. De tijd van afbraak is zeer zeker aanwezig op deze aarde, maar daar hoeft jij niet mee bezig te zijn.

Het gaat erom dat je de ander vrij laat
in het leven.

Zelfs als je in je eigen oorspronkelijkheid staat, ligt altijd de verleiding om de hoek om het te goed te doen, en daar moet je voor opletten.

Je moet weten dat je met zachtheid heel veel kan bereiken, maar het is een strenge zachtheid die je moet kunnen hanteren. Het betekent dat je werkelijk zacht wil zijn op momenten dat anderen misschien hard en streng zijn voor jou.

Iedere keer dat mensen als het ware
gekwetst zijn, zijn ze ook in staat
om te kwetsen.



Morya Kracht 4:
De stap naar
oneindigheid
Geert Crevits

Heel veel mensen weten de weg naar zichzelf, maar durven er niet aan te beginnen omdat ze te beïnvloedbaar zijn door anderen.

Wanneer je de indruk hebt dat je andere mensen moet leiden, doe dat niet. Er is reeds een leiding, er is een leiding in het hart van elk mens.

Het is goed om voor de aarde te zorgen op je eigen manier, maar weet dat het de aarde is die voor jou zorgt.

Als je naar rust streeft, doe het dan bewust. Weet dan wat het betekent de dingen te leren zien op een rustige manier. Zonder je druk te maken om kleinigheden.

Je moet niets verafschuwen op deze aarde. Wat er op deze aarde is, heeft zijn redenen van bestaan. Laat de aarde in haar totaliteit toe in je hart en koester haar, als een wezen.

Als je in de rust
kan komen in je leven,
dan zal je gemakkelijker
oplossingen vinden voor zelfs
de moeilijkste problemen.

Loop niet vertwijfeld rond
maar heb vertrouwen
in de werking van
het Goddelijke.



Morya Wijsheid 4:
Vertrouwen in jezelf
Geert Crevits

Licht betekent dat je lichter wordt, dat je de dingen lichter neemt, dat je niet zo zwaar tilt aan alles, maar ook dat er meer vreugde in je bestaan komt en meer kracht is in je wezen. Want door het licht zie je beter wat je moet doen en ben je bewust van zoveel zaken waar je vroeger aan zou hebben getwijfeld.

Het is Mijn bedoeling om je veel meer mee te geven dan wat je hier kan lezen want je zal ondervinden dat je leven ook effectief verandert.

Je hoeft er niet
volledig in te slagen
om altijd liefdevol te
zijn, maar probeer
het wel, en dan zal
Ik je leiden en
verder brengen.

Meester Morya

© 2024, Geert Crevits
Mayil Publishing House
Mayil vzw
BTW BE 0844.313.437

www.mayil.com

www.morya.org