

De weg van eenvoud

Morya Wijsheid 2

Geert Crevits



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Woord vooraf bij de tweede druk
van het 'tweede boek'

Telepathisch doorgegeven door Meester Morya, geen last-minute, maar een geheel verzorgde reis naar de eenvoud van je hart, het hart van je medemens, het hart van Moeder Aarde.

Het ligt volledig aan jou of je de weg van eenvoud wil gaan. Met dit boekje heb je alvast een routebeschrijving.

Op 14 mei, 4 en 25 juni 1995 heeft Geert dit boek ingesproken op een viertal audiocassettes van de toen gebruikelijke negentig minuten. Een groepje leergierige mensen konden hun vragen afvuren en MM heeft ze beantwoord. Niet alle vragen staan erin vermeld omdat ze niet altijd verstaanbaar waren voor de toenmalige micro, maar elk woord van de Meester is trouw weergegeven in zijn betekenis, lichtjes bijgewerkt op het Nederlands waar nodig.

Lydia Crevits
17 juni 2010



1 - Vragen stellen in een veranderende wereld

Antwoorden komen vanzelf

Elke vraag die je je stelt, moet je je stellen in alle eerlijkheid. Probeer zo te leven dat je alle vragen aankan, dat je met alle vragen durft te leven, dat je vanuit alle richtingen naar jezelf probeert te kijken en daar probeert iets mee te doen.

De vraag moet zo zijn dat je ze eerlijk stelt aan jezelf en dat je nadenkt over deze vraag en over het antwoord. Want je kan vragen stellen, en de antwoorden komen dikwijls vanzelf, maar dan moet er nagedacht worden over de antwoorden en dat is wat vaak niet gebeurt. De mens stelt vragen en hij krijgt het antwoord en dat antwoord vindt hij dan zo normaal dat hij eigenlijk niet blijft stilstaan bij wat hij gevonden heeft.

Het is wel belangrijk, wanneer je een vraag stelt, dat je bij het antwoord blijft stilstaan. Want daar zit veelal iets in wat de mens dan niet ziet en waar hij wel deugd aan zou beleven om met dat antwoord verder te gaan. Het leven is zo dat het vele antwoorden in zich draagt en dat er steeds antwoorden zullen komen.

De echte vraag komt bijna onverwachts

De vraag is of je de juiste vraag kan stellen. Die is misschien veel belangrijker dan het antwoord. Denk meteen even na over wat je kan vragen aan het leven.



Het leven is een boeiend geheel, het leven is als een stroom die voorbijgaat, die voortdurend van hier naar daar stroomt en die in zijn vaart en in zijn kracht vele dingen met zich meedraagt, vele dingen met zich meebrengt en ook vele dingen wegvoert, afvoert. En deze grote stroom van dingen die komen en gaan, draagt in zich zoiets als antwoorden voor de mens die leeft en die kijkt en die vragen durft te stellen.

Vragen moeten opkomen in een flits, ze moeten niet zwaar bedacht worden, ze moeten flitsend zijn. De echte

vraag komt bij je op, op een moment dat je met iets bezig bent, bijna onverwachts.

Soorten vragen

De verkeerde vragen zijn deze vragen waarop je eigenlijk het antwoord al weet. Zoiets als: ‘ik wil dit wel vragen maar ik weet eigenlijk het antwoord’, is een verkeerde vraag en het houdt de mens bezig want hij vervalt ermee in details. Hij ziet dan bepaalde kleine dingen in zijn leven waardoor hij de grote dingen niet ziet.

Een echte vraag is: om hulp. Een echte vraag is dat je dingen openstelt in jezelf, dat je maakt dat er een ruimte komt in jezelf. Dat is een echte vraag. Dan kan er ook een echt antwoord komen. Een valse vraag is dat je jezelf sluit, dat je eigenlijk al het antwoord weet en dat je het toch vraagt om het zagezegd van de ander te verkrijgen. Dit is geen juiste vraag. Een echte vraag is dat je je openstelt en het antwoord afwacht. Dat kan dan alles zijn, maar het brengt de openheid in jezelf zodat je kan leven. Een echte vraag maakt je open voor het leven en ze maakt je open voor zoveel dingen die dan weer mogelijk worden in je eigen leven. Een gesloten vraag doet je wegdrijven van het leven. Het is een vraag waarbij je greep wil krijgen op het leven door dingen te vragen zodat je ze zelf niet hoeft te beleven maar dat een ander het in jouw plaats zal doen.

Dat is niet wat Ik zal doen. Ik zal nooit ingaan op een gesloten vraag van de mens waar hij zou willen dat Ik het doe in haar of zijn plaats. Het is niet de bedoeling dat Ik jouw leven regel of dat een ander jouw leven zou regelen. Want dat kan heel goed met vragen. Je kan vragen stellen zodanig dat de ander jouw leven regelt of dat je dat toch probeert te verkrijgen. Maar dit is niet de bedoeling. De echte vraag moet je zien als een openheid zodat je meer en beter durft en kan leven.

Wees niet tevreden met die ene vraag over datzelfde ding

‘Hoe doe ik dit?’ Of ‘waar ben ik mee bezig?’ Dit zijn meestal de interessantste vragen omdat ze de mens in zijn geheel bezien, in zijn totaliteit. Die vragen maken de mens open voor de totaliteit waarin hij leeft. Deze totaliteit moet dan telkens weer omgedraaid worden en vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.

Als je een vraag hebt, hou het niet bij die ene vraag maar stel ook andere vragen. Durf vragen te stellen en durf vanuit verschillende standpunten naar één bepaald iets te kijken. Draai het om. Probeer het op een andere manier. Formuleer het anders. Wees niet tevreden met die ene vraag over datzelfde ding. Dit is wel een werk van nadenken. De vraag zelf moet in een flits zijn, moet iets zijn wat naar je toe komt vanuit een intuïtie, vanuit een dieper begrijpen van het leven. Dit zijn de interessantste

vragen en ze zullen je ook het verst brengen. Want de vraag die uit intuïtie geboren wordt, grijpt ineens naar dimensies in je bestaan die veel verder liggen dan het dagelijkse. Ze gaan veel verder omdat ze het leven zelf durven te benaderen en daardoor een grotere diepte in het leven proberen te brengen.

De grotere diepte in het leven moet telkens geboren worden. Het is niet iets wat je hebt en dan nooit meer verliest. Het is iets wat zich gaandeweg verdiept en wat zich bouwt tot iets wat onaf is, steeds onaf, en altijd maar verder gaat in het leven of zelfs in de levens.

Het juiste antwoord vinden

Er zijn inderdaad vragen die van het ene leven naar het andere meegaan. Vergis je niet, een vraag kan zo diep zijn dat ze niet de kans krijgt om in één leven tot duidelijkheid te worden gebracht. Daarom kan het gebeuren dat je van kleins af aan reeds met vragen zit die zeer wezenlijk zijn en waar je misschien - als je eerlijk zou zijn - nu nog niet klaar mee bent. Er zijn dus vragen die een hele tijd met je meegaan, een hele tijd meedobberen op de stroom en die weten waar het leven gebonden ligt. Want in de vraag ligt al het antwoord, maar vaak kunnen we dit niet zien.

Daarom is het belangrijk om de juiste vraag te stellen zodat we het juiste antwoord kunnen krijgen. Veel vragen

komen, die niet de juiste vragen zijn. Daarom kan men niet het juiste antwoord vinden. Durf naar je vraag te kijken en ermee te leven en durf de vraag te vervangen door een andere vraag, een betere vraag.

Kijk in alle richtingen van het leven, zowel naar het één als naar het ander. Wees niet bang om iets om te gooien in je leven, dat je zegt: “Kijk, daarmee was ik begonnen maar nu laat ik dat wegvloeien en neem ik een ander punt vast van wat ik heb gezien.” Als je het zo bekijkt dat het alleen maar een ander punt is, een andere invalshoek, zal je zien dat er zoveel meer invalshoeken in het leven zijn die je ook zou kunnen bekijken.

Hoe werkt ‘vragen stellen’?

Elke gedachte brengt je op nieuwe ideeën. Dat wil zeggen dat je een soort samenspel hebt van denken en ideeën. Denken - gedachten - is iets wat je naar je toe laat komen en waar je een plaats voor vindt in je eigen mentale lichaam. Ideeën komen van verder, ze sluiten aan bij grotere krachten die ook welbewust zijn en die een andere energie aanbrengeen.

Er is een wisselwerking tussen gedachte en idee. Het idee is iets wat van bovenuit komt, vanuit het grotere mentale, het universele mentale, en wat naar je toegeschoven wordt. Het kan zijn dat je vanuit het vacuüm dat er

komt, door bijvoorbeeld een vraag te stellen - want dan schep je een soort luchtbel in je mentale, je schiept een soort kringetje van niet weten - dat daar een idee naartoe kan komen, dat daar een opening geboren kan worden die een antwoord meebrengt.

Antwoorden: een mechanisme langs de ziel heen

Het geboorteproces van de ideeën die naar je vraag toe komen om het antwoord te geven, is iets wat je zelf veroorzaakt. Dit komt en is geleid vanuit een dieper weten.

De ziel laat alleen maar toe wat er op dat moment in jouw leven als bewustzijn moet groeien, wat verband houdt met de andere elementen van je denken, van je weten. Er is een voortdurend spel van weten en van meer weten en van groeien in dat weten en dat wordt steeds geregeld op een half-bewuste, maar toch wel duidelijke manier voor de mens zelf. Dit betekent een heel mechanisme dat onder leiding staat van de ziel - zeg maar het universele bewustzijn - die in jou een functie heeft om te filteren uit de ideeënwereld wat precies naar jou toe kan komen en wat zinvol is in het geheel van je denkpatroon. Vandaar dat je veel kan doen om de ontwikkeling van je gedachten te stimuleren, en dat je aan de andere kant, door vragen te stellen, de openheid moet hebben om ideeën in je toe te laten die door de ziel naar je toegebracht worden, of toegelaten worden.

Inhoud

Woord vooraf bij de tweede druk 5

1 - Vragen stellen in een veranderende wereld 7

Antwoorden komen vanzelf

De echte vraag komt bijna onverwachts

Soorten vragen

Wees niet tevreden met die ene vraag over datzelfde ding

Het juiste antwoord vinden

Hoe werkt 'vragen stellen'?

Antwoorden: een mechanisme langs de ziel heen

Wees voorzichtig met de hemel

Wat is evolutie?

Antwoorden zijn als rotsblokken die in de stroom liggen

Elk leven vraagt een steun

Mensen zijn er voor elkaar

2 - Open komen voor de innerlijke wereld 23

De binnenwereld is van het grootste belang

Wees alert op je eigen denken

Wees een visser van ideeën

De parel van Goddelijkheid

Ademen en vrijheid

Korte bezinning: één centraal idee

3 - Vat krijgen op je leven 29

De termen 'jij' en 'leven' zijn verwisselbaar

Kneed ik het leven of kneedt het leven mij?

Het voorbeeld van een kind

Wat betekent nu 'durven leven'?

4 - Een andere toekomst 35

Zo mijn leven, zo de wereld

Het leven komt in een versnelling

Zin krijgen in veranderen

In het werkelijke leven laat je heel je verleden achter je

De oneindigheid van het moment

Gedachten over verleden en toekomst zijn stoffig

Ik spreek over een andere toekomst

5 - Schouder aan schouder met de Meester 43

Vraag: Meester Morya, wat is Uw bedoeling met de mensen die zich naar U richten? 43

Ik zal je volgen

Het is dezelfde liefde

Op weg naar het Goddelijke zal je Mij tegenkomen

Onze eigen vreugde is de omvormer

Vraag: Ik zou graag weten waar ik sta op mijn weg 47

Achteruitgaan is zinloos

Over inwijding

Inhoud

<i>Ik zal de omstandigheden scheppen</i>	
<i>De Meester lijdt meer</i>	
<i>Ik moet rekening houden met wie je nu bent</i>	
Vraag: Hoe kan ik open komen voor God?	
En wat wil dat zeggen?	54
<i>Ik ontplooi mij in deze richting</i>	
<i>Hoe kan ik weten wat God wil?</i>	
<i>Waar kan ik het ware, diepe geluk vinden?</i>	
<i>De juiste persoon op het juiste moment</i>	
Vraag: Waarom word ik geboren bij mijn ouders?	
Hoe kom ik ervan los?	58
<i>Kiezen om jezelf te zijn</i>	
<i>Kwade krachten bestaan</i>	
<i>Wees kieskeurig</i>	
Vraag: Hoe kan ik vinden wat ik nodig heb om vooruit te komen?	65
<i>Over geduld</i>	
<i>Over zwangerschap</i>	
<i>Een idee voeden is als een kind voeden</i>	
<i>Ideeën die gedragen worden door liefde</i>	
<i>Troosten en getroost worden</i>	
<i>Mensen opvissen, ja, maar niet om het even hoe</i>	
6 - Hoe moet ik mijn leven in handen krijgen?	75
<i>'Wees jezelf, word jezelf', maar hoe doe je dat?</i>	
<i>De wil is een motor</i>	
<i>Wat wil die ander van jou?</i>	
<i>Dingen doen die je zelf niet wil</i>	
<i>Slaaf van de wil van de ander?</i>	
<i>De wil in jezelf is de staf in de hand van de heilige</i>	

*En als je je wil verliest?
De dood
De wil maakt schoon schip
Kan ik mijn wil aanpassen?
De wil mag nooit tot rust komen
De wil is een mysterie
De wil van God
Is het wel goed wat ik zelf wil?
Niet mijn wil ...
Je krijgt aansluiting op het heel grote leven
Oude mensen die niet meer willen leven
De wil, het dynamische gebeuren in de mens
God, wat wil je?
De stilte willen
De wil: bijna het moeilijkste om te begrijpen
Een dynamische stilte of een lege stilte?
De gerichte stilte zal haar uitstraling niet missen
In de stilte kan je weten wat je wil
Kiezen waar je één mee wil worden
Als je voor het eerst in de stilte komt*

7 - De aarde: lichaam en derde oog

93

*Kan je je goed voelen op deze aarde?
De belofte van deze aarde
De energie van deze aarde in ons
De intelligentie om voor zichzelf te zorgen
Het lichaam is een kneedbaar instrument
Een groei van levens
De heel grote stap die ieder mens moet proberen
te zetten in zijn leven
Op de juiste manier sterven
Leren vertrouwen*

*Een andere geboorte op deze aarde
Tussen twee kasten in gewrongen zitten
Door die ene stap gered
Het leven gaat met sprongen
Met iedere ziekte leven
Het contact met je lichaam
Tot één minuut vóór je dood blij zijn met je lichaam
Het wonder van de lichamelijke
Het punt tussen de wenkbrauwen
Een bewustzijnsverruiming op lichamen gebied
Lichamelijke vraagt samenzijn
Hoe met het lichaam omgaan?
Het ritme van je lichaam
Trainen op uitzonderlijke omstandigheden
Verslaving*

8 - De wereld van het hart

117

*Sprookje
De hemel is in je hart
Hemel en aarde vermengen
Elk moment van de dag weten wat je moet doen
Kan de ander het in mijn plaats doen?
De grootste waarheid
Het hart openbaart
Er is geen ander centrum
Een begin van de weg
Het hart is veel meer dan een fysiek instrument
Alle dingen komen uit het hart
Tijd en ruimte overwinnen
Vibhuti
Leven is vuur
De eerste vlammetjes*

215

*De vurige wereld
Ik richt Mij niet tot je denken
Je gevoel zal veredelen
De transformatie van het fysieke lichaam
De transformatie van het denken
Het hart weet
Een leven zonder hart is geen leven*

9 - Een taak in het leven

135

*De wereld herscheppen
Je leven wordt anders
Zoals het hart vroeger ooit heeft gesproken*

Vraag: Hoe kan men de energieën
op hun plaats krijgen om op zijn weg te komen?

137

*Energie is een stukje van de weg
Energie is altijd anders
Energie voelen op je lichaam
Je komt in de subtiele wereld
De openheid
Het leven kunnen aanvaarden
Het Goddelijke een plaats geven
Waar grenzen vervagen en wegvallen
Leven met de toekomst
Tot zuiverheid komen*

10 - Wie ben ik?

151

*Mijn hulp zal er zijn
Heel veel mensen zijn met zichzelf bezig op de
verkeerde manier*

Risico's nemen
Het punt van zelfkennis
Realisatie is vertrouwen
Zelfuitdrukking is de volgende stap
Door de stilte gaan
Meditatie
Ommezwaai
Vanuit het gevoel leven is een bron van verdriet
De echte mystiek is het vuur
Door de kennis gaan
Het niveau van de mensheid in haar geheel

11 - De zonnekracht binnen de materie 165

Kracht komt uit God
In de materie, los van het Goddelijke
Het juiste perspectief
Je kan leren wat het Goddelijke in je leven doet
Verschillende werelden die nauw samenwerken
De goddelijke kracht: een eenheidsprincipe aan het werk
Een zon binnen de materie: dat is wat Avatars doen
Naar de diepte gaan en terugkeren
Het is de eenvoud die bouwt
De gelukkigste koppels ...
Het hart heeft de polariteit in zich
De eenheid van deze aarde
Waar wordt vrede gevonden?

12 - Handleiding om van je hart
een schatkamer te maken 177

Nooit meer alleen
Omgaan met vuur

*Hoe omgaan met de wereld?
De bedoeling is dat je kiest
Je verzameling uitbreiden
De ziel van de medemens
De Meester kijkt met het hart
De meeste mensen zijn niet wakker
Kunnen kiezen en niet kunnen kiezen
Wakker schrikken
Je kan nooit oordelen
Kan ik een andere mens wakker maken?*

13 - Over het einde van de weg

189

*Over vreugde
De gedachte is een voertuig
Over deugd
Over waarheid
De gedachte op zich: je er niets van aantrekken
Over 'healen' en heiligheid. Het 'OM'*

14 - Jij en de anderen

199

*Met God bezig zijn, de rest is niet van belang
Het leven is één
Samen onderweg
Voorzichtig, breekbaar
Vorbij de gevoelens*



MAYIL Publishing House

Reeks Morya Wijsheid

De volledige reeks 'Morya Wijsheid' bestaat uit 9 boeken:

- 1 - Bewust handelen
- 2 - De weg van eenvoud
- 3 - God woont in je hart
- 4 - Vertrouwen in jezelf
- 5 - Het woord in de stilte
- 6 - Ontmoeting met Engelen
- 7 - De grote ontdekkingsreis
- 8 - In het centrum van je leven staan
- 9 - Het overvloedige leven

Reeks Morya Kracht

Na de vervollediging van de Wijsheid-serie werd een nieuwe reeks gestart: 'Morya Kracht'. Het eerste boek van deze reeks verscheen in 2010: "Kiezen om jezelf te zijn"

Morya's 'meditatie voor de volle maan'

Elke maand geeft Meester Morya een bezinningstekst ter gelegenheid van de volle maan. Sinds 2001 verstuurt Mayil deze meditatie per email naar verschillende duizenden mensen in de vorm van een e-nieuwsbrief. Vraag zelf ook gratis het 'eNieuws' aan via: www.mayil.com

Morya luister-cd's

Meester Morya geeft nog steeds af en toe live cursussen in aanwezigheid van een groep toehoorders. Het zijn deze cursussen die later verschijnen in de vorm van dit boek. Deelnemers ondervinden vaak helende effecten van het luisteren naar Meester Morya, en vaak worden innerlijke vragen al snel perfect beantwoord.

Voor wie niet aanwezig kan of kon zijn bij deze dagen, zijn er de 'Morya luister-cds', met fragmenten van de meest recente cursussen in België en Nederland. De stem van Geert is aangenaam om naar te luisteren en klinkt verrassend dichtbij; de stroom van woorden die hij spreekt draagt de energie van Meester Morya en neemt je mee op een innerlijke reis naar vernieuwing en inzicht.

- 1 - God ik hou van Je
- 2 - De vreugde van het samen Zijn
- 3 - De logica van het hart

Reeks Morya Bezinning

Ten slotte is er ook de reeks 'Morya Bezinning'. Dit zijn kleinere boekjes met korte teksten, enkele van de groepsboodschappen die Meester Morya tijdens openbare programma's geeft. Voor de inspiratie van elke dag, als basis voor meditatie, als orakel bij vraagstelling of als spirituele metgezel onderweg.

Voor onze nieuwsbrief
en meer informatie over alle publicaties
van Mayil Uitgeverij:

www.mayil.com

Voor meer informatie over Meester Morya:

www.morya.org

Wenst u op de hoogte te blijven?
Bezoek **www.mayil.com** en **www.morya.org**
en vraag het eNieuws aan.