

God woont in je hart

Morya Wijsheid 3

Geert Crevits



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Woord vooraf

God woont in je hart en je kan Hem daar vinden. Dit is een waarheid van alle tijden. Soms vergeten, verleerd, verwaarloosd, verboden, verbrand, onwettig, verdrukt; toelating vragen, de prijs betalen, terugkomen, herbeginnen, nu eens de herder, dan weer het schaap. Nieuwe hoogtes, heel veel licht, heel veel zachtheid, samen met de Meesters, de genade.

Deze derde zogenaamde ‘cursus Levensverdieping’ werd vastgelegd op een viertal audiocassettes in de loop van drie namiddagen, 13 juli, 3 en 24 augustus 1994. Geert sprak deze vierenveertigduizend woorden, vanuit een zuiver bestendig innerlijk contact met de Meester Morya, in aanwezigheid van een groepje mensen.

In 1997 is dit in boekvorm verschenen en was prompt uitverkocht. We zijn blij met de heruitgave. Deze tweede editie heeft een nieuwere vorm gekregen met minder titels en meer stijl.

Lydia Crevits
13 mei 2010



5 - Liefde houdt nooit op te werken

Antwoord op 11 vragen van mensen die aanwezig waren bij het inspreken van wat later dit boek zou worden.

Vraag en antwoord

Hoe kom je tot een onzelfzuchtige liefde?

Je denkt dat je iets goeds doet, maar vaak zit er iets anders achter wat met je 'ik' te maken heeft.

Liefde is een bron

Elke liefde is een liefde uit God, je kan geen onderscheid maken tussen een zuivere en een minder zuivere liefde. En toch is wat de mens liefde noemt, dikwijls geen liefde. Op die manier kan je dus wel een onderscheid maken. Maar als je het over liefde hebt, is liefde op zich zuiver en kan ze ook niet anders dan zuiver zijn. Dus, waar je met liefde te maken hebt, heb je met het Goddelijke te maken

in jezelf. Dit is vaak de heel grote ervaring van mensen, dat ze liefde kunnen beleven en dat ze liefde mogen en durven beleven. Want er is een grote kracht voor nodig om dit in je leven te durven plaatsen. Wanneer je met liefde omgaat, dan ga je om met het Goddelijke, dan ga je om met het diepste van je zelf, want in het zelf is er een bron die altijd vloeit en die altijd in contact is met het Goddelijke. Als de mens in zichzelf duikt en naar de diepste bron van zijn bestaan reikt en van daaruit probeert te leven, dan is daar onmiddellijk de liefde. Het kan niet anders. Wie in zichzelf duikt en het contact maakt met zijn innerlijk, zit in liefde gebaad en geborgen. Liefde op zich is een bron. Liefde is nooit eindigend. Liefde is met alles bezig en in alles verwickeld en liefde maakt dat ze zichzelf tot uitdrukking brengt op een steeds nieuwe manier.

Aan de vruchten kent men de boom

Je kan dus van buitenuit niet zien wat echte liefde is, want liefde is de binnenkant van de dingen. Als je iets doet vanuit liefde, kan het er aan de buitenkant precies hetzelfde uitzien als iemand die niet vanuit liefde werkt. Daar kan je geen onderscheid in maken. Wie naar de buitenkant van de mens kijkt, kan niet zien of die mens wel of niet met liefde bezig is. Mensen willen dikwijls aan de buitenkant zien of er liefde mee gemoeid is of niet en dan vergissen ze zich soms in iemand. Liefde bewijst zichzelf.

Liefde is liefde, omdat ze liefde is, zo eenvoudig is dat. Wat liefde doet, blijkt achteraf waarheid in zich te dragen, schoonheid in de werkelijkheid te brengen en alle mogelijke vormen van grootheid in zich te dragen. Wie met liefde bezig is, gaat stilaan vanuit de innerlijkheid tonen wat de resultaten zijn van deze liefde. Want wie met liefde omgaat, bewerkt schoonheid, bewerkt vrijheid, bewerkt grootheid in het leven. En aan de vruchten kan je dat dan wel zien. Wat de mens gaat doen, wordt ineens duidelijk voor een ander, als het liefde is of vanuit liefde komt. Dus, wie dingen doet, kan voor zichzelf weten dat het uit liefde is, wanneer hij de diepste bron in zichzelf raadpleegt en van daaruit probeert te leven.

Mensen die niet liefdevol zijn weten dat ze tekortschieten

Dit leven dat de mens dan naar liefde toe leeft, is een leven van streven, van verwerkelijken, van dingen doen vanuit de liefdesbron. En op zichzelf wordt het stilaan duidelijk. Hij kan niet van de eerste keer de heel zuivere, pure liefde beleven. Want er is altijd een vorm die niet vanuit liefde is geboren, en waar hij dan naar streeft. Er is een groei mogelijk in de mens en deze groei maakt dat hij een steeds groter en een dieper contact heeft met deze liefdesbron. Maar liefde op zich is onveranderlijk, eeuwig en kan dus niet evolueren. De mens wel. De mens kan in meer of mindere mate vanuit liefde proberen te werken. Soms werkt hij uit liefde, soms doet hij goede dingen, en

soms werkt hij niet vanuit liefde. En dat kan gemengd worden ook: min of meer liefdevol zijn. De mens die niet vanuit liefde werkt, werkt op een totaal andere manier: hij houdt absoluut geen rekening met het Goddelijke. Hij kan ook geen rekening houden met het Goddelijke. Rekening houdend met zichzelf, is hij onderweg om te leren wat het is liefdevol te zijn. Wanneer hij vanuit 'zichzelf' vertrekt, niet uit de diepte van zichzelf waar zijn goddelijke kern is, maar laten we zeggen vanuit zijn verlangen, zijn gevoelens, vanuit zijn denken - wat hij denkt dat er plaats zou moeten kunnen grijpen - dan is hij altijd nog maar met een klein beetje van de dingen bezig waarmee hij bezig zou kunnen en zou moeten zijn.

De mens die echt zichzelf probeert te zijn, gaat steeds duidelijker in de richting van het eenvoudige, van het diepere, van het liefdevolle. Wie zichzelf helemaal durft uit te drukken, kan niet anders dan vanuit liefde werken. Daar zie je dat er een streven is in de mens en dit streven moet je niet zien als iets wat gemakkelijk is. Het is een moeilijk werk. Mensen die liefdevol zijn, hebben een hele weg afgelegd en hebben in zich een oneindigheid tot stand gebracht. De mens die niet liefdevol is, weet dat hij tekortschiet. Dit is dan het moeilijke, dat hij, als hij eenmaal naar zichzelf kijkt en weet dat hij daarin tekortschiet, ontgoocheld is zowel in de wereld als in zichzelf. En dan heeft hij de moed niet om nog vooruit te gaan. Soms kan dat zo pijnlijk zijn en zo prangend, dat een

mens zich van het leven wil beroven; omdat hij niet in staat is liefdevol te zijn of niet de indruk heeft dat hij gezegend wordt door de liefde. En toch, waar het verlangen is naar de liefde, komt er liefde.

Leef een leven vol verlangen

Dat is het grote wat je moet ontdekken in het zelf: dat langs de weg van het verlangen de liefde gevonden wordt. Het verlangen zelf is niet altijd liefde, want je kan naar alles verlangen voor het zelf, en dit is niet in tegenstelling met de liefde, maar het is nog geen liefde. Dat verlangen moet groeien, moet toenemen.

Probeer een leven te leven dat vol verlangen is en niet een leven dat zonder verlangen is - dit heeft men wel eens verkeerd begrepen. Men heeft geprobeerd het verlangen van de mens uit te schakelen om dan te zeggen dat hij liefdevol moest zijn, maar zonder verlangen. Neen, wie verlangt naar zoveel dingen in het leven, zit in een verkeerde beweging omdat hij ontgoocheld zal worden, maar hij zal het verlangen groter laten worden. En dit op zich is positief, want wie veel verlangt, zal veel krijgen. Wie altijd maar verlangt naar het mooiste, het beste, het edelste - vul maar in - die komt uiteindelijk in de liefde terecht, want niets is volmaakter dan de liefde. Niets is schitterender dan de liefde, niets is meer in staat om de wereld te veranderen dan de liefde. Het ligt in de lijn van

het verlangen van de mens dat hij uiteindelijk in het allergrootste verlangen komt, in de liefde zelf die, uit God geboren, de mens vervult. Want wie in liefde terecht komt, met liefde leeft en vanuit liefde handelt, krijgt een echte voldoening in zijn leven: hij krijgt de volheid.

Als je vindt dat je gelukkig wordt in je bestaan, dan ben je in de richting aan het gaan van liefdevolle handelingen, liefdevolle gedachten, liefdevolle verwerking. Hoe meer liefde er in je leven komt, hoe dichter je bij je eigen geluk en bij het geluk van anderen evolueert en hoe meer je in staat bent het grote, het oneindige in je leven te zien. En wanneer je daar eenmaal van geproefd hebt, kan je bijna niet anders meer dan van daaruit te leven.

Het onderscheid leren tussen menselijk en goddelijk

Dit is dan het grote onderscheid dat je kan maken: wanneer je eenmaal liefdevol bent, smaakt het andere allemaal veel minder. De menselijke liefde smaakt minder, het voedsel smaakt minder, de gedachte smaakt minder, het gevoel smaakt minder, je krijgt een soort verveling. Dan moet je niet zeggen: "Deze wereld wordt vervelend." Neen: het gevoel over deze wereld wordt anders. Want je zal zien dat er zoveel meer is vanuit het Goddelijke, vanuit de liefde zelf. En dit vervangt in deze groei geleidelijk de onechte liefde - dat wat mensen liefde noemen maar wat geen liefde is. Liefde op zich, als ze eenmaal geboren

wordt, is voor zichzelf voldoende. Ze laat alles schitteren, alles krijgt zijn glans, alles krijgt zijn werkelijke toedracht. Alles wat vanuit liefde geboren is, maakt dat de mens niets anders nodig heeft dan God in zijn leven. Dan pas kent hij de ware liefde, omdat hij God kent. 'God is liefde' is een heel oude spreuk en dit wordt bewaarheid wanneer de mens het Goddelijke beleeft. Dan is hij voldaan en dan kent hij de liefde. Maar wie het Goddelijke niet kent en wie onderweg is en een begin maakt met het kennen van het Goddelijke, is onderweg met het ontdekken van het zelf. En de mens die zichzelf ontdekt, kan op de eerste plaats in de aandacht komen van wat echte liefde is. Hij kan in de beweging komen van de liefde.

Liefde op zich zal alles wat ze aanpakt veranderen, transformeren. Want alles wat door de liefde geraakt wordt, komt ineens dichter bij het zelf te staan. De mens die een medemens ontdekt die liefdevol is, begint aan zijn eigen ontwikkeling te denken, en te denken dat hij ook zo zou kunnen en moeten zijn. Want hij raakt erdoor in de ban.

Mensen die liefdevol zijn, hebben een onverklaarbare aantrekkingskracht en een onverklaarbare energie in zich, zodat ze duidelijk maken wat het kan zijn te leven vanuit het Goddelijke. Wie dit ziet en leert zien, wordt naar de liefde getrokken. De liefde is dan het verlangen dat overstegen wordt, want het verlangen dooft uit en wordt vervangen door voldaanheid. En de voldaanheid is

Inhoud

Woord vooraf 5

➤  1 Een klein en een groot leven 7

Hemel en aarde kunnen niet zonder elkaar gezien worden, het is één geheel. Eigenlijk zitten de werelden door elkaar. De mens is van de aarde en van de hemel. Waarom is hij soms zo verdrietig?

Op deze aarde leeft de mens met geheimen. Het grootste geheim in ons leven is de liefde.

➤  2 De weg van loslaten 21

De moeilijke weg is gemakkelijker...

Over samenleven en elkaar toch loslaten.

De betekenis van meditatie

Wat als de ander helemaal verkeerd bezig is?

Over goedheid.

“Het zou allemaal anders moeten zijn ... in mijn leven”

Korte bezinning

➤  3 Het koninkrijk van God 43

Dit hoofdstuk gaat ... over de subtiele frisheid die je in je hart kan voelen; over de echte band met de ander, en dat je leven niet mag laten bepalen door die ander.

Over bidden voor je kinderen zonder dat ze het weten, en tot Wie je kan bidden.

Over het reinigen van de gedachten en het herscheppen van de wereld.

*Over gevoelens en hun onbestendige lading.
Over de energie in de menselijke stem, de energie in de
woorden. Over zwijgen.
Over zich openstellen voor de Meester, het mystieke huwelijk
en de parel die uit God komt.*

→  4 Het oneindige Zelf 73

*Dit hoofdstuk gaat over het volgende:
De vormen die het zelf omkleden.
In eenvoud wordt het zelf zichzelf.
Buigen voor de ander.
Je ware naam.
Maya.
Het trauma.
Omgaan met ervaringen.
Wat de mens denkt, dat wordt zijn werkelijkheid.
De geestelijke mens.
De transformatie.
De regeringen van deze aarde.
Leren omgaan met energie.*

→  5 Liefde houdt nooit op te werken 91

*Antwoord op 11 vragen van mensen die aanwezig waren bij
het inspreken van wat later dit boek zou worden.*

Vraag: Hoe kom je tot een onzelfzuchtige liefde? Je denkt
dat je iets goed doet, maar vaak zit er iets anders achter
dat met je 'ik' te maken heeft. 91

*Liefde is een bron
Aan de vruchten kent men de boom
Mensen die niet liefdevol zijn weten dat ze tekortschieten
Leef een leven vol verlangen
Het onderscheid leren tussen menselijk en goddelijk
Tot je uiteindelijk één bent met God*

Zonder liefde ben je eenzaam

Sentiment is nog geen liefde

Liefde neemt alles in zich op en transformeert het

Vraag: Wat is de betekenis van heiligen, vb. Sint Jozef? 105

In het huis van St Jozef was er plaats voor het Goddelijke

Verblijf in het gezelschap van heiligen

Vraag: Waarom is de hele ontwikkelingsweg noodzakelijk?

Waarom zijn we niet volmaakter op deze aarde? 109

Vraag: Waar is het voor de eerste keer misgegaan?

Bij Adam en Eva? 110

Vraag: Ik heb regelmatig Getuigen van Jehova aan de deur.

Hoe moet ik hiermee omgaan? 114

Vraag: Wat is de betekenis van charismatische groepen? 116

Vraag: Ik heb de ontmoeting met Moeder Amma ervaren als

een heel diep contact, een innig iets dat nog even is gebleven

nadien, maar dan is weggeëbd. Hoe kan ik maken dat dit

ervaren er altijd is? 119

Vraag: Er is een negatieve ervaring uit mijn verleden die mij
niet loslaat en waar ik voortdurend last van heb.

Wat kan ik daaraan doen? 123

Vraag: Wanneer maak je de keuze vanuit het denken,
en wanneer vanuit het hart? 125

Vraag: Hoe kan ik weten of ik een keuze maak vanuit

mijn hart of vanuit mijn gevoelens? 128

Vraag: Ik wil mijn best doen om 'spiritueel' te worden,

maar ik vind het allemaal zo moeilijk. Vooral het

dagelijks leven in combinatie met spiritualiteit.

Hoe krijg ik begrip van het leven? 133

De bedoeling is dat we alles leren begrijpen

Waarom moet de mens zoveel?

Je eigen leven wassen

Het gevecht met God
De oorzaak van echt verdriet
Depressie als gevolg van hypnose
Hoe omgaan met postnatale depressie
Als je kan aanvaarden dat er bepaalde wetten zijn
Over wenen
Verdriet en persoonlijke wil
Hoe meer materialisme, hoe minder inzicht
Hoe meer ziel, hoe meer zekerheid
Mijn vredewens heeft vleugels
De aarde wil vrede
Samenwerking met de Hiërarchie
De zegen van Meester Morya

✧ 6 Samenleven met de Meesters 149

Het moeilijkste is het kijken naar jezelf
Gedachten, woorden en energie van de Meester
Een weg afleggen naar het licht dat Ik jullie zal sturen
Als je ergens op kan bouwen, dan is het op de Hiërarchie
Het oude moet geen grote betekenis blijven houden
Het feest van het samenzijn in liefde
De lijn van vooruitgang trekken
Durf te leven vanuit de Hiërarchie
Heb geen haast
Leer te leven met de engelen
De kracht van het gebed
De grote betekenis van samen mediteren
Blijf nuchter bij alles
Het geduld wordt beloond, niet het werk

Vraag: Wat bedoelt Meester Morya met: durven leven met de kracht van Christus? 165
Een openheid maken opdat de Christus door jou zou kunnen leven

➤  7 Vragen rond sterven 169

Vraag: Kunnen we iets doen voor overledenen?
Wat is beter: begrafenis of crematie? 169

Aanwezig zijn bij de stervende

Het sterven zelf

Begraven of cremeren

Gebeurtenissen rond het sterven

De afbraak van de subtiele lichamen

Vraag: Als iemand sterft, gaat hij dan naar het licht toe?
Sommigen beweren dat, als je gedoopt bent in de Kerk,
dit je weerhoudt om naar dat licht te gaan, omdat de
structuur van de Kerk zich niet echt richt naar
die Hiërarchie, naar dit licht. 175

Vraag: Mensen die meer wisten vroeger, werden vaak
op de brandstapel gezet. Waarom is dat gebeurd? 177

Vraag: Wat gebeurt met een moordenaar? Gaat hij naar het
licht, wordt hij opgevangen of blijft hij ergens hangen? 183

➤  8 De ziel openbaart je diepe verlangen 187

*Kracht wordt naar je toegestuurd. Vraag en jou zal gegeven
worden.*

Het kwaad ontgoochelt de mens.

Verlang naar de echte waarden.

*Vraag de Christus in je hart te komen, wordt open komen voor
Zijn genade, leef met Hem op deze aarde*

Probeer ruimer te kijken in alle mogelijke richtingen

Nieuwe groepen en de steun van Morya



Bezoek onze website
en vraag het eNieuws aan:

www.mayil.com

Internationale website in alle talen
van en over Meester Morya:

www.morya.org