

Het woord in de stilte

Morya Wijsheid 5

Geert Crevits



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord

“Dit boek gaat over het overweldigend belang om je eigen innerlijk aan het woord te laten, als een weg van vervolmaking en volmaaktheid.”

De eerste druk van Levensverdieping 5 was prompt uitverkocht en moest jaren wachten op deze tweede uitgave. Maar het werk van en met de Meesters vordert gestaag. Elke maand geeft Meester Morya een Vollemaan boodschap die online wordt verstuurd naar duizenden mensen, in verschillende talen. Ook de persoonlijke boodschappen gaan verder en deze ervaring is een hoogtepunt in het leven van veel mensen.

In deze Nieuwe Tijd met zijn explosie aan informatie staan de boeken van Morya op zich. Een Meester van Wijsheid aan het woord, in alle zuiverheid en kracht. Dat hoeft geen betoog.

In een telepathisch contact heeft Geert de inhoud van dit boek uitgesproken op drie avonden in Brugge, op 7 en 21 oktober en 4 november 1994, met 17 mensen erbij.

Dit boek gaat duidelijk over telepathie en zoals in de vorige inleiding staat: over ontroering, poëzie, vrijheid, schoonheid, over het contact met de subtiele wereld en verder met de goddelijke wereld. De innerlijke werelden zijn bronnen van inspiratie voor het gesproken en geschreven woord. Ze laten vreugde opwellen voor wie stil kan zijn. De Meester helpt ons op weg naar bewustzijn en onderscheidingsvermogen.

Dankbaar voor dit beslist ongewoon boek

Lydia Crevits

29 januari - gedichtendag 2009



3 - De woorden die in je hart komen

De voorwaarden om de woorden te kunnen horen

Telkens als je woorden gebruikt, bedenk dan dat je ze zelf niet hoeft te maken. Dus als je ze zelf niet maakt - maar dat is heel erg moeilijk - zal het zo zijn dat ze je gegeven worden. Wees vooral heel ontspannen en dan zal je zien dat er woorden naar je toe komen. Dat lijkt eigenaardig, misschien ga je denken dat dit onzin is, maar als je het probeert, als je in je hart geconcentreerd bent en zorgt dat je niets denkt, dan zal je zien dat je toch woorden krijgt. Deze woorden zijn heel belangrijk omdat ze vanuit hogere sferen kunnen komen.

Het betekent niet dat je ze moet zoeken. Het betekent niet dat je je daarvoor moet inspannen. Het betekent gewoon dat je bij de stilte van je eigen hart probeert te komen. Dit heeft een groot belang omdat je daardoor het fundament van je leven leert vinden.

Als je in je eigen hart gaat en daar de stilte kan bewaren en kan wachten tot er woorden naar jou komen, dan zullen het andere woorden zijn dan je ooit in staat bent zelf te bedenken. Weet dat dit heel reëel is en dat dit heel goed mogelijk is voor ieder mens. Maar het is een weg. Het betekent dat je probeert op te komen voor jezelf, dat je probeert jezelf te zijn in alle mogelijke omstandigheden, dat je rechtvaardigheid betracht en dat je vooral zoekt naar waarheid.

Als je deze voorwaarden vervult, dan zal het zijn dat je heel gemakkelijk tot in je hart kan komen en dat je daar heel gemakkelijk de woorden kan vernemen die naar je toe komen. Je zal begrijpen dat ze vanuit een andere werkelijkheid naar je toe komen. Dit zal jouw leven voor een deel herscheppen. Wanneer je deze woorden kan volgen, zullen ze een heel diepe betekenis toevoegen aan je leven en daardoor vind je jezelf op een nieuwe manier. Het is je taak te proberen jezelf te vinden. Maar je zal jezelf vinden op nog een andere manier.

De woorden behoren tot de ervaring van het zelf

Het zelf op zich is oneindig. Vandaar dat je niet kan weten wat het zelf betekent totdat je de ervaring hebt van het zelf. De woorden die naar je toe komen vanuit de diepte van je eigen bestaan behoren tot de ervaring van het zelf. Iedere mens ligt verzvolgen in deze diepte als

een schat die ondergegaan is in de zee. Deze diepe schat moet terug naar boven gebracht worden door de inspanning van de mens zelf. De inspanning die hij te leveren heeft, is om te proberen in de stilte te komen van de diepte van de oceaan. Zo kan Ik het uitdrukken.

Probeer in de duikerklok van je eigen bewustzijn te gaan en neer te dalen in je eigen bewustzijn. Zo kan je alles wat rond je is laten gaan en de vrede van je eigen hart betreden en daar zien wat naar voren komt. Je hoeft daar geen inspanning voor te doen. Je hoeft je alleen maar te laten zinken tot in de diepten van je eigen zelf en te weten dat je daarmee een weg aflegt die je kan herhalen. Het is een experiment dat je verschillende keren moet uitvoeren voor je beseft wat je aan het doen bent.

Een gewoonte, net als ademhalen

Als je voor het eerst in je eigen hart probeert te komen, zal het zijn dat je daar niet in slaagt omdat je aan de oppervlakte blijft drijven. Je durft niet naar de diepte te gaan omdat je denkt dat je dan zal verdrinken. Zo is het niet. Het is een kwestie van gewenning, net zoals leren zwemmen en duiken. Het is een totaal andere ervaring, maar het is geen gevoelservaring.

Het is het contact met het leven zelf. Benader het leven dat in je bruist als iets wat waarneembaar is en wat je



8 - Met jezelf bezig zijn

Jezelf ontwikkelen

Iedere keer dat je met jezelf bezig bent, over jezelf nadenkt en vanuit jezelf dingen gaat doen, kent je leven een verdieping van begrip. Hoe meer je met jezelf bezig bent in je innerlijkheid, hoe meer je je leven verdiept. Zo eenvoudig is het en toch is het niet eenvoudig. Wanneer Ik zeg 'eenvoudig', dan betekent dat dat je jezelf ontwikkelt alleen al door met jezelf bezig te zijn. Veel mensen weten dit niet. Het is uiterst eenvoudig en toch weten ze dit niet, omdat ze bijna altijd naar de dingen gekeerd zijn die buiten zichzelf liggen en zichzelf daar dan niet in zien. Probeer jezelf daarin te zien, in alle omstandigheden, ook wanneer je spreekt, ook wanneer je slaapt, ook wanneer je met dingen bezig bent die niet horen, ook wanneer je bezig bent met fouten maken of wat dan ook. Kijk naar jezelf, naar het innerlijke van jezelf, welke gevoelens je hebt terwijl je aan het handelen bent, terwijl je aan het slapen bent, terwijl je met de

dingen bezig bent in je werk, terwijl je luistert naar anderen. Dit is allemaal een training. Eenvoudig, maar niet gemakkelijk.

Jezelf zien als een ladder

Het is belangrijk dat je daar aandacht aan geeft: ‘wie ben ik? Waar sta ik? Waar ga ik naartoe? Wat wil ik in mijn leven?’ Dat zijn grote vragen en daardoor kom je steeds dieper in jezelf en ben je meer betrokken bij jezelf.

Het is zo dat mensen je dikwijls afleiden van jezelf en dat ze je aandacht vragen. Het zou kunnen zijn dat je gezin zoveel van je aandacht vraagt dat je er bijna nooit toe komt om met jezelf bezig te zijn. Toch kan die moeilijkheid overstegen worden in welke situatie dan ook. Denk nooit dat het onmogelijk is om met jezelf bezig te zijn. Je kan altijd de richting van je aandacht veranderen en je kan altijd kijken naar wat er gebeurt wanneer je met jezelf bezig bent.

Met jezelf bezig zijn betekent niet dat je egoïstisch bent. Integendeel, het betekent dat je jezelf ziet als een ladder, dat je omhoog en omlaag kan gaan. Wanneer je jezelf leert kennen, zal je zien dat je altijd met een bepaald facet van jezelf bezig bent, met het facet dat je als het ware tegengaat. Het kan zijn, als je naar jezelf kijkt, dat je dan denkt dat je niet goed bent en dat moet je eerst en

vooral proberen af te leren. Je moet weten dat de mens op zich goed is, dat jij dus op de eerste plaats goed bent. Dit is een heel grote waarde die je daarmee ontdekt. Ga ervan uit dat je goed bent en niet dat je slecht bent en daardoor krijg je een nieuw perspectief in je leven. Als je ervan uitgaat dat je goed bent, dan kan je jezelf ontdekken.

De aarde is een goede sfeer

Als je ervan uitgaat dat je slecht bent, dan kijk je op de verkeerde manier. Dan ga je in de aanval tegen alles wat goed is, want dan zie je ineens: 'ik doe dit en dat en dat', en dan vind je dat niet goed en probeer je jezelf te veranderen. Nee, kijk naar wat er goed is in jou en ga ervan uit dat wat spontaan naar voren komt, dat dat goed is. Als je het zo aanpakt, zal je ineens meer zien van de kwaliteiten die er in jou zijn en dan zal je geloof hechten aan alles wat je doet. Het kan zijn dat je verkeerde dingen doet maar dat is niet erg. Dan zal je zien: 'uiteindelijk komt het toch goed want ik kan eruit leren.' Zo moet je het dus zien: als je fouten maakt, dat je daaruit kan leren. Maar veroordeel jezelf niet.

Als je jezelf niet veroordeelt, zal je leren begrijpen dat je ook de anderen niet moet veroordelen, dat je mild kan staan tegenover de anderen, welke fouten ze ook maken. Probeer jezelf te zien met een goedheid en vanuit een goedheid en probeer mild te zijn voor jezelf. Zodra je dat

Inhoud

<i>Voorwoord</i>	5
1 - Omgaan met dit boek:	
het woord vanuit het Goddelijke	7
<i>Je wordt geleid in dit boek</i>	7
<i>Als je het woord tot je laat doordringen</i>	8
<i>Als je zelf woorden vanuit liefde kan spreken</i>	9
<i>Als je verder gaat met deze woorden</i>	9
<i>Als je de woorden in je hart kan bewaren</i>	10
<i>Als je het woord laat leven</i>	11
2 - Omgaan met het woord: een leerproces	13
<i>Als je niet oordeelt over wat mensen zeggen</i>	13
<i>De woorden vanuit God en de woorden vanuit de mens</i>	14
<i>Als je bewust leert omgaan met de woorden</i>	15
<i>Het woord behoort tot de subtiele werelden</i>	15
<i>Als je verder gaat met het woord dan je gewend bent</i>	16
3 - De woorden die in je hart komen	19
<i>De voorwaarden om de woorden te kunnen horen</i>	19
<i>De woorden behoren tot de ervaring van het zelf</i>	20
<i>Een gewoonte, net als ademen</i>	21
<i>Ontmoetingen met wezens die niet tot deze aarde behoren</i>	23
<i>De getransformeerde woorden teruggeven aan de ander</i>	23
<i>Innerlijke ervaringen noteren en wachten</i>	24
<i>Met wie kan je de schat van je hart delen?</i>	25
<i>Wat je niet kan zeggen, kan je wel opschrijven</i>	27
216	

Inhoud

<i>Zo stil dat je je geheugen erbij kan halen</i>	27
<i>Een weg die over rozen gaat</i>	28
<i>Je wordt vurig</i>	28
<i>Schrijven vanuit de subtiele werelden</i>	29
4 - Poëzie	31
<i>Ik zal je steunen</i>	31
<i>De woorden zullen je gegeven worden</i>	32
<i>Jezelf worden en in jezelf blijven geloven</i>	32
<i>Laat de stilte de stilte zijn</i>	33
<i>Een verlicht denken</i>	34
<i>Verzoening met alle elementen uit je bestaan</i>	35
<i>De poëzie toelaten</i>	35
<i>De ontroering van het Goddelijke</i>	36
<i>De ellende van de wereld betekent een vraag naar perfectie</i>	37
<i>Om deze aarde te kunnen verlaten</i>	38
<i>Een pad van openbaring</i>	38
5 - De vlucht van de geest	41
<i>De geest onder controle krijgen</i>	41
<i>Wat is de geest?</i>	42
<i>Er is niets wat je niet aankan</i>	43
<i>Er is geen weg te gaan, tenzij je vertrouwen hebt</i>	44
<i>Wat met depressie?</i>	45
6 - De nieuwe kinderen	47
<i>Niet om gelijk te halen</i>	47
<i>Vroom wil zeggen sterk</i>	48
<i>De parel in de lotus</i>	48
<i>Het zwaard hanteren</i>	49
<i>Wat gezegd is, zal komen</i>	50
7 - Kijk naar de grote lijnen op de wereld	51
<i>De slaap als poëtisch experiment</i>	51
<i>Contacten in de slaap</i>	52
	217

<i>Voor een ritme zorgen in het leven</i>	52
<i>Een ander ritme voor het hele volk</i>	53
<i>Spirituele groepen internationaal</i>	54
<i>Hoe ziet de toekomst eruit?</i>	55
<i>Je bent niet verplicht om eraan deel te nemen</i>	56
<i>Opvangen en getuigen</i>	57
<i>De scholen zullen niet klaar zijn</i>	57
<i>De maatschappij wordt opgedeeld</i>	58
<i>Een poging tot meer eenheid</i>	59
<i>De verschillende vormen van honger</i>	60
<i>Eerst de grote lijnen, dan de details</i>	61
<i>Ga niet mee in de rampen</i>	63
<i>Contacten en telepathie</i>	63
<i>Spiegelwaarden</i>	64
<i>Een traag, lastig, soms eenzaam werk</i>	66
<i>Je kan een beroep doen op Ons</i>	67
<i>Je moet niet alleen willen staan in het leven</i>	68
<i>Samen mediteren</i>	69
<i>Samen delen</i>	70
<i>Je kan steeds opbouwen en afbreken</i>	71
<i>Wees ook blij als het fout gaat</i>	72
<i>Groepen zullen evolueren</i>	72
<i>De lijnen van liefde en de lijnen van licht</i>	74
<i>Harmonie door te vechten</i>	75
<i>Voorzichtig zijn, maar ook durven</i>	76
<i>Als je met deze teksten leeft</i>	77
<i>Er zullen altijd woorden zijn</i>	78
8 - Met jezelf bezig zijn	81
<i>Jezelf ontwikkelen</i>	81
<i>Jezelf zien als een ladder</i>	82
<i>De aarde is een goede sfeer</i>	83
<i>Weet dat je goed bent</i>	84
<i>Als je goed bent, hoef je niets te bewijzen</i>	85
<i>Mensen die met kwaad bezig zijn</i>	86
<i>Mensen die met liefde bezig zijn</i>	87

Inhoud

<i>Je wordt als een kind</i>	88
<i>Ervaringen waar het verstand niet bij kan</i>	89
9 - De stilte	91
<i>In de stilte word je opgeladen</i>	91
<i>De stilte is een hefboom</i>	92
<i>Het grappige is nooit ver weg</i>	93
<i>Niet alles wat je in jezelf vindt is van jou</i>	94
<i>Geef uitdrukking aan wat je in jezelf zoekt</i>	96
<i>Een toename van bewustzijn</i>	97
<i>De achtergrond die alles verbindt</i>	99
<i>Meer begrip voor de stilte in jezelf</i>	99
<i>Het Goddelijke gaat nooit van je weg</i>	100
<i>In het Goddelijke is alles geregeld, niets is toevallig</i>	101
<i>In verschillende werelden thuis</i>	102
<i>Eén worden met het Goddelijke</i>	103
<i>Het is geen zaak van bepaalde technieken</i>	103
<i>Groeien in de stilte van je hart</i>	104
<i>Stilaan herboren worden</i>	105
<i>Eenvoud van leven is de sleutel</i>	106
<i>God ziet de dingen als goed</i>	107
<i>De transformatie</i>	108
<i>Je kan het aanzien van de aarde veranderen</i>	109
<i>God is de grote kracht die luistert</i>	110
10 - Emancipatie	113
<i>Word niet opnieuw zoals vroeger</i>	113
<i>Het begrip van jouw leven komt eerst</i>	114
<i>Hardnekkige structuren</i>	115
<i>Door jou kunnen anderen ook vooruit</i>	117
<i>Bepaal zelf je doel</i>	117
<i>Een groot werk in de stilte</i>	118
<i>Starten in het dagelijkse leven</i>	119
<i>Je moet je niet nader verklaren</i>	120
<i>Tot je de woorden krijgt</i>	120
<i>Open komen voor vernieuwing</i>	122
	219

11 - De vrijheid van de kinderen Gods	125
Vraag: 'De spiegelsfeer'	125
<i>Het moederaspect</i>	125
<i>Een gelegenheid om zichzelf te leren kennen</i>	126
<i>De persoon wordt bevestigd in de spiegelsferen</i>	127
<i>De echte sfeer herkennen</i>	128
<i>De ander herkennen</i>	129
<i>De wetten van liefde, ook in de sferen</i>	129
<i>Zolang men in het kwaad gelooft</i>	131
<i>De weg afleggen naar het hart</i>	132
Vraag: De gevaren van de weg	133
<i>Wees volmaakt</i>	133
<i>Het gevaar zit niet in het hart</i>	134
<i>Het is niet voor iedereen even gevaarlijk</i>	135
<i>De weg vrijmaken voor anderen</i>	136
<i>De vrijheid van de kinderen Gods</i>	137
<i>De waarheid is altijd groter dan men denkt</i>	138
<i>Je bent vrij om de weg te kiezen</i>	139
Vraag: Kinderen en spiritualiteit	141
<i>Niet dwingen in een bepaalde richting</i>	141
<i>Praten over jezelf</i>	141
<i>Niet zeggen wat je niet weet</i>	142
<i>Fijngevoelig omgaan met mensen</i>	143
<i>Een spirituele vorming in het gezin</i>	144
<i>Respect opbrengen</i>	145
<i>Als je bidt voor je kinderen</i>	146
Vraag: De evolutie van het bewustzijn	147
12 - Kijk naar de grote lijnen in jezelf	157
Vraag: Uit het denken raken	157
<i>De koninklijke weg</i>	157
Vraag: De kracht van het geordend gevoelen	161
<i>De gevoelens zijn een doolhof</i>	161

Inhoud

<i>Er is een weg uit de gevoelens</i>	162
<i>Maak je gevoelens los van de gevoelens van anderen</i>	162
<i>Leer het onderscheid te maken tussen wat je voelt, wat je denkt en je intuïtie</i>	163
<i>Je gevoelens delen met anderen</i>	164
<i>Je kan kiezen naar welke wereld je wil gaan</i>	165
<i>Het verlangen ten opzichte van jezelf</i>	165
<i>Het verlangen ten opzichte van de medemens</i>	166
<i>Het verlangen ten opzichte van de wereld</i>	167
<i>Wat valt er nog te beleven op deze aarde?</i>	167
<i>De strijd tussen twee verlangens</i>	168
<i>De kracht van de wil</i>	169
<i>De kracht uit het Goddelijke</i>	169
<i>Door nieuwe sferen gaan</i>	170
<i>De verlangens van het lichaam</i>	171
<i>Groeien in verlangens</i>	172
<i>De affectieve verlangens</i>	173
<i>Er is veel nuchterheid nodig</i>	174
<i>Creatief omgaan met gevoelens</i>	175
<i>Een structuur aanbrenge in je gevoelens</i>	177
13 - De reden van je bestaan	179
14 - Spelen met woorden	189
15 - Ik vraag je om naar elkaar te schrijven	195
16 - De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden	201
17 - Kom naast Mij staan zoals ik naast jou sta	213



Bezoek onze WebSite
en vraag het eNieuws aan:

www.mayil.com

Internationale WebSite in alle talen
van en over Meester Morya:

www.morya.org