

Ontmoeting met Engelen

Morya Wijsheid 6

Geert Crevits



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord

Dit boek gaat over licht en duisternis samenvoegen, over klank en kleur verwisselen, over de noodzaak tot werken, over zuiverheid, over tijd en aandacht voor de Aarde. Een merkwaardige uitspraak is dat je nooit afhankelijk bent van de omstandigheden; en dit heeft alles te maken met engelen, in die zin dat het op een realistische manier aanmoedigt tot het ontwikkelen van innerlijke contacten. Engelen kunnen helpen bij healingwerk, bij familieopstellingen, bij ziekte van lichaam of geest. Meester Morya brengt de engelen dichterbij op een sobere en heel liefdevolle wijze.

Geert heeft dit boek op audiocassettes ingesproken op 21 januari, 4 en 18 februari 1995. Drie namiddagen bij ons thuis in Brugge. Er waren 18 mensen aanwezig.

Het boek leent zich prachtig als basis van bijeenkomsten, om samen te mediteren en te bidden voor de mensen en voor de wereld.

Lydia Crevits - 25 januari 2009



2 - Vreugde verhoogt je bewustzijn

De aarde is volmaakt

Altijd weer komt er een vreugde in de mens wanneer hij met vreugde durft te leven. Het is niet nodig van echt vreugdevol te zijn om met vreugde te kunnen leven, want de vreugde kan je leren aanvaarden, ze is er gewoon. Als je de vreugde toelaat in je hart, in jezelf, dan is ze daar. Je mag je in de meest moeilijke en penibele omstandigheden bevinden, als je je concentreert op de vreugde die er is, dan kan je ze beleven. Het is goed om dit af en toe te doen, om die vreugde te kunnen zien en vinden in jezelf. Ze is er en als je haar gaat ondervinden, als je haar gaat leren ontdekken in jezelf, dan weet je dat ze daar ook altijd kan zijn. Je verhoogt daarmee je bewustzijn, je komt in de vreugde en je leert ook van daaruit te leven.

Er is moed nodig om vreugdevol te durven zijn, omdat je daar soms geen reden voor hebt. Er zijn zoveel dingen op

deze aarde die tegengaan en als je je daarop focust, dan kan het wel eens zijn dat je geen enkele reden ziet om vreugdevol te zijn. Niettegenstaande je dus verkeerd kan kijken - want eigenlijk is dat een verkeerd zicht op de aarde - is in de diepte de vreugde aanwezig en is de aarde volmaakt. Dit concept zou je moeten kunnen toelaten in jezelf. Dit behoort tot je eigen grootheid, tot je eigen wezen. Dit behoort ook tot het wezen van deze aarde dat je deze ontmoeting kan hebben in jezelf, dat je wat van de aarde is en wat van jou is, kan toelaten en dat je daardoor het juiste contact hebt met deze sfeer om in te leven.

Het is niet nodig te verlangen naar de hemel om vreugdevol te zijn. Nee, je moet kunnen zien dat de vreugde op deze aarde aanwezig is in jezelf en dat je ze kan ontdekken wanneer je dat wil. Zo eenvoudig is dat nu ook weer niet, maar het is wel op deze manier dat het gaat.

Dus als je de vreugde toelaat in jezelf, dan gaat er een stroom energie van je hart naar je ogen en kan je van daaruit opnieuw kijken naar de werkelijkheid. Want de vreugde zal je blik veranderen, ze zal je andere dingen leren ontdekken. Het is belangrijk om te leren kijken en de manier waarop je kijkt naar de dingen, daar gaat het om. Kijk vanuit wat diep is in je, vanuit wat werkelijkheid is in je, dan kijk je op de juiste manier naar de werkelijkheid. Vertrouw niet op het denken dat veelal het echte zien versluiert.

Omgaan met je verleden

Wanneer je leert kijken, dan zal je zien dat er een verandering komt, ook in wat je te ontdekken hebt. Veranderingen zijn er altijd. De verandering moet je leren zien en je moet ze kunnen zien met vreugde. Dingen die verdwijnen, dingen die voorbij zijn, dingen die af zijn, die afgelopen zijn; er zijn zoveel synoniemen en woorden die weer nuances brengen van dingen die beëindigd zijn en die losgelaten moeten worden. Probeer dat te zien als iets wat iets anders aangebracht heeft wat een zekere betekenis heeft gehad.

Maar als je kijkt naar je verleden, dan kan het zijn dat je met heel veel dingen bezig geweest bent die eigenlijk zonder of van weinig betekenis zijn. Laat de dingen uit je verleden in hoofdzaak voor wat ze geweest zijn. Kom er niet meer bij, tenzij als herbronning om nog feller en met meer overtuiging naar de vreugde te kunnen gaan. Als je in je verleden vreugde kan vinden, dan is dat belangrijk. Dan kan je dat altijd opnemen om je opnieuw te keren tot deze vreugde. Als je daarentegen in je verleden bronnen ontdekt van leed, van ellende, van misleiding of van dingen die je gekwetst hebben, dan moet je dat wel kunnen zien, maar je mag je daar niet in verliezen. Je zou daar zodanig mee bezig kunnen zijn dat je als het ware gehypnotiseerd bent door je verleden. Je wordt er dan ook telkens mee geconfronteerd en telkens wordt de claim op



4 - Samenwerking met de Engelen

Wie wil veranderen, wordt gesteund

Elke keer dat mensen zichzelf proberen te zijn, is er iets in hen wat protesteert. Want de mens is eigenlijk een schepsel dat voortdurend tot een vernieuwing wil komen, maar als het erop aankomt, deinst hij ervoor terug. Er is zoveel wat de mens moet veroveren dat hij dikwijls de indruk heeft dat hij nergens staat en dan maakt hij zich een beeld van wat hij zou kunnen doen. De betekenis daarvan is groot, want als je gaat fantaseren of als je een voorstelling gaat maken van wat je zou kunnen doen, dan ben je al met jezelf bezig, en dit betekent dat je een verandering in je leven teweegbrengt.

Wanneer je met jezelf bezig wil zijn en wanneer je een verandering wil aanbrengen in je leven, dan ben je van meet af aan gesteund. Dat is voor ieder mens zo. Ieder mens die wil veranderen, wordt gesteund. Weet dat er een

heel eenvoudige reden bestaat om dingen te doen in je leven, namelijk dat je iemand wil worden. En dat is zoveel als: 'ik wil vooruit, ik wil de dingen proberen te zien zoals ze zijn.' Heel veel mensen zijn op zoek naar wezenlijke zaken in het bestaan, en toch is wat naar voren komt vanuit hun eigen denken en vanuit wat ze zoeken, niet altijd het wezenlijke. Het is dikwijls een verstrooidheid. Het is soms wel wat ze zoeken, maar het geeft een verkeerd beeld. Want wanneer ze denken over zichzelf of wanneer ze een bepaald idee hebben over zichzelf, dan is het dikwijls dat ze met dat idee verder gaan en niet met hetgeen ze werkelijk willen worden of willen zijn. De hele eenvoud van het bestaan ligt erin dat men de ideeën stilletjes aan tot rust brengt in zijn eigen leven en dat men niet zozeer gaat denken over wat er allemaal zou kunnen gebeuren, maar dat men een ander project tot stand brengt, namelijk van: 'wie ben ik?' Als je de vraag stelt wie je bent, dan heb je een ander idee over het bestaan dan als je je voorstelt van: 'ik zal dit en dat en dat doen.' Je mag je nochtans voorstellingen maken, je mag jezelf projecteren, je mag dingen doen waar je denkt goed in te zijn. Je mag dus zoeken in elke richting, maar als je de vraag stelt: "Wie ben ik?" dan ben je juist bezig, dan kom je in jezelf.

Het is de bedoeling van de mens dat hij in zichzelf probeert te gaan, dat hij in zichzelf de dingen probeert te ervaren en te zien. De bedoeling is niet dat je alles wordt

op deze aarde of alles doet, want er is heel veel aanbod. Er zijn heel veel dingen die je zou kunnen doen op deze aarde, maar dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je in jezelf groeit en diegene wordt die God met jou van plan is te maken. Want God maakt de mensen op Zijn maat en op Zijn manier. Ook jij bent gemaakt door God en wanneer je dat gewaarwordt, wanneer je daarvan dingen ondervindt in je eigen leven, dan kan je heel gelukkig worden. Want God is met jou bezig, met jou bezig. Hij is altijd bezig met Zijn schepping. Zijn schepping, dat is nu, dat is op dit moment. Wanneer je ontdekt dat God met jou bezig is, wanneer je ontdekt dat er een Leven is dat zich om jou bekommert, dan kan je oneindig gelukkig zijn wanneer je dit toelaat in jezelf. Daardoor komt het dat je andere projecten kan aanpakken. Wanneer je voor jezelf opkomt en wanneer je de dingen probeert te doen vanuit jezelf, zal het altijd anders zijn, want dat zelf verandert. Het is nooit gelijk het ene moment bij het andere. Wat je er ook over mag denken, je zal zien dat er altijd een stroom van energie door je heengaat en dat deze energie een belangrijke betekenis heeft in je leven.

Bewust open komen voor energie

Probeer open te komen voor energie. Dat houdt in dat je een nieuw leven krijgt, dat je op deze aarde met een ander bewustzijn leert werken. Sommige lezers - en dit is heel

bijzonder - zijn altijd wel op een of andere manier met energie begaan geweest, en dat heeft een grote betekenis en kan ook voor anderen een grote betekenis krijgen. Als het misschien onbewust was, is het nu de tijd om daar bewust van te worden. Niet alleen wat elke lezer bewust is, maar wat alle mensen bewust zijn, heeft een betekenis. Je moet eens nagaan in jezelf of je energie kan voelen. Het is heel belangrijk dat je je daarop concentreert. Het is niet gemakkelijk om energie te voelen in jezelf, en nochtans is het iets wat blijvende resultaten kan hebben. Wanneer je energie voelt in jezelf, dan kan je deze energie volgen, niet alleen in je maar ook rond je en verder van je weg. Het is een kwestie van aandacht, het is een kwestie van concentratie.

Het is niet dat je met deze energie iets moet doen. Veel mensen denken, wanneer ze energie voelen, dat ze dan verplicht zijn om daar iets mee te doen, maar dat is bij lange na niet zo. Energie is een wonder. Het is een wonder dat altijd weer zichzelf aanvult, zichzelf hernieuwt en zichzelf verandert. Energie kan nooit gelijk blijven en het is de bedoeling dat de mens de verandering leert te aanvaarden en door de energie, een zicht leert te krijgen op deze verandering. Want veranderingen zijn aanwezig op deze aarde en het betekent dat de mens in deze veranderingen kan meegroeien op een bewuste manier. Wanneer je dit leert door in een concentratie naar jezelf te kijken, door te voelen wat er op je fysieke lichaam

Inhoud

<i>Voorwoord</i>	5
1 - De mens is groot	7
<i>Werken is volstrekt nodig</i>	7
<i>De kunst van geven en ontvangen</i>	8
<i>Je bent nooit afhankelijk van de omstandigheden</i>	13
<i>De openbaring is er gewoon ... maar wie begrijpt dat?</i>	15
<i>Licht en duisternis samenvoegen</i>	24
2 - Vreugde verhoogt je bewustzijn	29
<i>De aarde is volmaakt</i>	29
<i>Omgaan met je verleden</i>	31
<i>Het offer</i>	36
<i>Vreugde is de energie van de engel</i>	38
<i>Meewerken aan de vernieuwing gebeurt in groep</i>	45
<i>Over warmte gesproken</i>	47
<i>Tot inzicht komen in je leven</i>	52
<i>De Meesters kijken overkoepelend</i>	55
<i>Meditatie: licht voor jezelf en voor anderen</i>	60
<i>De tijd, de herhaling en het oneindige</i>	60

3 - Lichte en duistere dagen 69

Vraag: Zijn negativiteit en tegenkantingen het lot van de lichtwerker? 69

Het spel van het leven, ook voor jou 69

Hoe groter het licht, hoe groter de duisternis 73

Vraag: Ik werk enkel om geld te verdienen, omdat ik bang ben voor materieel tekort. Ik heb verscheidene jobs gedaan en doe niet alles even graag. Moet ik dit blijven doen? Heeft dit wel zin? 77

Arbeid is één van de belangrijkste pijlers van het bestaan 77

Geld moet in goede handen komen 79

Vraag: Ik voel me niet meer prettig in mijn werk zoals het nu geëvolueerd is. Ik moet mensen onder druk zetten om meer te presteren. Is dit verantwoord? Moet ik eruit stappen? 82

Een situatie die je zelf niet gewild hebt 82

Realistisch zijn 85

Vraag: Wat is het verschil tussen geluk en vreugde? Is geluk meer van de persoon en vreugde van de ziel? 87

Het geluk is een eenvoudig iets 87

Wie geluk zegt, zegt beheersing 87

Gelukzaligheid is een uitzonderlijk iets 89

4 - Samenwerking met de Engelen 91

Wie wil veranderen, wordt gesteund 91

Bewust open komen voor energie 93

Engelen kunnen er zijn, ze kunnen afwezig zijn 96

Energie moet je kunnen koesteren 98

Ga voorbij gevoelens en denken 99

Ontmoeting met Engelen

<i>Ga voorbij je eigen wil</i>	103
<i>Je moet je niet wapenen tegen mensen</i>	105
<i>Neem niets mee voor onderweg</i>	107
<i>De wil ten goede</i>	113
<i>Wanneer de ziel open komt voor God ...</i>	115
5 De sleutel tot het geheim van deze wereld	119
<i>Hoe moet ik leven op deze aarde</i>	119
<i>Een stap naar het licht</i>	124
<i>De oproep</i>	130
<i>Tot welke groep behoer ik?</i>	135
<i>Meditatie moet heel concreet kunnen zijn</i>	138
<i>Ontdek het ritme in je leven</i>	140
<i>Het pad van innerlijke contacten</i>	146
<i>Eerst moet je de sleutel vinden van je eigen deur</i>	148
6 - Het Licht van God komt via de Engelen	153
<i>De Engel van Tegenwoordigheid en andere engelen</i>	153
<i>Innerlijk tot stilte komen</i>	161
<i>Eenvoud vs. problemen / zuiverheid vs. verlangens</i>	166
7 - Groepen wereldwijd: een gebed voor de Aarde	187
<i>De engel bemiddelt waar de mens tekortschiet</i>	187
<i>De mens heeft een taak in de veranderingen</i>	192
<i>Samenwerken met de Hiërarchie</i>	198
<i>Communicatie met de engelen gebeurt meestal in groep</i>	205
<i>De juiste houding</i>	213
<i>Een bewust gegeven kracht wordt in je handen gelegd</i>	222



Bezoek onze WebSite
en vraag het eNieuws aan:

www.mayil.com

Internationale WebSite in alle talen
van en over Meester Morya:

www.morya.org