

De grote ontdekkingsreis

Morya Wijsheid 7

Geert Crevits



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord bij de eerste druk

Van prikbord naar prikbord, van verhuizing naar verhuizing naar verhuizing, heeft een kleurrijk plaatje ons vergezeld, met een tekst van een Meester van Licht, een ‘collega’ van de geliefde Meester Morya, die in 1985 het volgende zei, telepathisch, tegen Geert:

‘De Nieuwe Tijd breekt aan als een morgen vol kleur en licht en zon en heerlijk helder vertoon van alle vormen en alle wezenheden die de dag ons kan brengen in dit leven van onze lieve Aarde.’

Tien jaar later, in de lente van 1995, op drie namiddagen in Antwerpen, dicteerde Meester Morya aan Geert deze zevende cursus Levensverdieping, in een groepje van twintig mensen.

Nog eens tien jaar later, in 2005, wordt werk gemaakt van taal en lay-out om dit boek vorm te geven. Ik herken de gegevens internet, familieopstellingen, de nieuwe technieken die ontstaan uit satellietverbinding, de

universele ideeën die gestalte krijgen, de verandering in het gebruik van het licht, dingen waar toen nauwelijks of geen woorden voor waren.

Nieuwe groepen bloeien als rozen, grenzen worden minder zichtbaar en zichtbaarder, de nieuwe jeugd die alle beloften in zich draagt en uitdraagt en schittert...

Maar het grootste en het mooiste is vooral de toenadering van de mens met zijn ziel.

Het zevende boekje ‘De grote ontdekkingsreis’ is een knipoog naar Columbus vijfhonderd jaar terug, met zijn Nieuwe Wereld in de toenmalige Nieuwe Tijd. Deze reisgids hier is er één naar oneindige werelden in het innerlijk van de mens, en ook dit avontuur is niet tegen te houden.

‘Doe het voor God, niet voor de mens’ is het wachtwoord aan de poort naar vrede en geluk.

De tweede druk is onveranderd, we zijn vijf jaar later

en alweer verhuisd.

Lydia Crevits
Brugge, Fourth of July 2010



1 - De grote innerlijke stap in de geschiedenis van de wereld

De tijd is gekomen van de grootste veranderingen ooit in het innerlijk van de mens. Nieuwe groepen ontstaan. Er is weerstand en opstand maar de positieve verandering is niet te stoppen. Nieuwe verhoudingen man - vrouw, nieuwe ontwikkelingen in vele landen. Met liefde en geduld voor jezelf kan je het allemaal aan.

Altijd is er in de mens een kracht die ontspringt, een gave die zich uitdrukt. Verschillende elementen werken samen in zijn of haar leven om de dingen tot duidelijkheid te brengen. Maak je niet druk als er bepaalde facetten in jouw leven opduiken waar je nooit eerder aan gedacht hebt, want dat kan gebeuren. We komen in een nieuwe tijd, waar je met verschillende elementen geconfronteerd zal worden die nieuw zijn in je leven. Schrik dus niet als de ervaringen plots veranderen, als je vanuit de innerlijke wereld opeens nieuwe ervaringen krijgt die je nooit eerder

hebt gehad. Want het is de tijd van wakker worden, het is de tijd van deelnemen aan nieuwe werelden.

De wereld is vandaag de dag eigenlijk zo, dat ze zichzelf op een nieuwe manier gaat structureren. De wetenschap zal een enorme vlucht nemen; vanuit de wetenschap zullen er nieuwe elementen komen die voor het eerst ontdekt worden. Ze liggen al lange tijd te wachten op de mens, maar nu worden er mensen geboren die in een versnelling te werk zullen gaan.

Er komt een samenwerkingsverband tussen de verscheidene landen, tussen de verscheidene geleerden van de wereld, dat zo intens zal zijn dat er een enorme krachtontplooiing zal plaatsgrijpen op het mentale gebied. Er zullen veel nieuwe vragen gesteld worden - vooral door de jeugd - en mensen zullen voortdurend bezig zijn in een koortsachtig zoeken naar oplossingen voor bepaalde wereldproblemen. De wereld krijgt dus eigenlijk een nieuwe ontwikkeling, een nieuwe aandacht en veel groepen zullen over de grenzen heen samenwerken.

Ook op spiritueel gebied worden nieuwe krachten geboren op deze aarde, die vragen naar verdieping en naar vereenvoudiging. Je zal zien dat er in je eigen leven nieuwe ervaringen komen op de innerlijke gebieden. Dat zal bij iedere bewust zoekende mens zo zijn, zeker in de eerste jaren. Je zal voor confrontaties staan, je zal met nieuwe

gegevens rekening moeten houden in je innerlijk leven en je wordt geconfronteerd met vragen als: ‘wat is er met mij aan de hand?’

Raak nooit in paniek wanneer je in die nieuwe ontwikkelingen komt in jezelf. Weet dat dit voorzien is en weet dat je dit deelt met andere mensen. Want je kan misschien tot bepaalde groepen of bewegingen behoren, en het mag misschien exclusief lijken, maar dat is het helemaal niet. Veel eerlijk zoekende mensen zullen op een snelle manier hun leven in handen willen nemen en daardoor hebben ze met elkaar te maken doordat ze in hetzelfde streven staan, in het verwezenlijken van hun levensdoel. Je zal zien dat je, door wat je meemaakt, een breder en dieper zicht krijgt op je eigen leven. Vandaar dat je werk zal maken van je leven, en dat ieder op zijn eigen manier zal proberen om mee te zijn met de grote vlucht. Dat is uiteraard niet altijd helemaal mogelijk, maar het is wel zo dat je leven zich zal verdiepen op alle mogelijke vlakken.

Je zal tijd tekort komen, maar het heeft geen enkele zin om je daar nu zorgen over te maken.

Omdat je open komt voor die nieuwe werkelijkheden, zal je voortdurend verder willen gaan. Dan moet je absoluut rekening houden met jezelf, dat je niet te veel gaat doen. Want ineens wordt het boeiend en interessant en je gaat je anders oriënteren in je leven en je komt in nieuwe

ideeën en in nieuwe stromingen terecht die soms complementair zijn en soms tegengesteld.

‘Complementariteit’ ligt erin dat mensen zichzelf tot uitdrukking brengen en daarna ondervinden dat anderen dat op bijna dezelfde manier doen en dat ze elkaar ook aanvullen. Je zal dus zien dat je een stuk ervaring hebt en als je dan luistert naar de ervaringen van anderen, zal je ondervinden dat dat parallel loopt maar dat het toch wel weer een ander accent krijgt in je eigen leven. Want er zal een bepaald idee gericht worden tot de groepen waar je dan toe behoort, dat vanuit de innerlijke wereld wordt gestuurd en dat zo gestalte krijgt in de uiterlijke wereld.

Er is dus een complementariteit en er is een solidariteit. Er is iets wat samengaat, maar er is ook zoveel wat tegen zal gaan. Dat wil zeggen dat er accentverschuivingen zijn en dat bepaalde groepen tot het inzicht komen dat ze totaal anders bezig moeten zijn dan andere groepen en daar is niets mis mee. Als dit gebeurt, is dat eigenlijk niet erg, want dat heeft zijn betekenis. Bepaalde groepen zullen op deze wereld tot ontwikkeling komen op een heel eigen gebied, met een heel eigen inhoud. Ze zullen daardoor apart en alleen staan, en niet dezelfde solidariteit krijgen als andere groepen mensen.

Er is dus een mozaïek van uitdrukkingen, een hele waaier van mogelijkheden die op dit moment gestalte krijgen op

deze aarde. Niet alleen Amerika is belangrijk in deze ontwikkeling, maar ook Engeland, België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en verscheidene landen uit de Aziatische streken. Ook in Rusland zijn er enkele kernen die heel belangrijk zijn in deze ontwikkeling. En er zijn nog kernen in ontwikkeling in ieder land van de wereld die wat later aan bod zullen komen en die een bepaalde verdieping zullen krijgen op een andere manier. Verder is Zuid-Afrika is op dit moment heel belangrijk, en daarnaast zijn er nog veel landen die Ik nu niet opnoem ook heel belangrijk in het maken van contact met de innerlijke werelden. Uit de contacten die mensen in deze landen zullen maken met de innerlijke werelden, zullen altijd schitteringen ontstaan waardoor mensen elkaar zullen kunnen ondersteunen.

Je staat dus helemaal niet alleen in deze ontwikkelingen. Weet ook dat je gedragen wordt daarin. Wat er met jou zal gebeuren zal je nog wel zien, maar sta alvast open voor alles, vooral in je eigen leven. Kijk niet te veel naar de levens van anderen. Kijk diep in je eigen leven, dat is belangrijk, want jij gaat een unieke weg op, zo moet je het zien. Er zullen dingen in je eigen leven komen op de innerlijke gebieden die zo belangrijk zijn dat je ze zal willen meedelen aan anderen. Wees daarin voorzichtig. Je hoeft niet te vechten, je hoeft niet te strijden voor de innerlijke werkelijkheden. Neen, probeer ermee te leven in alle rust, in alle vrede. Bewaar ze in je hart. Dat is de

plaats waar je moet omgaan met de nieuwe dingen die in je eigen leven gestalte krijgen.

Zorg dat er altijd plaats is voor nieuwe dingen, want je zal je willen beperken. Dat wil zeggen: je gedachten kunnen er niet in mee, je denken komt achter. Wees daar voorzichtig mee; vertel niet onmiddellijk wat je allemaal hebt meegemaakt, tenzij je dat heel objectief probeert te doen en je dus losmaakt van bepaalde kritiek die je hebt ten opzichte van jezelf. Je zou in een liefdevolle beweging moeten kunnen staan tegenover jezelf, maar veel mensen kunnen dit niet. Vandaar dat je dit moet leren. Wees dus aandachtig voor jezelf, voor het innerlijke dat je hebt en wees ook geduldig met jezelf. Je moet liefde kunnen uitdrukken ten opzichte van jezelf. Het is een soort zelfontplooiing, een zelfwording, het vinden van de diepere gebieden in je eigen ontwikkeling en ontplooiing. Probeer vooral bezig te zijn met die dingen die jij echt belangrijk vindt.

Wanneer je naar je eigen levensontplooiing kijkt, zal je ondervinden dat je daarin gesteund wordt door anderen en vooral door Engelen. Er zijn wezens die je begeleiden. Die wezens kan je soms zien en soms niet. Daar is geen vaste regel voor, want dat wordt ook weer geleid. De manier waarop je die innerlijke ontmoetingen gestalte zal zien krijgen is zo, dat je voortdurend weer rekening zal



3 - Binnen je aandacht naar het nieuwe zal je geleid worden

Verbind mooie gevoelens aan je ideeën

Eenheid brengt altijd kracht. Als je dus in jezelf begint te leven, als je vooruit wil met je leven, moet je proberen dezelfde gedachten, dezelfde ideeën, dezelfde krachten te zien als iets wat je verder kan brengen. Wat wil dit zeggen? Dat betekent dat je bepaalde ideeën opwerpt en steeds weer opwerpt tot je ze ziet. 'Zien' betekent dan dat je de kracht ervan ontdekt. Als je iets bepaalds denkt, schuilt daarin een bepaald idee. Een gedachte wordt in feite gedragen door een idee en dat idee dat erachter zit, kan een kracht mobiliseren.

Als je bijvoorbeeld aan een bepaald iets of iemand denkt, heb je daar een gevoel bij en dat gevoel is dikwijls de kracht die daarmee gepaard gaat. Als je dus naar je gevoelens kijkt rond bepaalde gedachten, moet je die gevoelens proberen uit te zuiveren tot je mooie gevoelens krijgt, tot

je gevoelens krijgt van aandacht, van eerbied, van openheid... noem maar op. Zorg dus dat je gevoelens hebt die een bepaalde tendens kunnen weergeven bij de gedachten.

Gedachten dragen dikwijls de verkeerde gevoelens en dan gaat het fout in je leven. Als je een bepaalde gedachte hebt met een bepaald idee daarachter, moet je zorgen dat je daar goede gevoelens bij krijgt, zodat je de gedachte kan zien als iets wezenlijks wat naar eenheid streeft. Als je met je gedachten leeft, kan het zijn dat je gedachten gewoon afbrekend zijn, dat je gedachten zeggen: 'De ander telt niet, ik tel'. Het kan zijn dat je dan afbrekend bent, dat je jezelf opstelt tegen de ander in en dat je bijvoorbeeld niet solidair wil zijn, niet mee wil met de ander, dat je gewoon ruzie wil en dat je eigenlijk de zwarte ideeën naar boven haalt - dus geen solidariteit, geen openheid... Op die momenten moet je jezelf in handen nemen en daar andere gevoelens bij creëren en dat kan je heel bewust doen.

Je kan heel bewust je gevoelens aan je eigen ideeën schakelen tot je geleidelijk aan een eenheid verkrijgt. Een bepaald idee, dat schitterend kan zijn, kan helemaal omgedraaid en vernietigd worden door de gevoelens die je erbij krijgt. Als je dus bepaalde schitterende ideeën hebt, moet je daar even schitterende gevoelens naast kunnen plaatsen, zodat de ideeën tot uitwerking kunnen worden gebracht op een heel eenvoudige manier.

Dit is eigenlijk wat Ik bedoel met 'eenvoud van leven'. Met je ideeën, die door je gedachten worden uitgedrukt, moeten stilaan heel mooie gevoelens kunnen samengaan, bijvoorbeeld gevoelens van liefde, van geduld, van openheid, van vrede. Als je dit kan, kunnen de schitterende ideeën een kracht in zich dragen en openbaren. Als deze twee samengaan - de gedachte die vanuit het idee komt en dus het idee vertolkt, en het gevoel dat uitgezuiverd is - dan kan je daar heel veel mee bereiken in je leven. Dit is de manier waarop je bepaalde dingen kan realiseren.

Als je met mensen praat, controleer dan even de gevoelens die je hebt als je bij die mensen bent, of het wel of geen mooie gevoelens zijn. Als het geen mooie gevoelens zijn, betrek dan mooie gevoelens in je conversatie. Spreek over mooie dingen, over mooie ervaringen, en je zal zien dat de gevoelens veranderen, ook ten opzichte van je medemens en dit is heel merkwaardig. De medemens is dikwijls heel goed en vaak is wat je met hem voor hebt niet goed.

Toch moet je kunnen zien, wanneer je over goede dingen praat met mensen, dat je daar een goed gevoel bij krijgt. Het zou wel eens kunnen zijn dat je daardoor een heel andere kijk krijgt op je medemens en dat je ineens de kwaliteiten van je medemens gaat zien. Ineens ben je in staat om inderdaad samen te werken met die persoon, wie

hij of zij dan ook is, en kan je op dat moment het beste in jezelf naar boven brengen. Het beste wat op dat moment haalbaar is, is dat je liefdevol omgaat met die ander en dat je de juiste dingen probeert te zeggen. Je hoeft natuurlijk niet alles te proberen op dit ene ogenblik, maar het moet kunnen zijn dat je in een eenheidsgevoel komt, of in een gevoel van vrede waarin een zekere rust aanwezig is. Als je ruzie hebt gehad, kijk dan even naar je gevoelens of je daar een zekere liefde in kan brengen en een zekere gemoedsrust, zodat je tot andere krachten kan komen in wat je naar voren hebt gebracht.

De punten van verschil mogen natuurlijk altijd onder de aandacht komen, maar je mag je er niet in verliezen. Je moet de verschilpunten kunnen zien, maar je mag jezelf er niet in kwijtraken. Dat betekent bijvoorbeeld dat je alle verschillen van de wereld naar buiten en naar boven mag brengen, maar je moet bij jezelf kunnen blijven.

Jezelf verliezen in een bepaald geschil betekent dat je zover gaat in de conversatie dat je ineens niet meer weet wat je nu denkt of voelt. Je bent op zo'n moment je eigen gevoel en je eigen denken daarin kwijt, omdat je blindelings de logica volgt van je gedachten die je ergens naartoe sleuren wat in feite niet meer wezenlijk is. De gedachte houdt namelijk altijd een bepaalde energie vast en als je daar dan een andere energie aanschakelt, dan gaat de ene gedachte de andere produceren, en ze als een

treintje in een rij zetten. Van het ene woord komt dan het andere, zoals men dat zegt, zodat men dingen gaat zeggen die men niet wil zeggen, omdat men daar eigenlijk niet aan toe is op dat moment.

Let er dus op, als je in een bepaalde versnelling komt, dat de kracht die je produceert, begeleid wordt door juiste gevoelens, door goede gevoelens. Een ruzie is altijd een versnelling, een verinnerlijking ook. Een bepaalde woede kan bijvoorbeeld wel eens tot uitbarsting komen omdat de energie erin zo groot is. Men probeert het op een rustige manier te doen, maar at lukt niet omdat de energie zich opstapelt rond de woorden. Dan moet je er dus voor zorgen dat de kracht die je gebruikt, begeleid wordt door juiste gevoelens, door goede gevoelens. Dan zal je zien dat je een orde krijgt in deze gevoelens.

Woede bijvoorbeeld is wel een gevoel, maar het is geen opbouwend gevoel. Meestal is het een afbrekend gevoel. Eén enkele keer kan woede een opbouwend gevoel zijn, omdat het iets onder de aandacht brengt wat wezenlijk is in een bepaalde situatie en wat gezegd moet worden, maar niet gezegd kan worden als men niet de volle kracht gebruikt. Oordeel dus niet over mensen die bijvoorbeeld woedend zijn, of die in een bepaalde beweging van woorden zitten. Je moet ze kunnen volgen en daar respect voor hebben *en toch bij je eigen gevoelens kunnen blijven*. Dit is helemaal niet gemakkelijk, maar het is wel van een heel

Inhoud

<i>Voorwoord</i>	5
1 - De grote innerlijke stap in de geschiedenis van de wereld	7
<i>De tijd is gekomen van de grootste veranderingen ooit in het innerlijk van de mens. Nieuwe groepen ontstaan. Er is weerstand en opstand maar de positieve verandering is niet te stoppen. Nieuwe verhoudingen man - vrouw, nieuwe ontwikkelingen in vele landen. Met liefde en geduld voor jezelf kan je het allemaal aan.</i>	
2 - Jonge mensen in contact met hun ziel begrijpen universaliteit	23
<i>Grenzen stellen en overschrijden Neem de tijd om de dingen toe te laten</i>	
3 - Binnen je aandacht naar het nieuwe zal je geleid worden	35
<i>Verbind mooie gevoelens aan je ideeën Mantra's Niet voor de mens maar voor God</i>	

4 - Verantwoordelijkheid	49
5 - Concentratie	63
<i>Concentratie versus verveling</i>	
<i>Zuiverheid tegenover angst</i>	
6 - Liefdevol contact in meditatie	73
7 - Hoe kom je bij je eigen bewustzijn?	81
8 - Verwantschap ontdekken	91
<i>Bij iedere zoektocht wordt energie toegevoegd</i>	
<i>De zoektocht brengt een conflictsituatie met zich mee</i>	
<i>Het verleden kunnen loslaten om in het nieuwe te komen</i>	
<i>Het Licht betekent een verruiming van bewustzijn</i>	
<i>Er ontstaan zielengroepen</i>	
9 - Binnen de verandering kan je jezelf zijn en aansluiten bij anderen	105
<i>Dit hoofdstuk gaat ook over liefde en geduld, over het belang van je levensdoel te kennen en ernaar te handelen in plaats van erover te denken. Voorheen was er onvol- doende energie aanwezig op deze aarde. Nu is die er wel. Het is een tijd om naar buiten te komen en de vonk gaande te houden bij onszelf en bij elkaar.</i>	
<i>Meester Morya spreekt ook over telepathie en channeling, over het hart en de schijnwerelden en over liefdevolle contacten over de hele wereld.</i>	

- 10 - In het contact met anderen moet goedheid
 primeren 127
Solidariteit en communicatie over de landgrenzen heen
De geschiedenis wordt herschreven
Respect
Een waarschuwing
- 11 - Wees open voor wat je diep in jezelf ervaart 141
- 12 - Enkele stappen op het innerlijk pad 147
De grote stroom in je innerlijk
Je kan vooruit op het pad van Licht
Vreugde vanuit je hart trekt mensen recht
- 13 - Beperkingen overstijgen 163
Vorbij de tunnel, voorbij de grenzen van je denken, kan
je je gedachten tot rust brengen. Met je bewustzijn kan je
bij datgene waar je mentale niet bij kan. De ervaringen
van je bewustzijn zijn onbeperkt.
- 14 - Vraag bescherming, vraag het zachte Licht 173
De Moeder zal je helpen
Zeer grote wezens zijn in stilte al aanwezig
- 15 - Je wordt geleid 181
- 16 - Wees rustig jezelf in je groep 187

Inhoud

17 - Samenwerken in dienstbaarheid 199

Breng geen schade toe aan jezelf en aan anderen

Zuiverheid is liefde en wijsheid samenbrengen

*Mensen die de waarheid niet willen kennen, vernietigen
zichzelf*

18 - De vernieuwing 211

* * *

Bezoek onze website
en vraag het eNieuws aan:

www.mayil.com

Internationale website in alle talen
van en over Meester Morya:

www.morya.org