

In het centrum van je leven staan

Morya Wijsheid 8

Geert Crevits



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Voorwoord

MM zegt: “Wanneer de mens zichzelf leert kennen begint hij uit te kijken naar nieuwe dingen en daar kan de groep belangrijk zijn. Een mens die in evenwicht komt met zijn eigen leven, begint de dingen rondom zich te organiseren, en begrijpt dat hij de ander nodig heeft en dat de ander hem nodig heeft. Het is een gemeenschappelijk vooruitgaan naar het licht. MM”

Ik leg de laatste hand aan boek 8 en vraag me af hoeveel mensen nu het bereiken van het centrum van hun eigen leven op hun verlanglijstje staan hebben. MM antwoordt daarop: “Bekijk het boek niet met je verstand, dat werkt zo niet. Het is een mooi boek en heel veel mensen zullen er heel veel aan hebben, maak je geen zorgen.”

Dit boek werd oorspronkelijk op een viertal uur band vastgelegd. Geert, onder inspiratie van de Meester, sprak deze tekst in op drie namiddagen bij ons thuis toen we nog in Brugge woonden (8 en 22 april en 6 mei 1995).

We hadden toen onze eerste computer aangeschaft en de deelnemerslijst netjes uitgetypt ... Er waren elf mensen aanwezig, door Meester Morya geraakt en geliefd.

In liefde verbonden

Lydia Crevits

11 september 2007



1 - De bloei van het innerlijke leven

Kracht en openheid

Delen met anderen

Innerlijke leiding

Het pad

Altijd is er een kracht die mensen leidt en je krijgt ruim de gelegenheid om in deze kracht te gaan geloven op een dieper niveau.

Dit boek is bedoeld voor mensen die zichzelf aan het zoeken zijn op een nieuwe manier ofwel in contact komen met mensen op een nieuwe manier. Mensen die met alles begaan zijn, die open zijn naar heel veel verschillende zaken en situaties, zelfs naar verschillende werelden.

Je hebt voeling met de Nieuwe Tijd, je hebt voeling met nieuwe dingen, want er is een grote openheid in jou. Deze openheid is in feite heel bijzonder, het is je basis om

verder te gaan, het draagt in zich een schoonheid en een schittering. Het laat je toe je te oriënteren op een nieuwe manier naar andere mensen met wie je vanuit oude tijden veel gemeenschappelijk hebt. Je kan aansluiting krijgen bij mensen die op dit moment evolueren in een spirituele richting en bij groepen die al lang functioneren.

Je kan geconfronteerd worden met momenten in je leven waarin onverklaarbare dingen gebeuren. Je hoeft daar met je verstand geen verklaring voor te zoeken want het is niet op deze manier dat je tot inzicht komt. Het volstaat om gewoon die openheid waarvan je de bezitter bent, te beschouwen als een basis om verder te gaan, want dit is heel bijzonder.

Als die openheid er is, zal je ook geen moeite hebben om nog meer openheid te creëren. Maar je zal wel in de verleiding komen om bepaalde dingen die je meemaakt in je persoonlijk leven, in twijfel te trekken. Want de veranderingen die komen, zijn bijzonder. Er kunnen dingen gebeuren die je toch wel als bijzonder zal bestempelen.

Het is niet de bedoeling dat je ervaringen gaat vergelijken. Denk ook niet dat die veranderingen op zich iets bijzonders zijn. Dat zijn ze niet. Je kan ze enkel bijzonder noemen in die zin dat ze persoonlijk zijn en dus uniek voor ieder mens afzonderlijk. Het zijn namelijk ervaringen die zich in de geesteswereld situeren. Deze

ervaringen hebben de eigenschap om openingen te creëren naar de ander toe. Dit betekent dat je elkaar op een nieuwe manier zal ontdekken.

Het kan zijn dat je dit eerst niet door hebt en het pas later beseft. Dat maakt geen verschil. Iedereen is uniek en elke ervaring is anders en ook wezenlijk, want het gaat hier over wezenlijke dingen.

Je kan dus bijzondere dingen doen met jouw leven. Zoals je nu leeft, hoef je zelfs niet te streven naar een vlugge verandering, want die gebeurt vanzelf. Je zal merken dat heel veel dingen waarmee je op je weg geconfronteerd wordt bij jou de vraag oproepen van: "Hoe moet ik daarmee leven?" Er zijn namelijk grote veranderingen op komst, zowel op aarde als in je persoonlijk leven, en dat gaat samen - volkomen parallel. Hou er dus rekening mee dat de nieuwe en heel bijzondere zaken die op aarde gaande zijn, ook in jouw leven kunnen gebeuren. In het leven van de aarde zijn fantastische krachten aan het werk die openbarend zijn en dus nieuwe dingen aanbren- gen. Maar eigenlijk werden deze zaken - die zogezegd nieuw zijn - al eerder voorzien en aangekondigd. Er bestaat een soort achterliggend plan dat uitgewerkt wordt en dat zijn bedoeling niet zal missen.

Er zijn dus zaken die voortdurend naar voren zullen komen en naar voren gebracht zullen worden ook op

deze aarde, waar de mensen voortdurend mee geconfronteerd zullen worden en wat ze niet kunnen aanvaarden, of niet kunnen plaatsen, of niet kunnen duiden, of niet kunnen begrijpen. Het verstand is namelijk niet bij machte om alle dingen die nieuw zijn op aarde te bevatten. Theoretisch kan het dat wel, maar het is de mens die er niet op voorbereid is om de nieuwe dingen een plaats te geven in zijn leven. Dit moet je heel goed begrijpen. Er zijn dus zaken aan de hand die weliswaar natuurlijk zijn, maar die nu pas voor het eerst opgemerkt worden omdat de geest van de mensen geopend wordt. De mens kan deze nieuwe ervaringswereld binnentreden omdat hij 'het nieuwe' toelaat in zichzelf. Hij leert het hanteren, hij leert het zien en opmerken, hij leert ermee leven.

Probeer dit ook in je eigen leven te doen. Het is belangrijk dat je voortdurend verder durft te gaan met die openheid in jezelf. Koester die openheid, sluit je niet af van nieuwe zaken. Ga niet denken: 'nu begrijp ik het en dat is nu voor eens en altijd wat ik moet begrijpen'. Dat is niet zo. Openheid betekent enerzijds dat je nieuwe dingen toelaat in je leven, maar anderzijds ook dat je je niet beperkt tot wat je hebt ervaren of hebt verworven aan nieuwe dingen. Denk dus niet van: 'dat is het dan.' Zo werkt het niet. Omdat openheid zo mooi is, kan ze voortdurend nieuwe dingen aanbrengen. Want als je open bent voor iets, dan laat je dit toe in je wezen en in je hart. Dan zal je denken volgen en stilaan op dezelfde hoogte komen.

Het is waar dat het denken dikwijls achterblijft, maar daar hoef je niet over in te zitten. Het denken kan nu eenmaal niet alles bevatten omdat het de woorden ontbeert. Ervaringen hebben als kenmerk dat ze algemeen en totaal zijn. Daardoor kunnen ze heel doordringend en onbevattelijk lijken. Niet alleen deze kenmerken maken hen zo bijzonder, ook het feit dat ze nieuw zijn zorgt ervoor dat mensen niet onmiddellijk beseffen wat er gebeurt. Hoewel ze dingen meemaken, vinden ze niet onmiddellijk de woorden om alles te beschrijven. Dit hoeft je niet af te schrikken. Integendeel. Weet dat woorden maar langzaam komen.

Daar komt nog bij dat bepaalde woorden nog uitgevonden moeten worden. Er zijn bepaalde fluctuaties in het woordgebruik van de mensen. Woorden vallen weg of veranderen van betekenis, de woordenschat is voortdurend aan het veranderen door te verruimen of te verengen. Bepaalde woorden kunnen bepaalde dingen uitdrukken, en andere woorden moeten dan gemaakt worden om nieuwe situaties, nieuwe ervaringen uit te drukken.

Zo komt het dat er in de tijd waarin we leven bepaalde fenomenen niet te omschrijven vallen, vooral in de innerlijke werelden van mensen. Hoe kan je het gevoel uitdrukken dat je had tijdens een droom of precies verwoorden wat je in die droom hebt beleefd? Heel veel toestanden die je in de andere werelden beleeft, kan je

gewoon niet uitdrukken of meedelen omdat er geen woorden voor bestaan. En toch worden ze ervaren. Je vindt de woorden niet omdat de ervaringen te machtig, te mooi en te bijzonder zijn. Bijgevolg weet je niet op welke manier je erover kan praten met elkaar. Dit is de moeilijkheid.

De ervaringen die je met elkaar in de innerlijke gebieden beleeft, kan je dus wel begrijpen, maar om ze mee te delen heb je meer woorden nodig. Die mogelijkheid is er echter niet, want als je een ervaring hebt, weet je soms niet waar je bent, wat de bedoeling is van de dingen die je meemaakt, hoe je dat naar buiten kan brengen en op welke manier je daarmee moet proberen te leven.

Dit zijn nochtans fundamentele zaken en net deze zaken vragen tijd. Het is dus de verwoording die tijd vraagt. Het bereik van het verstand of het hersenbewustzijn reikt namelijk dikwijls niet tot de innerlijke ervaring. Het beschikt niet over de nodige mogelijkheden om er vorm aan te geven. Het moet nog leren om in deze wereld die specifieke vormen te gebruiken die datgene uitdrukken wat wezenlijk is in de innerlijke werelden.

Er zijn dus zaken die tot ontplooiing komen in je innerlijke leven waarover je innerlijke weten zegt: 'het is goed.' Dit zal onmiddellijk gepaard gaan met de gewaarwording dat het daadwerkelijk een goede ervaring is en dus over iets goeds gaat. Je zal beseffen dat het iets is wat niet alleen een begin heeft, maar ook voortdurend groeit. Het



15 - Niet de ander maar jezelf veranderen

Ga traag

Vergelijk jezelf niet met anderen

Loslaten

Verlichting en zaligheid

Een taak op aarde (2)

In het leven kan je altijd het onderscheid maken tussen zaken die vooruitstrevend zijn en zaken die dat niet zijn. De tegenstellingen op aarde zijn heel groot. Er zijn dus enerzijds stromingen die willen vooruitgaan, en anderzijds zijn er ook stromingen, hele gebieden zelfs, die niet vooruit willen, die zelfs achteruit willen en wensen dat alles bij het oude blijft. Daarvoor zijn ze ook bereid te vechten, dat maakt voor hen niets uit. Ondanks dit gegeven is het belangrijk dat je blijft geloven in vooruitgang, in vernieuwing, in openheid. Durf ook te streven.

Zeg niet: “Tegen dan moet ik dit resultaat bereiken”, want dat kan je niet, maar je moet wel open durven staan voor vernieuwing, dit is wel zeer belangrijk.

Het is een tijd van vernieuwing en juist daarom is het essentieel dat je je ervoor kan open stellen en erin kan geloven en op deze manier de dingen kan plaatsen in je leven. Ga niet te veel nadenken over alles, tenzij je daar redenen voor hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er op bepaalde momenten in je leven zoveel op je afkomt dat je het niet langer aankan. Ook met deze tekst hoef je geen haast te maken. Je hoeft niet alles ineens te begrijpen of meteen te verwerklijken. Nee, laat het gerust aan de kant liggen. Doe er niets mee tenzij je de behoefte voelt om er wel mee bezig te zijn, om je erover te bezinnen. In wezen draagt het de kiem van vernieuwing in zich, maar ga er wel voorzichtig mee om, in die zin dat je er goed op toeziet dat je traag gaat in je leven.

Want hoe dan ook gebeurt er heel veel in je leven, en dat moet je allemaal aankunnen. Ga dus traag, forceer niets en wanneer je merkt dat je vermoeid bent of je last hebt met bepaalde zaken, laat los. Het betekent dat dit voor jou niet het goede moment is. Straks misschien wel, maar niet nu. Maak je niet druk in wat dan ook. Wees rustig, sta in je eigen leven, durf te vertrouwen op wat gezegd is en weet dat je er komt. Weet dat er een weg is die je aan het afleggen bent, en dat het goed zal zijn voor jou. Wees

daar rustig in. Je hoeft niet alles meteen te begrijpen nu je weet wat erover gezegd is. Dit is niet de bedoeling.

Het is wel de bedoeling dat je open komt voor vernieuwing, zeer zeker, en dat je ze kan toelaten in je leven en dat je ze kan leren zien. Maar doe dit langzaam aan en je zal zien, als je eenmaal één of twee jaar verder bent, hoeveel er veranderd is in je leven. Op dat moment zal je terecht kunnen zeggen: “Ik ben blij met deze verandering”, want dan zal je zien hoe positief ze is. Elke kracht is aanwezig om je daadwerkelijk in die vernieuwing te brengen en te steunen, maar je moet geduld hebben met jezelf. Je mag het op geen enkele manier forceren, want dat is niet de bedoeling.

Je kan er wel voor openstaan, maar ook dat ligt weer aan jou. Word dus stilletjes aan ontvankelijk daarvoor. Je hebt tijd. Je mag deze tekst zelfs volledig links laten liggen, dat maakt geen enkel verschil. De dingen die je nodig hebt, zal je je wel herinneren. Je zal ineens denken aan één bepaald woord of één bepaalde zin of één bepaald iets uit dit boek wat dan wel een betekenis krijgt. Bovendien zal je ook innerlijk die veranderingen aan de gang kunnen houden.

Je zal dus in jezelf veranderen, van binnenuit, en dat is de juiste verandering. Het is ook de bedoeling dat je wat je voelt, ook volgt, dat je dus de stappen daarin leert

kennen. Dit is niet eenvoudig want een innerlijke verandering is altijd een heel groot gebeuren in het leven van mensen. Soms zijn er mensen die levens lang niet veranderd zijn van binnenuit, terwijl ze wel van buitenuit een grotere druk hebben gevoeld, een grotere verantwoordelijkheid hebben geleerd, bepaalde stellingen hebben ingenomen enzovoort. Maar van binnenuit veranderen, naar de innerlijke wereld durven kijken, daar in durven staan, is een heel groot gebeuren.

Vandaar dat je het niet mag forceren. Het is een kwestie van geduld, van openheid en vooral van vrede. Het is echt nodig dat je vrede kan hebben met jezelf, hoe moeilijk dat ook mag zijn en hoe je soms ook aan het piekeren slaat en denkt van: 'ik zou dit moeten kunnen en ik zou dat moeten kunnen.'

Wanneer je vergelijkt met anderen, dan zit je helemaal fout, dan zie je misschien wel waar je staat of net niet staat, maar dan denk je te veel aan het leven buiten je. Het is in je innerlijke leven dat je moet durven staan. Ga je eigen innerlijke of uiterlijke leven dus niet vergelijken met dat van anderen. Weet dat je een weg aan het gaan bent en dat je daarin wordt geleid.

Je zal merken dat je door moeilijkheden heen gaat en ook bepaalde zaken kan leren zien. Dit gaat echter geleidelijk aan. Er gebeurt zoveel in je innerlijk dat je bijna niet kan

Inhoud

<i>Voorwoord</i>	5
1 - De bloei van het innerlijke leven	7
<i>Kracht en openheid</i>	
<i>Delen met anderen</i>	
<i>Innerlijke leiding</i>	
<i>Het pad</i>	
2 - Spirituele groepen	19
<i>Het doel van je leven ligt niet in het verleden</i>	
<i>De wil en het doel</i>	
<i>De goedheid delen</i>	
<i>Gesteund door engelen</i>	
<i>Eenheidscultuur</i>	
3 - De kracht van de stilte	35
<i>De innerlijke werkelijkheid van de aarde</i>	
<i>Samenkomen in stilte</i>	
<i>Voel je vrij in de verbondenheid</i>	
<i>Werken met licht</i>	

Inhoud

4 - In een bloemenveld vooruitgaan	49
<i>Ononderbroken vreugde</i>	
<i>De bloem in je hart</i>	
<i>Heb geduld met jezelf, met mensen, met deze aarde.</i>	
<i>De aarde heeft nood aan vrije mensen</i>	
5 - Aandacht voor de medemens vanuit liefde	61
<i>Orde en doorzichtigheid</i>	
<i>Een duik nemen in het echte leven</i>	
<i>Een gemeenschappelijk centrum</i>	
<i>Woorden zijn onherroepelijk belangrijk</i>	
6 - Vragen stellen over je eigen leven	74
7 - Toon mij wat ik moet doen	81
<i>Concentratie en intuïtie</i>	
<i>Over de schijnwereld</i>	
<i>Ziekte en genezing</i>	
<i>Over gebed</i>	
<i>De momenten van de ziel</i>	
<i>Meewerken met het Plan</i>	
<i>De vurige wereld</i>	
<i>Het begrip 'tijd' en het begrip 'loslaten'</i>	
8 - Wat houdt je tegen?	103
9 - Over vrijheid en licht	109
<i>Met iets nieuws beginnen op de juiste manier</i>	
<i>Veranderingen in werksituaties</i>	

*Tekens zien in de meest eenvoudige dingen van het leven
Een ruimer perspectief van verleden en toekomst*

10 - Het gouden centrum van je hart 123

*Tussen hemel en aarde
Sluiers en nog eens sluiers
Plaatsen van stilte op de aarde
Een totaal nieuw soort muziek
'Ik moet mij niet anders voordoen dan ik ben'*

11 - Samen mediteren 141

*Echte kennis
Ervaringen in woorden vertalen
Het belang van het opschrijven van ervaringen en dromen
Elkaar vinden in alle vrijheid*

12 - 'Wat moet ik doen?' 151

*Vanuit intuïtie nieuwe wegen gaan
Klank, gebed, licht ...
Denken vanuit licht
Een grote overgang voor de mensheid
Mediteren in het licht*

13 - Openbaring 167

*De hele grote innerlijke evolutie van de aarde
en de gevolgen voor de mens
Innerlijkheid in wetenschap en onderwijs
Andere werelden, andere wezens*

Inhoud

<i>Nieuw accent in oosterse spiritualiteit</i> <i>Genezen met engelen</i> <i>Een taak op aarde (1)</i> <i>Het is niet jouw taak om dingen recht te zetten</i>	
14 - Niet alleen jezelf, maar ook de maatschappij	179
<i>Bidden vanuit het licht</i> <i>Het OM</i> <i>Herboren worden</i>	
15 - Niet de ander maar jezelf veranderen	191
<i>Ga traag</i> <i>Vergelijk jezelf niet met anderen</i> <i>Loslaten</i> <i>Verlichting en zaligheid</i> <i>Een taak op aarde (2)</i>	
16 - De Christus in jezelf	205
<i>Eenvoud draagt alle krachten in zich</i> <i>Het licht is aanwezig</i> <i>Het verkeerde licht bestaat ook</i>	
17 - In het licht staan	217



Bezoek onze WebSite
en vraag het eNieuws aan:

www.mayil.com

Internationale WebSite in alle talen
van en over Meester Morya:

www.morya.org